

*Phuoc or Hieu Huynh
8905 Fontainebleau Ter.
Cinti, Ohio 45231*



TẬP-SAN

LỮU-ĐÀY

25

TIẾNG NÓI CỦA HỘI ÁI HỮU CỰU SĨ QUAN HẢI QUÂN CÁC KHÓA LỮU ĐÀY VÀ THÂN HỮU

CUNG CHÚC TÂN XUÂN



MẬU DẪN

1998

ALUMNI LUU-DAY VIETNAM NAVY OFFICERS' ASSOCIATION

Mục lục

Thư ngỏ.....	trang 3
Thư chúc Tết.....	trang 4
Số táo quân	trang 5
Bài ca vọng cổ.....	trang 6
Thông báo & tin tức	trang 7
Phân ưu	trang 10
Tàu ngầm Nautilus.....	trang 11
Nhân điện	trang 13
Cọp trong lịch sử và văn chương VN	trang 17
Phân ưu	trang 20
Khái niệm về Email	trang 21
Góp vui Đại Hội	trang 25
Houston đất ấm tình nồng	trang 27
Viết về Huế	trang 29
Phân ưu	trang 30
Cười	trang 33
Hoàng sa và Trường sa thuộc về ai	trang 35
Phiếm luận	trang 40
Tường thuật Đại Hội 3 (tiếp theo).....	trang 43

Cảm Tạ

Ban báo chí xin chân thành cảm tạ sự đóng góp và giúp đỡ của các LĐ và TH có tên sau đây để hoàn thành tờ TSLĐ 25.

LĐ. Dương minh Châu, LĐ. Đàm văn Hòa, LĐ. Trần xuân Hòa, LĐ. Ngô hữu Tân, TH Trần Lâm, LĐ. Lê duy Hà, LĐ. Trần văn Bê, LĐ. Mai Vàng, LĐ. Phan Thuận LĐ. Nguyễn duy Thành, TH. Thụy Lém

Trưởng ban báo chí.

LĐ. Đoàn văn Xinh



T h ư N g ỏ

Các bạn LĐ thân mến.

Thời gian thêm thoát thoi đưa, mỗi đó mà một năm nữa đã trôi qua, nhanh như bóng câu ngang qua cửa. Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cứ theo nhau bay đi thì cũng là lúc mỗi người chúng ta ngồi xuống để kết toán năm cũ và hoạch định chương trình cho năm mới. Và BCH hội ái hữu cựu S2H2/LĐ và thân hữu cũng theo thông lệ mà làm chuyện đó mặc dù chúng tôi chỉ mới nhận nhiệm vụ trong sáu tháng ngắn ngủi.

Như các bạn đã biết, hội ái hữu cựu S2H2/LĐ và thân hữu dù được thành lập hơn tám năm qua nhưng hầu hết các hoạt động và công việc của hội gần như giao trọn cho BCH hay đúng hơn là Ban Báo Chí (BBC). Có thể nói một cách khác BBC là linh hồn của hội và là sợi giây nối liền giữa anh em LĐ, không có báo là coi như đứt liên lạc và hoạt động của hội coi như không còn nữa. May thay các anh em phụ trách báo chí từ trước đến nay đều là những người có đủ khả năng, đầy nhiệt tâm và giàu thiện chí. Bằng chứng đã được nói lên qua các TSLĐ mà các bạn đang có trong thời gian qua. Một công tác nữa đã và đang được BCH thực hiện là tìm lại và mời vào Hội tất cả các anh em LĐ đã mất liên lạc trong thời gian qua vì thất lạc địa chỉ hay các LĐ từ trước đến giờ chưa gia nhập vì chưa biết có hội, hoặc vì sinh kế hay hoàn cảnh gia đình mà chưa tiện gia nhập, kết quả là danh sách LĐ cập nhật sẽ dài ra thêm, và các bài vở do các LĐ tự viết sẽ nhiều hơn và phong phú hơn. BCH cũng kêu gọi các bạn tiếp tay với BCH mỗi khi có liên lạc hay gặp được các chiến hữu LĐ thì mời các anh em đó tham gia với hội. Ngoài ra trong thời gian qua BCH cũng nhận được nhiều ý kiến anh em đóng góp, chúng tôi đang nghiên cứu tìm cách thực hiện, dù có nhiều khó khăn do ngân quỹ của chúng ta quá hạn hẹp. Đó là lý do mà chúng tôi cũng như các ban BCH tiên nhiệm thường hay nhắc nhở các bạn trong việc đóng niên liễm. Ở đây chúng tôi cũng kêu gọi tất cả anh em nếu có khả năng nên cố gắng đóng góp ủng hộ quỹ LĐ đều đặn để giúp BCH có phương tiện duy trì và phát triển các hoạt động của hội, bởi vì BCH và BBC dù có khả năng và thiện chí đến đâu cũng không thể hoạt động được nếu không có ngân quỹ. Với số hội viên và thân hữu mỗi ngày một đông hơn, và với thiện chí đóng góp của tất cả mọi người, chúng tôi tin rằng hội ái hữu cựu S2H2/Lữ Động Viên và Thân Hữu sẽ mỗi ngày một lớn mạnh thêm.

Trước thềm năm mới, chúng tôi xin gửi chúc tất cả các bạn cùng gia quyến một năm mới thật nhiều sức khỏe, cùng thành công trong mọi việc và đạt được tất cả mọi điều mong muốn. Chúng tôi luôn luôn mong đợi mọi ý kiến đóng góp của các bạn trong mục đích phát triển và kiện toàn các hoạt động của hội

Thân ái chào tất cả các bạn

LĐ Dương Minh Châu

Hội Trường Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lữ Động Viên và Thân Hữu

Cung Chúc Tân Xuân

Tân Niên Mậu Dần 1998

*Trước thềm năm mới toàn
thể Anh Em trong Ban Chấp
Hành kính chúc các Chiến
Hữu, Thân Hữu và Gia Quyển
trọn năm an lành thịnh vượng*

BCH/HAHCSQ/HQ/CK/LĐ



Số Táo Quân

Táo Lưu Đày

Năm hết Tết đến,
Thần vội về bến.
Mượn chiếc Bô - ing,
Trực chỉ Thiên Đình

Về tâu Thượng Đế,
Công việc dưới thế.
Của Hội chúng ta,
Trong suốt năm qua

Rất là bận rộn
Dò la khắp chốn
Thông báo khắp nơi
Dù đang ra khơi

Cũng quay về gặp
Lưu Đày họp mặt
Ở tận Hiu- Tân
Dù xa dù gần

Phải đi cho được
Anh Em lo trước
Chỗ ở đang hoang
Sạch sẽ khang trang

Ngay trong thành phố
Tiện việc xe cộ
Không phải tốn công
Lui tới lòng vòng..

Nhờ Anh Thân Hữu
Ra tay trợ cứu
Lữ quán Day In
Hồ Sĩ Thư Bình

Đứng ra đỡ đạn
Tiền mượn Khách Sạn
Không quá bốn mươi
Mọi người đều vui

Tham gia đông đủ
Vừa mới , vừa củ
Gần đến sáu mươi
Gia đình về chơi

Cho kỳ Đại Hội
Con số rất trội
Đại Hội kỳ ba
Đã được diễn ra

Hăm bảy tháng bảy
Anh Em bàn cãi
Công việc tiến nhanh
Bầu Ban Chấp Hành

Cho Nhiệm kỳ mới
Bốn năm sắp tới
Kết quả như sau
Tuy phiếu bằng nhau

Thành Voi nhận phó
Dương Châu méo mó
Hội Trưởng về Tôi
Khỏi nói lời thôi

Ngô Tân thủ quỹ
Còn về Báo Chí
Khỏi phải luận bàn
Ép dọc , ép ngang
Đoàn Xinh lo liệu

Đứa nào không chịu,
thì dơ tay lên
Tất cả hoan nghênh
Xinh Đen chóng mặt

Tối nay ra mắt
Tân Ban Chấp Hành
Mừng việc đã thành
Trưởng Ban Tổ Chức

Tiến Đình đắc lực
San Nguyễn xứng ngôn
Làm việc rất xôm
Anh Em rất khoái

Vui chơi thoải mái
Nhậu mút cần câu
Kim Sơn tầu lâu
Lưu Đày là Hội

Ai nghe cũng dội
Tổ chức rất sang
Ăn uống huy hoàng
Tổ chức cầu lông

Anh Em tại chỗ
Còn đái tại gia
Chúa Nhật, Hai, Ba
Thứ Tư, Thứ Bảy

Cho đến hết thầy
Cuốn gói đi về
Hẹn San Jo-sê
Vào năm chín chín ./.



Bài Ca Vọng Cổ

LƯU ĐÀY HÀNH

Ồi mèn đéc ơi! Ông như vậy sao gọi Lưu Đầy
 Sá gì Quang Trung hay Thủ Đức hao mòn xác thân.
 Mấy mùa mưa nắng , giá rét chỉ làm thêm trắng cho màu hoa sóng.
 Ngang dọc đất trời không nghiêng ngã, Lưu Đầy là đây.

Vọng cổ

Bu nó ơi, sao nở cho nhau lời chanh chua hơn dấm?
 Có phải đâu vì lưu-linh, lưu-lạc, lưu-ly, lưu-vân, lưu-giao, lưu-tinh, lưu-luyến mà vội
 quay lưng với hai tiếng lưu-đầy...
 Đời của tui bu nó đã quản lý trọn cả đêm ngày.
 Hà cơ sao bu nó còn phiền lòng ủ dột như con tàu úi-cạn đảo Hoang-Sa.
 Hay bu nó hờn trách tui thảng năm dài quên gõ sét nên sét con tàu và con tim cũng rỉ
 sét....

Bu nó biết không cũng vì gõ sét 5 năm , sét chưa kịp rỉ, một đời thủy thủ tui về thủ-
 thủ với bu nó cho chọn nghĩa chung tình
 Đời của tôi như lỡ bước sông hồ.

Thương thay hai tiếng lưu đầy
 Dọc ngang nào biết đêm dài hay không
 Cũng đành bên đục, bên trong
 Cây nhờ bu nó cho xong một đời.
 Thương bu nói chẳng nên lời
 Lưu đầy quyết trọn một đời thủy chung.
 Hò.....hờ.....

Chớ đường nào dài hơn đường mười xứ Mèo
 Đố anh nào " dẻo ", hơn mấy khúc lưu đầy
 Mừng ngày họp mặt hôm nay
 Nâng cao ly cạn hò.....hờ.....nâng cao ly cạn , đong đầy thân thương.



Thương quá đi thôi, thảng năm nào kết vòng hoa biển trắng, tiếng gọi quê hương luôn hun
 đúc chí lưu đầy.

Bu nó ơi! Ta tắt đèn zoulou bên dậu yêu con tàu ngoài biển vắng
 Chẳng bóng người áo trắng
 Thương nói sao cho vừa
 Trên đài cao riêng bóng
 Đêm " móc meo " hải hành
 cho ai kia nở phụ phàng câu : Em ghét Anh

Hôm nay Houston một góc trời hội hoa đăng
 Bu nó đôi má hồng hơn ngày xưa mê biển
 cũng một đêm hải hành có nhớ không?

Con tàu chao nghiêng
 Chúng mình nên duyên
 Bu nó rằng:
 Lưu đầy được " TIÊN "





Tin tức & thông cáo

Kết toán tài chánh

A/Thông báo Bộ video ĐH kỳ 3 (gồm 2 cuốn dài gần 4:00 tiếng đồng hồ, do mướn chuyên viên Đài truyền hình thâu ,nên hình ảnh và âm thanh rất rõ ràng)Đợt phát hành vừa qua gồm 50 bộ đã bán hết.Các bạn nào đã nhận tape rồi mà chưa trả tiền ,xin thanh toán tiền bạc với Thủ quỹ

Ngô Hữu Tân

6018 COLDBROOK AVE LAKEWOOD CA 90713-1026
để kết toán tài chánh

B/ Báo cáo tài chánh trong TSLĐ 24 có những sơ suất kỹ thuật (nằm ngoài margin nên khi in sẽ không có) do đó trong danh sách phần thu thiếu mất 2 dòng đó là :

**Trần Châu \$100.00

**Tiền lời bán nón \$145.00

Tóm lại tổng cộng thu \$1,165.00

đúng như đã báo cáo gồm có:

6 người \$100 = \$600.00

7 người \$60 = \$420.00

Tiền lời bán nón \$145.00

BBC xin thành thật cáo lỗi cùng 2 bạn Trần Châu và Hòa Đàm đã đóng góp rất nhiều cho quỹ LĐ mà lại không có tên trong danh sách

Sổ vàng quý Lưu Đà

Rút ưu khuyết điểm trong vấn đề đăng danh sách đóng tiền,kể từ nay niên khóa 1998 BBC sẽ đăng tên tất cả các LĐ đã đóng góp tiền gây quỹ LĐ(tiền niên liễm,tiền lời bán nón bán áo ,bán tape v.v...) vào Sổ Vàng và danh sách trong sổ vàng này sẽ được đăng liên tục suốt trọn niên khóa.Điều này giúp tất cả mọi người không quên ,những ai đã hoạt động hăng say đóng góp công sức cũng như tài chánh cho hội.Trong tương lai nếu vấn đề tài chánh cho phép,BCH chỉ giữ trong quỹ số tiền vừa đủ để phát hành tờ TSLĐ và tương trợ các anh em mới qua ,còn

lại bao nhiêu sẽ chi ra hết để làm những kỷ vật tặng lại những người có tên trong danh sách Sổ Vàng . Của CESAR trả lại CESAR...

Video tape Đại Hội kỳ 3

Nay vẫn,có một số Bạn muốn đặt mua bộ Video nói trên ;nên BCH quyết định phát hành thêm lần cuối cùng, xin các Bạn gọi tiền \$20:00 về địa chỉ sau đây ,để tổng kết và đặt hàng.Phan Thuận 11454 Sagecreek Dr .
Houston,TX 77089-6824 Ph # 281-922-7276.

Ngày Quốc hận 30 tháng Tư

Để chuẩn bị cho tờ TSLĐ số 26 Kỷ Niệm ngày Quốc Hận (Tháng Tư đen)

Xin các Bạn hãy gửi bài về Ban Báo Chí để được chọn đăng;BBC tin rằng người nào cũng viết được ,và bảo đảm bài nào cũng hấp dẫn hết,vi mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau,hãy viết lên để cùng nhau chia sẻ những đau buồn đó và để tưởng nhớ và ghi ơn những người anh hùng đã hy sinh cho chính nghĩa Quốc Gia,cứ theo đề tài gợi ý như sau:

Ngày đó Anh đang ở đâu?đang làm gì?và bằng cách nào anh sang đây ?

Chào mừng các LĐ mới nhập vùng

Tàu mới nhập vùng công tác: Bùi ngươn Bày, GB26XP - Cali,Nguyễn tấn Bá - Cali, Lương quang Bình - TX, Nguyễn ngọc Chót, HQ701 - DC, Trần minh Châu, ĐKB 303 - Germany, Nguyễn đại Diêu - TX, Lê kiểm Hiệp- MO, Nguyễn văn Minh - Cali, Trần công Nhuận - TX, Đinh quang Viên - MA,Nguyễn minh Tâm - MN, Nguyễn văn Hiếu, BTLV3SN - GA; Nguyễn tấn Luật,CCHQ/VT - LA; Trần ngọc On, HĐ3ZP - Bắc Cali; Huỳnh văn Phước - OH; Lê văn Tân - Washington DC.Nguyễn hữu Lợi CA,Trần Hữu CA,Trần minh Chánh CA

Di chuyển mất liên lạc

Tàu rời vùng im lặng vô tuyến, 2 lần Charlie (con cá) nào liên lạc được xin bảo hấn lên máy gọi về Mặt Trời ở 2 lần Tango Hotel Quebec (Trung Tâm Hành Quân) để chạy Kilo Tango (Không Tuần) gấp, nghe rõ trả lời: Nguyễn Văn Trường trước ở Ottawa, Canada; Nguyễn Thị trước ở Maryland nay về California ??; Nguyễn Vinh Quang trước ở Nam Cali; (bảo các bạn đó " Nguyễn đi rồi Nguyễn sẽ về " đúng như Sấm Trạng Trình diễn nôm theo ngài Trần hưng Đạo); Võ trường Xuân trước ở Nam Cali; Bùi Thọ Xung trước ở Cincinnati, OH; Phan Văn Tiếp trước ở Atlantic City, NJ; Lai Hải Đường - Nam Cali.

Linh tinh

Tàu mắc cạn, tàu bị vô nước chân vịt, tàu mất neo, tàu bị ôm bụng khảm quá mà không "đái" được, tàu lên ụ thối cát, tàu chìm, tàu nằm trên san hô, tàu lên cồn lồi cát, tàu vướng hàng đáy, tàu xụp máy điện, tàu bể mỏ, tàu dây neo quấn lúp, tàu cong chùn vịt, tàu dầu lộn nước, tàu ủi bãi, tàu thả trôi, tàu đi sóng xuôi, tàu đi sóng ngược, tàu lắc, Tàu . . Lao.

Thượng vàng, hạ cám tất cả mọi chuyện hãy gọi về BBC để đăng trong mục sinh hoạt khắp nơi ..để cùng nhau chia xẻ những vui buồn

Thay đổi zip code và area code

Các LD có tên sau đây đã có sự thay đổi area code và zip code Trần Văn Công: new zip code 20164-5305; Đào Hải - Nguyễn Đình Trục - Nguyễn Hào Vinh new area code (253); Phạm Văn Hồng - Nguyễn Văn Khang - Lê Văn Quá new area code (425); Nguyễn Văn Lạc new area code (972); Nguyễn Tiến Lễ new area code (954); Ngô Hữu Tân new area code (562); Phó Thái Thiêm new area code (978); Trần Bá Trung new area code (973).

Trong lúc nhận được những thay đổi này BBC đã cập nhật hóa trong tờ danh sách, chỉ có 2 LD Trần Văn Công đổi zip code và Nguyễn Hào Vinh đổi area code chưa nhật tu được vì tờ danh sách có một số đã in xong, xin các bạn hãy sửa lại .. sang năm 1999 sẽ phát hành tờ danh sách mới

Xuống trường trở tài

Trần Ngọc On lái chiếc "PBR Mercedes" đưa Hòa Đóm dợt sóng, thấy tàu chạy 1 máy nên HD sợ quá năn nỉ đi lên bờ. Định cò thuyền

chuyển xuống thay thế HD, sau 1 tua lạng sóng dưới tay 2 lần Tango On ông thầy Định khen nức nở lái như vậy là ngon lành số 1, tao đi chiếc Yabo cây của HD nó lái về bến là lên mặt xanh mặt đỏ. Còm-măng-đăng On nhấn nhủ HD là tên chết nhất vậy mà dám nói dóc là vua đi sóng ngang (bản tin đặc biệt đăng với sự yêu cầu của cậu ấm Mike-Tango Mỹ Tho).

Đoàn tụ gia đình

Lê Văn Tân vừa đoàn tụ với gia đình, gia đình Lưu Đầy vừa thêm 1 Golden Lion và 1 nam hậu duệ. TSLĐ chúc mừng bạn Tân luôn luôn sẵn sàng ứng chiến tham dự các cuộc hành quân sông, ủi bãi từng bưng tràn ngập bãi chiến trường bên giòng sông Trèm Trèm. Có thu lượm vũ khí và máu địch chan hòa với máu ta thì bravo charlie (báo cáo) về Mặt Trăng, nếu địch phơi xác thì cho mấy thằng em ban phòng tai kéo bỏ lên mấy con zuzu rồi lòi về trình diện Mặt Trời; nếu đi hành quân thủy bộ hỗn hợp bị tụi cua sắt bravo lima (bắt làm???) thì hãy cẩn thận nhảy sang bên mép phải có mấy con cá của địa phau câu đang nằm phục kích sẽ yểm trợ hỏa châu. Nghe rõ trả lời. Còn nếu có tham dự vào các cuộc hành quân biển thì cầu chúc con Tàu của bạn gặp nhiều may mắn trên hải trình mới, chúc bạn dồi dào sức khỏe để đi ca ,đem 7 ngày 3 với 2 máy tiến full trực chỉ đến bến bờ hạnh phúc.

Mùng năm mới

Lễ khai quân của tân hội trưởng sẽ cử hành vào đầu năm mới tại vùng bình lũng San José Bắc Cali vào ngày count-down New Year's Eve, đêm giao thừa Tây phương Dec. 31, 1997.**** lễ Tân Niên tại Houston sẽ được tổ chức tại Lê Duy Hà gia trang, Tất Niên nhân dịp SuperBowl tại Hồ Đắc Thắng gia trang. lễ Tất niên tại Seattle sẽ được tổ chức tại Bùi Đức Ly gia trang. **Lễ Giáng Sinh 97 tại Nam Cali được tổ chức tại Ngô Hữu Tân gia trang.**số còn lại lễ lạc năm mới tổ chức riêng solo tại gia, tu đâu cho bằng tu tại gia là số 1 vì nhứt tu tại gia, nhì tu chợ, ba tu chùa hay nhà thờ. Tệ hơn nữa thì tu chai.

Houston 1998

Lần họp mặt Lễ Tân Niên năm 1998 tại Lê Duy Hà gia trang cũng đông đủ, và vui vẻ như những lần hội họp chuẩn bị cho ĐH kỳ 3 ,cũng những khuôn mặt củ trong thành phần

ban tổ chức cho kỳ ĐH như: TVCang, TVBê, LDHà, LQBình, TNNhuận, NVSan, HĐThắng, PThuận, ĐVXinh lần này vắng mặt HSTBinh và ĐQTiến vì lý do công vụ ,thay vào đó có thêm những người mới như:VVMàng, PNĐinh, và vài Thân Hữu.Lần nào các LĐ vùng Houston gặp lại nhau thì vấn đề rượu không bao giờ thiếu chỉ sợ uống xong không biết đường về ,đã có lần TVCang mua sẵn 1 két để tại bàn tiệc,lần này thì 2 chữ XO.Tổng kết trong năm vừa qua thì tất cả LĐ cử ngụ ở Houston toàn thắng không to thì nhỏ TVCang, TNNhuận tậu nhà mới,hậu duệ nam TVBê tương lai là Bác sĩ,LDHà,NVSân có thêm nhiều khách hàng mới,HĐThắng phải làm thêm ở phòng mạch thứ 2,HSTBinh chủ ngân hàng,TVCang có thêm tiệm rượu,còn những người công nhân đi làm cho hàng thì làm overtime mệt nghỉ...Trong buổi tiệc đã bàn luận nhiều vấn đề hữu ích cho các anh em ở địa phương cũng như cho hội...Hẹn gặp nhau lại tại tư gia HĐThắng trong dịp super bowl.

Sự vụ lệnh bổ nhiệm các Tư Lệnh Vùng

Các Tư Lệnh vùng được tấn phong như sau xin các chiến hữu trong vùng "hành quân" hết lòng yểm trợ mọi nhu cầu về hành quân cũng như tiếp liệu để hoàn thành mọi công tác do hội đề ra.

- a./ vùng Tây Bắc Mỹ: LĐ Bùi đức Ly
- b./ vùng Tây Nam Cali: LĐ Ngô hữu Tân
- c./ vùng Tây Bắc Cali: LĐ Nguyễn duy Thành
- d./ vùng Trung Bắc Mỹ: LĐ Hà văn Vinh
- e./ vùng Trung Trung Mỹ: LĐ Nguyễn văn Lạc
- f./ vùng Trung Nam Mỹ: LĐ Phan Thuận
- g./ vùng Đông Bắc Mỹ: LĐ Lê bá Tông
- h./ vùng Đông Nam Mỹ: LĐ Trần xuân Tin
- i./ vùng Âu Châu: LĐ Trần minh Châu
- j./ vùng Úc Châu: LĐ: Nguyễn văn Võ
- k./ vùng Đông Canada: LĐ Dương tâm Nhã

Tương thân tương trợ

Đặc biệt chiến hữu Bùi đức Ly sẽ đảm trách về Xả Hội cho hội của chúng ta, mọi hoàn cảnh của các chiến hữu gặp nạn cần được trợ giúp trong bối cảnh tinh thần tương thân tương trợ, xin các bạn và gia đình vui lòng thông báo và liên lạc LĐ Bùi đức Ly.

Hình ảnh và kỷ vật lưu niệm

A/Trần xuân Tin và Nguyễn minh Phát đảm trách gìn giữ và sản xuất bộ hình chiến hạm "bảo vật" của LĐ, các bạn nào cần treo

"dàn bếp" xin liên lạc với các chiến hữu Tin và Phát.

B/ Đàm văn Hoà và Lê văn Sáu tự Le Cid đảm trách làm kỷ vật cho các còm mắng đăng LĐ như nón, quân phục, huy hiệu . . . xin liên lạc các chiến hữu Hoà và LeCid.

Thông tin liên lạc

1/Báo chí:Mọi tin tức về quan hôn tang chế,mọi sự thay đổi về địa chỉ ,số phone v.v..cũng như tất cả những bài vở ,hình ảnh muốn đăng trên TSLĐ xin gửi về LĐ Đoàn văn Xinh TB/Ban báo chí.

2/Internet:Song song với việc phát hành TSLĐ để phân phối đến tận tay các LĐ và Thân hữu,TSLĐ còn được bỏ lên mạng lưới internet để phổ biến trên toàn thế giới do Trưởng ban Internet Mai Váng phụ trách,ngoài ra các bạn cũng có thể đọc tin tức liên quan đến VN và quốc tế được cập nhật hóa mỗi ngày do hàng tin VNN cung cấp và đọc các sách báo và nguyệt san văn học nghệ thuật cũng như đi thăm các trang nhà khác của các hội đoàn cựu quân nhân bạn mà không phải mất công tìm kiếm địa chỉ trang Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quân các khóa Lưu Đày trên mạng lưới internet là : <http://www.erols.com/maivang>

3/Email:Trong chiều hướng tiết kiệm thời giờ và tiền bạc BBC phổ biến rộng rãi chương trình sử dụng điện thư miễn phí cho tất cả các bạn LĐ và Thân hữu có máy PC (Computer).Tất cả các bạn hãy liên lạc với BBC để được cung cấp software và hướng dẫn cách setup để sử dụng Email bằng chữ Việt Nam hoàn toàn miễn phí không có đóng lệ phí hàng tháng.Trong hội của chúng ta đã có 30 người xài Email.

4/Software :Các LĐ và Thân hữu có tên sau đây:

**Nguyễn đình Trục,Nguyễn văn Lạc, đã nhận software Email Juno từ lâu nhưng vẫn chưa thấy lên tiếng ,có gì trở ngại hãy liên lạc BBC

**Ngô thành Trí đã có email Juno nhưng chưa sử dụng được chữ VN hãy liên lạc ĐVXinh trên email để setup chữ VN

**Thân hữu Nguyễn văn Bé ở IL .BBC có nhận được thư thông báo là Anh đã nhận được software nhưng vẫn chưa thấy Anh lên máy trên email

**Tất cả các LĐ đã có Email nhưng chưa sử dụng được chữ VN hãy liên lạc BBC để nhận software ./.



Phân Ưu



**Nhận được tin buồn Nhạc Mẫu của
LD Nguyễn duy Thành**

Cụ Bà: Lương Văn Thi

Nhũ danh: Vũ thị Lanh

Tạ thế ngày 13 tháng 11 năm 1997

tại California, U.S.A

Tang lễ sẽ cử hành ngày 20/11/1997

**Trong sự mất mát to lớn này. Chúng tôi thành thật phân ưu cùng
anh chị Nguyễn duy Thành và toàn thể tang quyến. Nguyên
cầu hương linh Cụ Bà Vũ thị Lanh sớm được siêu sinh tịnh độ**

**HỘI ÁI HỮU CỰU SĨ QUAN HẢI QUÂN
CÁC KHÓA LỬU ĐÀY VÀ THÂN HỮU**

BÍ MẬT CỦA TÀU NGẦM



NAUTILUS

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các cường quốc quân sự đã mở cỗ máy chạy đua vũ trang "hết cỡ". Mọi cố gắng dường như chỉ tập trung vào lãnh vực quân sự, kể cả việc phóng vệ tinh và trạm vũ trụ. Ngày nay, Mỹ công nhận suốt 4 thập niên qua, mọi cố gắng của họ trên hành tinh dường như chỉ tập trung vào lãnh vực phát triển vũ khí hủy diệt chứ chưa nghiên cứu hành tinh được bao nhiêu, đặc biệt con người dường như mù tịt về những gì dưới nước của các đại dương vốn chiếm gần 80% diện tích bề mặt hành tinh.

Năm 1968, Hải Quân Mỹ hạ thủy tàu ngầm nguyên tử đầu tiên của thế giới mang tên Nautilus (tên con tàu trong cuốn tiểu thuyết giả

tưởng Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Pháp). Chiếc Nautilus lập tức tiến về Bắc cực và "thường trực" dưới lớp băng vĩnh cửu ở đây để làm nhiệm vụ do thám bí mật về tàu ngầm nguyên tử của Liên Xô. Phía Liên xô chắc hẳn cũng có những phương tiện tương tự. Bởi lẽ cả hai bên đều biết rằng khi chiến tranh nổ ra yếu tố bất ngờ chỉ có thể do các bộ phóng chìm dưới nước-tức các tàu phóng tên lửa là tàu ngầm-chứ không phải từ trên không, từ mặt đất thậm chí từ tàu vũ trụ. Chỉ có nước mới là màn che mọi bí mật cho các đối thủ.

Để che mắt được đối thủ, người Mỹ trên tàu ngầm nguyên tử Nautilus đã thực hiện các chiến thuật

ngụy trang, nghi trang tuyệt mật. Họ đã tiến hành những cuộc thám hiểm, do đạc đáy biển, các hiện tượng khác thường, địa hình các vùng "đồng bằng, đồi núi, vực thẳm" dưới các đại dương-tất cả phục vụ cho mục đích quân sự. Người Mỹ công bố họ đã thành công khi tàu Nautilus giữ được bí mật sự hiện diện tuyệt đối của nó dưới núi băng vĩnh cửu của Bắc cực. Rất có thể các phương tiện tương tự của Liên xô cũng giữ được bí mật như vậy. Ở bình diện này, Liên Xô chưa bao giờ thua kém Mỹ

Mỹ cho biết giờ đây họ được phép công bố những nghiên cứu và khám phá to lớn dưới đại dương. Tờ Spiegel của Đức dẫn tin từ Mỹ cho hay những số

liệu của Nautilus đáng giá tới 10 tỷ đôla!

Trước hết người ta biết được lớp "băng vĩnh cửu ở Bắc cực thay đổi diện mạo" ra sao trong từng thập niên một. sự tan băng từng năm Nautilus đo được đã phản ánh nhiệt độ trên hành tinh tăng lên ở mức tương ứng. Mọi đo đạc trên phần nổi của những tảng băng từ trước đến nay chưa bao giờ cung cấp số liệu có sức thuyết phục cho những kết luận về nhiệt độ thay đổi (nóng lên) trên hành tinh. Rất đơn giản là vì 90% khối băng nằm dưới phần chìm. Nautilus đo từ phía dưới núi băng thì sai số đương nhiên rất ít. Nautilus không chỉ vẽ được bản đồ cho "các bến, bãi của tàu ngầm nguyên tử" khi phải tập trung số lượng lớn để đánh dòn phủ dầu đối phương mà còn thu thập rất nhiều tài liệu quý giá mà các "tàu nổi", vệ tinh thám không, máy bay, khinh khí cầu không thể tiếp cận một cách tin cậy. Những tài liệu thuộc loại quý nhất Nautilus hoàn thành trong những năm trình sát trong bí mật bao gồm:

- Phát hiện những vết nứt do động đất dưới đáy biển trên một phạm vi rất rộng lớn ở các đại dương thông qua sóng âm phản hồi

được phát ra trong thời gian nghiên cứu. Qua đó có thể báo trước những khu vực nào sẽ có những chấn động cấp mấy. Số liệu thu được này không chỉ phục vụ quân sự-định nơi tập trung hạm thuyền (kể cả tàu ngầm) an toàn nhất cho chiến dịch mà còn rất quý cho việc dự báo vùng nghi vấn nguy hiểm cho hàng vạn con thuyền lớn dọc ngang trên các đại dương. Kết quả nghiên cứu trên còn giúp cho ngành địa chất khẳng định trữ lượng Mangan trong lớp đất, bùn, đá ở các đáy biển mà dù muốn hay không con người phải khai thác trong tương lai không xa.

- Xác định khá chính xác nhiệt độ và hàm lượng muối trong nước của các đại dương mà trước đó các phương pháp xác định thông thường không thể đạt kết quả cao.

Về mặt quân sự, thì số liệu này là rất quan trọng, bởi vì sóng âm thanh trong nước biển nhanh hay chậm tùy thuộc nhiệt độ trong nước cao hay thấp. Từ đó người ta có thể định vị được khá chuẩn xác. Giữ đây số liệu đó phục vụ cho việc nghiên cứu sự thay đổi khí hậu trong đại dương để phục vụ cho dân sinh.

- Để cải tiến hệ thống lái của tàu ngầm, người ta

buộc

phải đo từ trường dưới đáy biển và biết được rằng từ trường điện từ nơi này và nơi khác không thay đổi nhiều. Và khi nhận ra sự thay đổi đột biến thì người ta biết rằng có hiện tượng "xô đẩy" trong lớp đất, đá của vỏ trái đất. Đó là số liệu không chỉ quý cho việc dự báo động đất mà còn bổ sung cho việc hiểu biết lịch sử thay đổi của hành tinh chúng ta trong 200 triệu năm vừa qua.

Những tài liệu khác đang được tiếp tục công bố. Nhà địa chất và vật lý vỏ trái đất Miller phát biểu sau khi nhận các thông tin đầu tiên: con người dường như chưa biết gì về ngôi nhà của mình: hành tinh xanh của chúng ta. Họ chỉ quan tâm đến các hành tinh xa vời mà quên mất ngôi nhà của mình.

(Khoa Học Phổ Thông)





NHÂN ĐIỆN

LĐ NGUYỄN DUY THÀNH

Viết về bài này, chẳng dấu gì bà con là thằng bé mặc dầu to con nặng ký cũng rét lắm?

Rét là vì sợ các bạn cùng quý phu nhân hiểu lầm là kẻ viết bài này già dờ chúng đâm đầu đi truyền bá những chuyện bá láp, sắp qua năm 2000 đến nơi mà còn đi nói những chuyện khó mà tin nổi. Trước khi đi Houston tớ cũng được chữa trị bằng Nhân điện cho cái low back nhưng chưa có tham dự các lớp học ,sau khi trở về có cái duyên may mắn theo học vài lớp nên cũng tự chữa cho mình và người ngoài làm phước (Đâu có ngờ là trong kỳ họp khoá có những thằng LĐ mình phải gọi nó là sư thúc, sư bá. Sợ người ngoài hiểu lầm nên anh nào anh ấy cứ ngậm bồ hòn).

Nhưng vì sự nghiệp lâu dài của Hội LĐ có nghĩa là các hội viên và gia quyến có được sức khỏe đông niên liễm đều đặn thì hội mới sống hùng sống mạnh. Mặc dầu chưa có sự vụ lệnh cấp cho viết của bà xã nhưng Voi đây gồng mình chẳng qua là vì tình anh em, cái nào dở thì bỏ qua một bên còn cái nào hay thì mang ra anh em bàn luận, anh nào tin thì tìm hiểu thêm, tham khảo . Anh nào không tin thì thôi, có bắt đóng thuế đâu mà sợ, it's fare!

Muốn hay không muốn các Commandants phải đồng ý là chúng mình đã hoặc sẽ bước vào cái tuổi năm bó thì cái Body & Mind nó cũng slow down, cũng bắt đầu lảm cẩm, ngãng tai, bé cái lằm, nhiều khi qua phòng bên cạnh rồi cũng không hiểu mình qua để làm gì, nói trước quên sau. Thậm chí dính những bịnh nan y mà không biết than thở cùng ai hoặc những bịnh mà các nhà thương nổi tiếng đã give up cho con đại về nhà chờ ngày đi bán muối. Thế

nhưng còn nước còn tát, có duyên may mắn tìm được đúng thầy (dùng nhân điện) mà vẫn sống hùng sống mạnh.

Vậy Nhân Điện là cái quái gì? Chữa được những bịnh gì? Luật lệ? Các Lớp , Học phí & Phí tồn chữa bịnh? (cái này rất là sensitive.. khi nói đến tiền bạc..)

Nhân điện là dùng điện ở trong người qua bàn tay hoặc bằng tư tưởng (nhân quan) cho dòng điện xét qua cái rằm cho bịnh nhân bị điện giật chơi sợ quá hết bịnh. Just kidding! Con người được cấu tạo bởi hàng triệu, hàng tỉ tế bào, mỗi tế bào có cái kiến trúc của nó gồm dương tử và âm tử cân bằng chạy vòng vòng theo điệu Valse, tế bào được nuôi dưỡng bằng máu, nước và không khí đại khái là như vậy anh nào thắc mắc thì lấy sách mà đọc. Vì nguyên cơ nào đó tế bào tăng trưởng mọc hỗn loạn thì sinh ra ung thư, hoặc mạch máu trong con người ứ đọng, chảy chậm như những con đường trong thành phố bị Traffic Jam bởi thế ngồi không đúng cách, mạch máu nhỏ lại hoặc bị cơn gió độc . Để chữa bịnh này ta thường dùng thuốc như Tylenol, cạo gió, giã hơi, nẩy, thuốc gia truyền.. nặng kí hơn thì đi nhà thương, ngày xưa kiếm mấy thầy thuốc, thầy võ đả thông huyết mạch. Còn ngày nay thì có thầy Tám, thầy Đáng, biết thêm võ nghệ có thầy Bảo Truyền, tiếng tăm tốt cũng có nhiều mà tiếng xấu chê bai ngờ vực thì cũng không ít. Nếu các cụ quay ra hỏi thằng bé " Mày thấy xế lèo?" Thằng bé xin thưa : Chuyện nói ra thì vô lý quá vì chỉ để tay có 5 phút mà có thể chữa khỏi , không dùng thuốc men.

Believe it or not..It's working . Sự thật là Voi đây đã được người ta gọi bằng

thầy (lang băm) vì cũng đã chữa khỏi vài người mặc dù mới học có 2 lớp, bằng ngần này tuổi mà đi tin và làm những chuyện khó tin (nhưng nó nghiệm dụng). Chóp được lòng tin của thằng bé không dễ dàng đâu? ít nhất phải trên 1 chai 4 chữ thì muốn nói gì thì nói.

Thầy thuốc, thầy võ dù là thứ thiệt cũng chỉ chữa tối đa 10 hoặc hơn tí nữa là hết cha nó power trong người nên cần phải tĩnh dưỡng mới có sức hôm sau chữa trị tiếp. Còn theo phương pháp này thì "All you can eat" í lộn "All you can fixed" bởi vì mình dùng nguồn năng lượng điện free trong vũ trụ charge vào người mình qua tay đến body người khác (Cấp dưới thì vẫn dùng bằng tay, còn cấp cao thì dùng nhân quan) nên không bị mệt mỏi mà càng chữa thì mình lại khoẻ thêm vì dòng điện trong mình được recycle.

Tâm Linh Con Người Thiên Định S.H.Y (Spiritual Human Yoga Inc.) Được sáng lập bởi thầy Lương Minh Đáng, có người gọi là sư phụ (nhật quá sao giống ai thế). Tổ chưa được cơ hội gặp sư phụ cho đến cuối tháng 12 năm nay, bay về St. Louis để hoàn tất lớp 3 và học lớp tư (đúng ra hết lớp 3 là đủ xài rồi nhưng cũng một công hai việc). Theo người hướng dẫn dạy mình cho biết thầy trở thành sư tổ đời thứ III là do cơ duyên. Sau ngày mất nước, thầy là anh chàng bán buôn phe phẩy chỉ mong buôn một bán mười, một hôm có ông thầy Ấn Độ tìm kiếm để chỉ dạy và truyền chức chương môn cho, mãi phe phẩy (không tin vào chuyện nhảm nhí thì đúng hơn) nên thầy trốn tiệt cho đến ba bốn lần sau cùng nể quá phải hội kiến rồi từ đó chương môn đời thứ III xuất hiện.

Chẳng biết lý do gì dùng một cái Liên Hiệp Quốc bảo lãnh thầy và gia đình qua Mỹ, mặc dù không vào diện HO, ODP, tháng mười hai này hỏi lại vụ này coi ra sao nghi quá? CIA nằm vùng hay là được thổi phồng hơi quá. Thầy đi giảng dạy khắp năm châu đầu tháng 12 này qua Tích Lan đại học Colombo lãnh bằng M.D or P.H.D danh dự gì đó. (đang viết đến đây mà luân xa số 7 chạy rần rần trên đầu quá đã ngứa..)

Nhân điện có thể chữa hầu hết mọi bệnh lẽ dĩ nhiên những bệnh cần phải mổ xẻ như ruột dư, gãy chân tay là phải đi vào nhà thương nhưng sau đó dùng nhân điện để hồi phục sức khoẻ nhanh hơn. Vậy dùng nhân điện có thể chữa từ bệnh nan y như ung thư, bất lực, hiếm muộn, tiểu

đường, trĩ nội & ngoại tới tiểu bệnh như đau bụng đau bao hàng tháng, sôi bụng, heart burn, cảm cúm nhức đầu, chảy máu tay, alenergy, đau lưng ..nói tóm lại đau đâu chữa đó. Ngoài ra học hành tới nước cũng làm thông manh ra, không được cao cho lắm cũng có thể thành ra cao ráo, đẹp trai thì not sure hỏi lại Dr. Vũ Ban, bà Bích Ngọc!. Viết đến đây cũng biết là các quan từ nãy đến giờ ám ức chỉ mong tớ kể về kinh nghiệm của bản thân qua nhân điện để mà tin hay không?, thú thật với các quan tại hạ cũng ám ức như các quan rứa, chỉ mong công lao viết từ nãy đến giờ như mật ngọt rót vào đôi tai lưng bưng của các commandant.

Trước khi học về nhân điện, mỗi lần nhắm mắt dù cả ngày cũng chẳng thấy gì cả, nhưng kể từ khi học về môn này, mỗi lần nhắm mắt tinh tâm là luân xa số 7 (trên đầu) chạy hà rầm nhiều khi trong lúc làm việc, hoặc bước đi nó cũng quay rất là đã. Nhưng không phải ai cũng có cái cảm giác này có người phải học lên lớp cao nữa mới feel được, bà xã tớ cũng học nhưng chưa có thấy luân xa quay gì hết tuy nhiên hội viên Golden Lion này cũng tự chữa cho mình hết xảy, người ta tin cao lắm cũng chỉ 100% còn bà tới 101% lận. Chẳng dấu gì nằng là bệnh nhân đầu tiên, trong thời gian nghỉ trưa của lớp 3 cao cấp đang ăn miếng dưa ngon lành thì tự nhiên đau điếng ở môi, nhìn kỹ thì thấy một chú ong mới vừa bay đi và cảm giác tê đau với cái môi bắt đầu xung lên. Lúc đó thằng bé đang tà tà đi tới và được hân hạnh nâng khăn sửa môi cho dzợ. Lúc đó lòng tin đã có sẵn nhưng bị nhiều phần trăm thì thú thiệt chỉ có 50/50, độ 4 phút sau buông tay ra run run hỏi xếp còn đau hay không? Niềm tin và sự hứng khởi càng tăng sau khi xếp cho biết là không còn cảm giác đau lẫn cái môi hết còn xung, kể từ đó thành thầy, chữa cho bà con, có người nhức đầu đến mấy tháng nay rồi gặp "thầy" Thành (lang băm) vài bữa là hết nhức đầu, ăn được ngủ được, mỗi lần gặp mình là "chào thầy" riết mình cũng ngượng. Có ông cậu họ bên vợ dăng xa bản cà nông không tới tình cờ ghé thăm chơi đang bị Postage mỗi đêm đi bathroom tới 6,7 lần gặp Dr. Thanh chữa thử một lần, tối hôm đó đi bathroom chỉ có một lần sướng quá hôm sau gọi tới thank you và được giới thiệu đi học ngay và chỉ còn đi tiểu 2,3 lần mỗi tối thôi

(mấy tháng bạn chọc chắc ngày đầu về sợ quá không dám uống nước nhiều nên chỉ có một lần). Còn ban thân mổ thì từ ngày biết về nhân điện thì tự chữa cái bệnh kinh niên như Heart Burn dễ như ăn cơm sườn khỏi phải uống Alkaseltz nữa, mỗi lần bị là dùng bàn tay chấn vào 2,3 phút sau là phê phổi, lâu lâu đánh racketball hay tennis bị chập mắt cá, đau đầu chữa đó là hôm sau đi đánh tiếp. Con cái bị cảm, ho nhân điện ra tay là xong. Những cái dở thì đem dẫu, cái hay thì lặng im kéo mang tiếng là khoe khoang, nhưng mục đích của bài viết này để cho các quan thấy cái hiệu quả của môn nhân điện mà ra công tìm hiểu biết đâu nó gỡ rối được tơ lòng cho các bạn.

Luật lệ để theo học thật là dễ dàng, anh chị đạo nào vẫn giữ đạo đó vì đây không phải là học đạo. Đã có một vài linh mục theo học về nhân điện rồi. Không phải ăn chay kiêng cử gì ráo. Không phải bớt trả bài? sau khi học rồi còn xin cày thêm vì người thấy khoẻ ra

Chỉ có 2 luật lệ luôn luôn phải giữ:

1._ Mỗi ngày ít nhất phải tịnh tâm (gọi là thiền) tối thiểu là 5 phút, nếu không thì luân xa bị đóng nên phải đi mở hoặc đi học lại. Trong lúc tịnh tâm không cần phải ngồi các tư thế đặc biệt, có thể ngồi hoặc nằm trong tư thế thoải mái cho mình, chẳng cần phải niệm chú ẩn gì ráo. Trong lúc tịnh tâm (tức là cố gắng không suy nghĩ để trong lòng thư thản) nếu mà phi ngũ luôn thì cũng OK.

2._ Khi mình chữa bệnh cho ai thì không được thu tiền dưới bất cứ hình thức gì! Vì nếu đi ngược lại thì luân xa sẽ bị đóng. Dùng nhân điện chữa bệnh phát xuất từ lòng thương người nên không được lấy tiền hoặc là dớt một chai VSOP lấy thảo.

Do đó học theo nhân điện không bị ràng buộc luật lệ khắt khe mà vẫn hiệu nghiệm.

Học phí và phí tổn chữa bệnh rất là mắc bởi vì phải mua từ tình thương người, mắc quá nên It's Free..Free..Free... Tóm tắt lại là hoàn toàn miễn phí, nếu chỗ nào hoặc trung tâm nào mà thu tiền thì chỗ đó là đồ dôm. Việt Nam tham rẻ sao không nhào vô thứ, không thích thì rút ra, quân ta vẫn bình an vô sự.

Các Lớp học: Cho đến bây giờ chỉ có 8 lớp dạy đây.

Lớp 1 sơ cấp : 1 ngày 2 tiếng cho đến 3 ngày(mỗi ngày 2 tiếng) tùy theo trình độ của người hướng dẫn . Học viên được mở 30% luân xa nên chỉ tự chữa cho mình, bà xã và các con dưới 12 tuổi, nên nhớ công lực chỉ có 30% mà thôi.

Lớp 2 trung cấp: Thời gian học giống như lớp 1, học viên được mở 60% luân xa nên có thể chữa tối đa là 20 người, tuy nhiên nếu đi về VN thì thầy cho phép vô hạn chế số người được chữa bệnh. Cách tốt nhất là hai vợ chồng bảo nhau đi học để tự

chữa cho nhau, vì phải dùng bàn tay nên dễ bị hiểu lầm nhất là để chữa bệnh bừa ung thư tử cung, hiếm muộn, bất lực, yếu xìu thì phải rờ vào chỗ đó mặc dầu xuyên

qua vài vóc. Tại các trung tâm, trung tâm trường đã học các lớp cao nên chữa trị cho bà con bằng mắt (nhân quan) thì khỏi phải thắc mắc gì cả.

Lớp 3 cao cấp: Học mất 2 ngày mỗi lần 4,5 tiếng và chỉ có lý thuyết mà thôi do các trung tâm trường dạy còn muốn được mở 100% luân xa phải được thầy Đấng mở luân xa mới được. (do đó đến tháng 12 này tổ phải bay về St.Louis để được đa thông kinh mạch hoàn toàn).

Lớp 1,2,3 học hoặc chữa bệnh tại các trung tâm(nhà của trung tâm trường) nên hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên nếu học viên đông quá nên cần phải mượn hội trường rộng

chỗ lúc đó mọi người chắc phải đóng tiền để trả tiền mượn chỗ(\$5,10,20).Nhiều nơi nếu ai mới qua không có tiền thì free luôn. Còn để mở hoàn tất 100% thì phải bay đi theo chỗ nào mà thầy Đấng có lớp dạy(should be free), nhiều khi phí tổn đến nơi quá tốn kém thì bà con cứ ôm cấp đẳng 2.5 đủ xài rồi cho đến khi có dịp thì hoàn tất.

Học lớp 1,2,3,4.5 thì chữa bệnh cho người ta vẫn phải dùng 2 bàn tay để trị, chỉ có lớp 5.1, 5.2 và 6 thì mới dùng nhân thị chữa cho người.

Lớp 1,2 (sơ và trung cấp) cũng có thể chữa hầu hết mọi bệnh mặc dù công lực chỉ có 60%, chỉ có những bệnh sau đây thì từ lớp 3 trở lên mới chữa được: Chữa ung thư đủ loại, Ung thư máu, Bệnh Aid và các Virus, Bệnh thần kinh thuộc loại ma nhập.

Nên nhắc lại học lớp 1,2 hoặc thêm được lớp 3 càng tốt là đủ làm cho đời thêm vui .

Từ lớp 4 trở đi thuộc về vấn đề tâm linh mà tuy theo sự khao khát của mỗi người nên tiếp tục hay không là do tùy hỉ. Học xong lớp 3 thì cũng uống rượu ít đi.. hu hu..!

Lớp 4: Do Thầy Đàng chỉ dạy 4 tiếng, khóa này phải đóng mất \$200. Lớp học từ 300 học viên trở lên nên phải muốn hội trường lớn ,trả chi phí , để thầy sống với chú .chẳng lẽ uống nước lã đi dạy. Học viên sẽ được thầy dạy cách xử dụng luân xa thứ 6(trên trán) để mà mở và di chuyển các luân xa khác chạy chơi cho vui nhà vui cửa, đồng thời nói sơ về các điện thuộc về tâm linh.

Lớp 5: Không rõ học phí sẽ là bi nhiêu? Vì không có (chưa thi đúng hơn tham vọng đi đến đó.

Lớp 5.1 - 5.2: Không rõ học phí sẽ là bi nhiêu? Nhưng mần khóa được sẽ khỏi dùng bàn tay nữa mà dùng bằng mắt và có thể chữa cho những bệnh nhân ở xa. Thí dụ

nhờ những trung tâm chữa cho thân nhân đang ở VN. Nghe thì vô lý bỏ mẹ nhưng hiệu nghiệm thì đã có kiểm chứng rồi.

Lớp 6: Đụng ceiling rồi , power giữ lăm nên có thể thấy và giúp những linh hồn đi nhận nhiệm sở mới. Mấy người đã học đến lớp sáu rồi trông vẫn bình thường dần dỉ .Theo schedule từ đầu năm 1998 đến tháng 10/98 muốn học các lớp 4,5..6 là phải đi qua các nước Úc châu, Áo, Bỉ, Pháp,Thái Lan..

Viết đến đây Thành Voi xin chúc các bạn cùng gia quyến mạnh khoẻ mọi sự như ý. Đừng ngần ngại viết qua E.mail hoặc phone nếu có théc méc . Hẹn gặp lại tại San Jose

mùa hè 1999.

LD Thành Voi

Báo cáo tài chánh

Còn lại lần trước TSLĐ 24: \$ 1,603.84

Tổng cộng chi : \$ 1,056.54

Tổng cộng thu : \$ 1,350.00

Tổng kết còn lại : \$ 1,897.30

Thu: \$1,350

Trần xuân Tin \$15
 Phạm phước Tề \$15
 Nguyễn văn Bé \$15
 Dương văn Thắng \$100
 Trần văn Cang \$20
 Đinh quang Tiến \$15
 Mai Vàng \$20
 Đàm văn Hòa \$20
 Trà trung Sanh \$20
 Nguyễn văn Bé \$10
 Dương minh Châu \$30

Ngô hữu Tân \$20
 Nguyễn minh Phát \$50
 Cù văn Kiếm \$20
 Lê chí Hân \$100
 Nguyễn tiến Lễ \$20
 Bùi đức Ly \$20
 Nguyễn văn Minh \$20
 Thiệu quang Tài \$20
 Trương văn Anh \$20
 Trần ứng Nguyễn \$20
 Hồ Bền \$60

Trần minh chánh \$60
 Nguyễn văn Lạc \$60
 Dương minh Châu \$100
 Thiệu quang Tài \$60
 Lương quang Bình \$60
 Phạm ngọc Đình \$60
 Hồ đắc Thắng \$20
 Phan Thuận \$60
 Lê đức phẩm \$80
 Nguyễn đức Lũy \$20
 Trần tấn Bá \$60

Chi: \$1,056.54

In và gởi TSLĐ 24: \$537.54

Tiền copy video tape :\$519



Cọp trong Lịch Sử và Văn Chương Việt Nam

Thái Văn Kiểm

Sử chép rằng vua Đinh Tiên Hoàng (968-980) dẹp xong loạn Thập Nhị Sứ Quân, ban hành pháp luật nghiêm minh, đặt ra nhiều phương pháp kỷ lệ để răn dạy muôn dân, giữ gìn kỷ cương, trật tự. Nhà vua đặt trước điện Hoa Lư nhiều chuông cọp, beo. Gần bên thì có những vạc dầu sôi sục ngày đêm. Ở giữa có treo tấm bảng lớn với mấy dòng chữ: "Ai mà không tuân pháp luật thì sẽ bị luộc dầu hay là cọp ăn. Khâm thủ". Từ đó, tiếng đồn vang khắp nước, ai nấy đều răm rắp tuân theo phép Vua luật nước lệ làng khiến cho trăm họ được thái bình thanh trị trong một thời gian khá lâu.

Sách Đại Nam Tiền Biên Liệt Truyện kể rằng: Đời Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, năm thứ 18 (1631), Nội tán Đào Duy Từ đêm nọ nằm mộng thấy con cọp đen từ phía Nam đến. Ông thúc quân vây bắt, cọp liền mọc thêm hai cánh bay mất trên không trung. Sáng dậy, ông nhớ lại điều nằm mộng và tin rằng sẽ có việc lạ đến, ông bèn chỉnh đốn y phục ngồi chờ. Một lát sau, ông thấy có người từ phương Nam đến, mình mặc áo đen, tay cầm quạt lông, đứng chực nơi thềm. Đào Duy Từ thấy dung mạo khác thường, bèn hỏi:

- Người tên họ là gì?
- Tôi tên là Nguyễn Hữu Tấn.
- Tuổi gì?
- Nhâm Dần.

Đào Duy Từ nghe nói, trong lòng mừng thầm cho là phù hợp với điềm mộng tối qua, bèn mời vào, lưu lại nói chuyện, thấy người có kiến thức rộng, bèn đem con gái gả cho rồi tiến cử lên chúa Sãi, sau làm tới đại tướng, đánh Nam dẹp Bắc, lập được công lớn. Chúa Sãi thường ban khen: Nguyễn Hữu Tấn Thiết là hổ tướng. Sau được phong tằng

"Khai Quốc Công Thần - Anh Quốc Công". Ở Bắc Hà, quân Trịnh cũng gọi là "Hổ Oai Đại Tướng".

Cũng Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện chép rằng: Ở tỉnh Quảng Ngãi, nhân dân miền núi thường bị cọp vằn đen quấy nhiễu, sát hại. Người ta đào hầm, chạ bẫy, săn bắn mà không làm sao trừ được con cọp đó. Ngày nọ, Tả Quân Lê Văn Duyệt đóng quân gần đền Trấn Bắc (thờ ông Bùi Tá Hán), khiến quân làm một cái cũi lớn đem đặt trước đền, gần bên núi rồi ông khẩn vái xin thần đền Trấn Bắc giúp cho: "Con hổ làm hại nhân dân thì thần linh ở đây cũng có trách nhiệm. Như Thần mà linh thật thì xin Thần làm sao cho con hổ nọ vào trong cái cũi này." Qua một đêm, sáng ngày sau, quan dân đều ngạc nhiên trông thấy một con cọp vằn đen nằm phục bên đền. Tả quân hạ lệnh quân lính bao vây thì thấy tự nhiên con hổ cứ từ từ đi vào trong cũi mà không có hùm hét cắn xé chi cả! Mọi người đều cảm thức có thần Bùi Tá Hán hỗ trợ thành công mỹ mãn.

Cọp cũng có nhiều liên hệ với nhà cách mạng Tăng Bạt Hổ, hiệu là Điền Bát, suốt đời tranh đấu cho chính nghĩa Quốc Gia, nêu cao tinh thần dân tộc suốt thời kỳ Pháp thuộc. Quê quán làng An Thường, xã An Thạnh, quận Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ông tên thật là Lê Thiệu Hổ, làm Tán Tương Quân Vụ cho chiến tướng Mai Xuân Thưởng, lãnh tụ Cần Vương ở Bình Định. Đến năm 1887 thất bại trong nước, ông bèn trốn ra hải ngoại, hằng hái hoạt động, liên lạc thường xuyên với các đồng chí, tuyên truyền cách mạng và cổ động nhân sĩ xuất dương. Năm 1904, ông cùng đi với chí sĩ Phan Bội Châu sang Nhật gặp các chính khách Nhật Bản như Khuyển Dưỡng Nghị và Đại Ôi Trọng Tín bàn định

việc đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường Để từ quốc nội sang Đông Kinh . Sau đó, ông sống ở hải ngoại, thường đi lại các nước Trung Quốc, Xiêm, Nga rồi lại sang Nhật, bốn ba nơi hải ngoại hơn 20 năm . Năm 1914, lại bí mật trở về nước hoạt động, tá túc nơi nhà cụ Cử Võ (Võ Bá Hạp, bạn của cụ Sào Nam) rồi lâm bệnh thổ tả mà chết trong cơn lụt bão. Cụ Cử Võ phải chèo ghe mai táng nơi gò Bao Vinh, phụ cận Huế, nhưng gặp nhiều khó khăn khi đắp đất vì quan tài cứ nổi lênh bênh trong mộ huyết . Vào khoảng 1936, cụ Sào Nam lúc đó bị an trí ở Bến Ngự (Huế) trong một căn nhà tranh bán ếch nhìn ra sông Phủ Cam, có chiếc đò lịch sử và cây sung soi bóng quanh năm, thỉnh thoảng về Bao Vinh thăm cụ Cử Võ, và một lần nọ cụ có đem theo một tấm bia đúc bằng xi măng. Cụ Phan gọi hai người con trai của cụ Cử Võ xuống thuyền khuôn tấm bia lên nhà để chờ ngày lành tháng tốt thì đem dựng nơi mộ cụ Tăng Bạt Hổ vì mộ vẫn còn vô danh vì sợ Tây biết . Theo lời ông bạn Vũ Tùng Chi (con trưởng cụ Cử Võ) thuật lại với chúng tôi, thì tấm bia này có khắc ghi năm chữ với bút tích của cụ Phan là Lê Thiệu Dần chi mộ , dùng chữ Dần thế chữ Hổ vì vẫn còn sợ Tây lòng ra tung tích ! Năm 1957, thi hữu Vũ Tùng Chi cùng một số nhân sĩ ba kỳ đã góp xây một ngôi nhà gạch ngói nơi bờ sông Bến Ngự Phủ Cam, một nhà thờ gọi là Từ Đường Phan Bội Châu và Liệt sĩ cách mạng trên khoảnh đất vườn cũ của cụ Phan, đồng thời đã dời mộ cụ Tăng Bạt Hổ trọng táng tại đó, với mộ chí Điền Bát tử Tăng Bạt Hổ chi mộ . Đã nhiều lần cụ đánh nhau với cọp nơi rừng rậm đèo cao, với chiếc roi dâu, một thứ roi mà cọp rất sợ vì nó phát ra một thứ siêu thanh (ultra-sound) có hiệu lực hơn cả súng đạn . Phương danh Tăng Bạt Hổ nhắc ta nhớ tới Võ Tòng đá hổ trong truyện Thủy Hử, đã dùng thế Thái Sơn kiếm toà đè cọp nằm yên rồi giáng cho ba quả đấm thôi sơn vào cổ, làm cho gãy xương cổ, đứt thần kinh hệ mà chết tại trận . Chúng ta cũng liên tưởng đến tướng Lê Văn Khôi thúc hổ, do lệnh của Tả Quân Lê Văn Duyệt, đánh lộn với cọp cho vua Chân Lạp xem . Dùng hai thế Bạch Hạc Giang Hành, Đá Song Phi Chính Phụ Đơn Hành, Lê Văn Khôi hạ được cọp và trói ké lại, khiêng trên vai đi ba vòng biểu diễn cho quan khác xem . Cho nên lúc đó trong ba quân, ai cũng gọi cụ là Bạt Hổ Tướng Quân . Còn chữ Tăng là vì hồi cuối thế kỷ 19, sau Phong Trào Cần Vương thì có phong trào Đông Du với Đông Kinh Nghĩa Thục . Rồi tiếp nối có

Phong trào Đông Độ (cũng như Đông Du) , rồi đến Việt Nam Quang Phục Hội . Cụ Lê Thiệu Hổ được giao phó trọng trách bí mật hướng dẫn thanh niên Việt Nam xuất ngoại du học . Ban đầu cụ Lê dùng đường giầy Hòn Gay vượt biên giới sang Trung Hoa (Quảng Tây) . Đối diện với Hòn Gay, sát biên giới Hoa Việt có một làng Tàu mộ đạo Thiên Chúa . Cụ Lê cải trang làm linh mục, đọc kinh, làm lễ đến lấy cảm tình của người làng đó mà giao phó thanh niên cho họ ., đợi ngày lên tàu vượt biển mà người đốt than máy tàu chính là cụ Lý Tuệ, quê quán Hòa Bình, Bắc Việt . Sau một thời gian, đường giầy này bị bại lộ, cụ Lê chuyển hướng, dùng đường biên giới Hoa Miến và Lào Việt, ngầm đưa du học sinh sang Miến Điện hoặc Ai Lao để vượt sông Mekong sang Xiêm La rồi từ đó đưa sang Trung Hoa hay là Nhật Bản . Mỗi lần đi phiêu lưu như vậy, cụ Lê lại phải cải trang làm thầy tăng, mặc áo cà sa vàng gỗ mõ tụng kinh khất thực như thầy tu của Tiểu Thừa . Và từ đó, các đồng chí lại gọi cụ Lê bằng cụ Tăng . Lúc cụ Tăng Bạt Hổ từ trần, các nhân sĩ từ Bắc chí Nam đều sụt sùi thương tiếc . Riêng cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh có điều câu đối bằng chữ Hán mà cụ Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng đã dịch như sau: Ba mươi năm lê, núi biển trải nhọc nhằn, ai cũng thương cho cảnh ngộ , trời hãn thấy rõ nhiệt thành, quất ngựa thẳng non thần, tráng chí mới thông miền Thượng quốc . Hai chục kỷ đời, gió mây chiều biến đổi, người đều đua lấy tâm trí, người muốn đấu bằng gan sức, quay gươm về nước cũ, hồn thiêng còn mền đất Thần kinh . (Thi Từ Tùng Thoại, Nam Cường, Sài Gòn 1951) .

Ngày cụ Tăng Bạt Hổ vĩnh biệt cõi đời, trời cũng động lòng thương tiếc khiến cho mưa to gió lớn, ngập đất Thần kinh, khiến chúng ta nhớ tới thành ngữ vân tung long, phong tung hổ (mây theo rồng, gió theo cọp) . Cọp đây là cọp thần còn lưu danh trong sử sách . Bước qua địa hạt văn chương, chuyện Hổ cũng không thiếu chi, nhưng kể sao cho hết ? Nay chỉ kể lại vài chuyện điển hình mà thôi . Như ngày xưa, có ông Hoàng Phan Thái đi dạo cảnh chùa nhân ngày Tết, gặp nhà sư ra câu đối như sau :

Cái là tượng, tượng là voi, voi châu cửa cái .

Ông Thái xin ra ngoài sân để suy nghĩ, rồi ông đối lại như sau :

Tu là hổ, hổ là cọp, cọp bắt thầy tu .
rồi ông co giò mà chạy ...

Ngoài Huế, ngày trước có cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vỹ, sinh năm 1881, ưa làm thơ tinh nghịch, dùng chữ rất khó khăn mà lại dễ hiểu, ai cũng phục tài trí và hài hước của cụ. Đây là bài thơ Mười Hai Con Giáp mà bạn Lãng Nhân đã chép trong quyển Chơi Chữ:

Tha ra, cấp lấy, bộ loay quay (1)
Đào lỗ không nên tiếng cả bày (2)
Lạc ngô theo đuôi đầu ngại bước (3)
Cả gan bóp dái chẳng dờn tay (4)
Cắm treo nhện dới nhãn răng chịu (5)
Cối vẫn ăn no, la miếu đầy (6)
Cá gáy hóa ra, chí có cánh (7)
Mòng năm len lét trốn đi ngay (8)

1. Tục ngữ : chó tha ra, mèo cấp lấy .
2. Tục ngữ : chuột bày đào không nên lỗ
3. Tục ngữ : Lạc ngô theo đuôi trâu
4. Tục ngữ : cả gan bóp dái ngựa
5. Tục ngữ : Cắm treo heo nhện dới, nhãn răng như khi ăn gừng .
6. Tục ngữ : Gà què ăn quần cối xay, nuôi dê để dê ỉa miếu .
7. Tục ngữ : cá hóa rồng, cơ chi hùm có cánh .
8. Tục ngữ : len lét như rắn mòng năm .

và bài : HỔ PHẬN GIÀ

(Mỗi câu có tên một con thú)

Lạc hồng một giếng dới chung trời
Hổ phận mình già xếp một nơi
Mang tiếng học hành tài kém họ
Nai lưng gánh vác sức thua đời
Trâu tra chẳng dám khoe sừng tré
Ngựa dữ không thèm bóp dái chơi
Thỏ thẻ chuyện trò vui với bạn
Khỉ khảm dới chén rượu đầy vơi .

Và sau hết chúng ta cũng không quên bài *Nhớ Rừng của Thế Lữ*, hay là Lời Con Hổ Ở Vườn Bách Thú Hà Nội 1941

Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Khi lũ người kia ngạo mạn ngán ngờ
Giương mắt bé diều oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Vớ cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già,
Vớ tiếng gió gào ngàn, vớ giọng nguồn hét núi,
Vớ khi hét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc đường hoàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc
Trong hang tối mắt thần ta đã quắc,

Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Uâu những chiều máu lênh láng máu sau rừng,
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta mang niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối:
Hoa chăm cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dẫm vũng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắc chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiên ta ngự trị,
Nỗi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nỗi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn,
Để hồn ta phảng phất được gần người,
..Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Tuy không phải là chim lồng cá chậu hay là cọp bầy, người Việt ly hương biệt xứ cũng tự cảm thấy đang sống mãi trong tình thương nỗi nhớ như chúa sơn lâm .

Thái Văn Kiểm





PHÂN-ỬU



Nhận được tin Thân Mẫu của:

LĐ ĐÀO HẢI

Cụ Bà:Đặng Thị Sáu

Thất Lộc ngày 9 tháng 12 năm 1997 .

Nhằm ngày 10 tháng 11 năm Đinh Sửu

Tại :Sàigòn ,Việt Nam

Hưởng thọ 80 tuổi

Trước sự đau buồn to lớn này.Chúng tôi thành thật chia buồn
cùng Anh Chị Đào Hải và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

**HỘI ÁI HỮU CỰU SĨ QUAN HẢI QUÂN
CÁC KHÓA LƯU ĐÀY VÀ THÂN HỮU**



Khái Niệm Cơ Bản về E-Mail

LTS:

Nhằm có thể đem đến các Bạn tin tức về các kỹ thuật quan yếu, cũng như khuyến khích việc sử dụng Email trong vấn đề liên lạc nội bộ, Tập San Lưu Đầy xin giới thiệu bài viết về Điện Thư: "Khái Niệm Cơ Bản về E-Mail"

I - Lời mở đầu Electronic Mail còn được gọi tắt là E-Mail là cách gửi thư điện tử rất được phổ biến trong thập niên 80 và 90. E-Mail có nhiều cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào hệ thống computers của người sử dụng. Thí dụ như hệ thống truyền tin bằng E-Mail VM/CMS của IBM khác với hệ thống truyền tin VAX của Digital hoặc là của UNIX. Mặc dù khác nhau về cách cấu trúc, tất cả đều có một mục đích chung là chuyển gửi hoặc thu nhận những thư từ điện tử từ một nơi này qua một nơi khác một cách thật nhanh chóng, từ vài giây cho tới vài phút hoặc vài tiếng đồng hồ. Ngày nay nhờ sự bành trướng mạnh mẽ của Internet (Mạng lưới Truyền Thông Toàn Cầu) người ta có thể gửi E-Mail tới các quốc gia trên khắp thế giới. Với sự hữu dụng như vậy cho nên E-Mail đã hầu như trở thành một nhu cầu cần phải có của người sử dụng máy computer. Tại các nước tân tiến và đang mở mang phát triển, các trường đại học, các cơ cấu thương mại buôn bán, các cơ quan chính quyền v.v... đều đã và đang móc nối hệ thống computers của họ vào Internet để sự chuyển thư điện tử được mau lẹ và dễ dàng hơn. Trên thực tế có rất nhiều hệ thống computers khác nhau và mỗi hệ thống lại có cấu trúc chuyển nhận thư điện tử khác nhau. Vì sự khác biệt như vậy, cho nên việc chuyển nhận thư điện tử giữa hai hệ thống khác nhau rất là khó khăn và bất tiện. Vì thế cho nên người ta đã đặt ra một nghi thức chung cho E-Mail. Có nghĩa là các hệ thống computers đều đồng ý với nhau về một cấu trúc chung gọi là Simple Mail Transfer Protocol viết tắt là SMTP (Nghi Thức Đơn Giản Chuyển Vận Thư Từ). Nhờ vào SMTP này mà sự chuyển vận thư từ điện tử trên Internet đã trở thành dễ dàng nhanh chóng cho tất cả các người

sử dụng máy điện toán mặc dầu cho dù họ có xài hệ thống máy điện toán khác nhau.

II - Điều Kiện Cơ Bản

Muốn gửi thư điện tử người gửi cần phải có một trương mục (account) trên một máy điện toán nào đó. Một máy điện toán có thể có một hoặc nhiều trương mục khác nhau. Mỗi trương mục đều được mang một tên khác nhau (user-id). Mỗi trương mục đều có một hộp thư riêng cho trương mục đó. Thông thường thì tên của hộp thư sẽ giống như tên của trương mục. Ngoài ra máy điện toán đó phải được nối liền trực tiếp hoặc gián tiếp với hệ thống Internet nếu muốn được gửi thư cho toàn cầu. Đa số các sinh viên trong trường đại học được cấp một trương mục miễn phí. Các nhân viên của các cơ quan chính phủ, các hãng lớn nhỏ phần đông đều được cấp trương mục. Còn các người sử dụng máy điện toán tại nhà vẫn có thể chuyển vận thư điện tử bằng cách móc nối máy điện toán của họ với một máy điện toán khác bằng máy modem (máy biến điệu/hoàn điệu). Có vài nơi cấp phát trương mục miễn phí như Juno, Hotmail v.v... cho nên các máy điện toán tại nhà có thể dùng modem để móc nối với máy điện toán đó để chuyển vận thư điện tử. Ngoài ra, còn có rất nhiều cơ quan thương mại cung cấp dịch vụ hoặc trương mục cho máy điện toán tại nhà nhưng người sử dụng phải trả tiền dịch vụ hàng tháng. Một vài cơ quan thương mại cung cấp dịch vụ/trương mục là Prodigy, CompuServe, American Online v.v...

III - Cách Chuyển Văn

1) Chương Trình Chuyển Vận Thư (Mail Program)

Muốn đọc hoặc gửi những thư từ điện tử từ một máy điện toán thì máy điện toán đó phải có một Chương Trình Thư (Mail Program) Chương Trình Thư này sẽ thực hiện những

việc cần thiết cơ bản như editor (viết thư), send (gửi), receive (nhận), forward (chuyển tiếp), reply (trả lời), save (để dành), delete (xóa bỏ) v.v... Có rất nhiều Chương Trình Thư khác nhau để thực hiện việc chuyển vận thư tùy thuộc vào Hệ Thống Điều Khiển (Operating System) của máy điện toán của người sử dụng. Có Chương Trình Thư đã có sẵn trên máy thí dụ như mail trên hệ thống UNIX, mh hoặc xmh trên hệ thống AIX. Có nhiều Chương Trình Thư miễn phí như : Juno, Hotmail, ELM, hoặc XMailTool v.v... Ngoài ra còn có nhiều loại Chương Trình Thư khác với nhiều khả năng tiện lợi hơn nhưng người sử dụng phải mua Chương Trình Thư đó .

2) Địa Chỉ Thư Từ (Mail Address)

Việc gửi nhận thư điện tử cần phải có địa chỉ của nơi đến và địa chỉ của nơi gửi cũng giống như việc gửi thư bằng bưu điện vậy. Địa chỉ của E-Mail được theo cấu trúc sau đây: user-mailbox@domain-part (Hộp-thư@khu-vùng) user-mailbox là địa chỉ của hộp thư người nhận. Có thể hiểu như số nhà, số hẻm, và tên đường như thư bưu điện. Khu-vùng (domain-part) là nơi chốn của người nhận trên Internet. Có thể hiểu nó giống như tên thành phố, tên tỉnh và quốc gia như địa chỉ nhà trên thư bưu điện. Thí dụ của một dạng địa chỉ thông dụng nhất: xdoan@mastnet.net Từ phải sang trái, (net) là hệ thống internet (mastnet) là tên hãng cung cấp dịch vụ internet (xdoan) là tên hộp thư của một trường mục. Phần cuối của domain-part có thể cho người ta biết phần nào về địa chỉ ở đâu hoặc thuộc về chính quyền hay hãng xưởng. Thí dụ như những nơi phổ thông là:

EDU -- Các trường Đại Học,
 GOV -- Cơ quan chính quyền
 MIL -- Quân đội
 NET -- Những trung tâm lớn cung cấp dịch vụ Internet
 ORG -- Những hội đoàn
 CAN -- Canada
 AU -- Australia v.v...

Địa chỉ thư từ đôi khi có dạng khác nhưng vì phạm vi có hạn định của bài nên không nêu ra ở nơi đây.

Cách Chuyển Vận (Mail Delivery)

a/ Chuyển Thư (Send Mail)

Sau khi người sử dụng máy điện toán dùng Chương Trình Thư để viết thư và đã ghi rõ địa chỉ của người nhận thì máy điện toán

sẽ chuyển bức thư điện đến hộp thư người nhận. SMTP sử dụng nghi thức TCP (TCP protocol) để chuyển vận thư. Vì nghi thức TCP rất là hữu hiệu và có phần kiểm soát thất lạc mất mát, cho nên việc gửi thư điện có hiệu suất rất cao. Khi nhận được mệnh lệnh gửi đi của người sử dụng, máy tính sẽ dùng nghi thức TCP liên lạc với máy điện toán của người nhận để chuyển thư. Đôi khi vì máy điện toán của người nhận đã bị tắt điện (power off) hoặc đường dây móc nối từ máy gửi tới máy nhận đã tạm thời bị hỏng tại một nơi nào đó (transmission wire failure), hoặc là có thể là máy chuyển tiếp (routers) trên tuyến đường liên lạc tạm thời bị hư (out of order) thì máy gửi không cách nào liên lạc với máy nhận được. Gặp trường hợp như vậy, máy gửi sẽ tạm thời giữ lá thư điện trong khu vực dự trữ tạm thời (spool area). Máy gửi sau đó sẽ tìm cách liên lạc với máy nhận để chuyển thư. Những việc này xảy ra trong máy tính và người sử dụng sẽ không hay biết gì. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý giữa E-Mail và FTP (File Transfer Protocol). Mặc dù cả hai đều dùng nghi thức TCP, nhưng FTP lúc sử dụng đòi hỏi máy từ xa phải đang hoạt động và đường liên lạc giữa hai máy phải được thông suốt. Ngược lại E-Mail thì không cần máy nhận phải đang hoạt động trong lúc thư được gửi, nếu gửi không được thì Chương Trình Thư sẽ thử gửi vào khi khác. Nếu trong ba ngày mà máy điện tín của nơi gửi vẫn không liên lạc được với máy nhận, máy gửi sẽ gửi một thông báo cho người gửi nói rằng việc vận chuyển của lá thư điện đã không thành công.

b/Nhận Thư (Receive Mail)

Nếu máy gửi có thể liên lạc được với máy nhận, thì việc chuyển thư sẽ được tiến hành. Trước khi nhận lá thư, máy nhận sẽ kiểm soát tên người nhận trong lá thư có hộp thư trên máy nhận hay không. Nếu tên người nhận thư có hộp thư trên máy nhận, lá thư sẽ được nhận lấy và lá thư sẽ được bỏ vào hộp thư của người nhận. Trường hợp nếu máy nhận kiểm soát thấy rằng tên người nhận không có hộp thư, máy nhận sẽ khước từ việc nhận lá thư. Trong trường hợp khước từ này, máy gửi sẽ thông báo cho người gửi biết là người nhận không có hộp thư (user unknown).

Sau khi máy nhận đã nhận lá thư và đã bỏ vào hộp thư cho người nhận, máy nhận sẽ thông báo cho người nhận biết là có thư đến. Người nhận sẽ dùng Chương Trình Thư để xem lá thư. Sau khi xem thư xong, người nhận có thể để dành (save), hoặc vứt bỏ (delete) hoặc trả lời (reply) v.v... Trường hợp nếu người nhận muốn trả lời lại lá thư cho người gửi, người nhận không cần phải ghi lại địa chỉ vì địa chỉ của người gửi đã có sẵn trong lá thư và Chương Trình Thư sẽ bỏ địa chỉ đó vào giùm trong bức thư trả lời.

Trạm Phục Vụ Thư (Mail Server)

Trên thực tế, trong những cơ quan và hãng xưởng lớn, máy điện toán của người gửi thư không có gửi trực tiếp tới máy điện toán của người nhận mà thường qua các Trạm Phục Vụ Thư (mail servers).thí dụ như người gửi từ máy A gửi tới một người ở máy B một lá thư thì trước nhất máy A sẽ gửi đến Trạm Phục Vụ Thư X (nếu Trạm Phục Vụ Thư X còn đang bận hoặc bị trục trặc gì thì máy A sẽ tạm thời bỏ lá thư vào spool area và sẽ tìm cách gửi sau). Khi Trạm Phục Vụ Thư X nhận được thư từ máy A thì X sẽ chuyển tiếp cho Trạm Phục Vụ Thư Y. Khi Trạm Phục Vụ Thư Y nhận được thư từ X thì Y sẽ chuyển thư tới Máy B là nơi người nhận. Trường hợp máy B bị trục trặc thì Trạm Phục Vụ Thư Y sẽ giữ thư trong ba ngày trước khi hoàn trả lại cho người gửi.

Thông thường thì Trạm Trạm Phục Vụ Thư thường chuyển nhiều

thư cùng một lúc cho một máy nhận. Trạm Phục Vụ Thư Y có thể chuyển nhiều thư cùng một lúc cho máy B từ nhiều nơi gửi đến. Sau khi máy B nhận tất cả thư từ Trạm Trạm Phục Vụ Thư Y rồi, máy B sẽ bỏ thư vào hộp thư của người nhận. Đó là lý do giải thích tại sao thường thường người sử dụng nhận cùng một lúc nhiều lá thư điện gửi từ những chỗ khác nhau.Một vài công dụng khác của Trạm Phục Vụ Thư là khi người sử dụng có chuyện phải nghỉ một thời gian, người sử dụng có thể yêu cầu Trạm Phục Vụ Thư giữ giùm tất cả những thư từ trong thời gian người sử dụng vắng mặt hoặc có thể yêu cầu Trạm Phục Vụ Thu chuyển tất cả thư từ tới một cái hộp thư khác.

d) Tên Hiệu (alias)

Mặc dù địa chỉ gửi thư đã được cố gắng đặt ra cho mọi người để nhớ nhưng trên thực tế có nhiều địa chỉ thật khó nhớ thí dụ như

là ghf82057@kamsidfi.ucdavis.edu. Những địa chỉ như vậy thường rất khó nhớ và dài dòng và hay tạo ra những lầm lẫn. Vì thế những Chương Trình Thư thường cho phép người dùng tạo những tên để nhớ ngắn gọn. Cách thức tạo những tên hiệu như sau alias

Voi dr.thanh@juno.com (Nguyễn duy Thành)
alias Rua ngotan@oal.com (Ngô Hữu Tân)
Thí dụ như muốn gửi tới địa chỉ dr.thanh@juno.com thì người gửi chỉ việc mail Voi thì Chương Trình Thư sẽ tự động sửa đổi tên hiệu "voi" thành địa chỉ dr.thanh@juno.com giùm cho người gửi.

Cách thức này cũng có thể áp dụng để gửi cho một nhóm người cùng một lúc. Thí dụ như người gửi có thể tạo một tên hiệu mới như sau alias banLD chau,thanh,hoa, thuan thì khi người gửi muốn gửi cho bốn người nhận (chau,thanhhoa,thuan,) cùng một lúc thì người gửi chỉ cần đánh xuống như sau mail banLD thì tất cả mọi người trong nhóm banLD sẽ đều nhận được thư.

Cách Chuyển Tiếp Thư (Mail Forwarding)

Trên Internet có rất nhiều nhóm hội bao gồm rất nhiều người để thảo luận hoặc bàn cãi nhiều đề tài khác nhau. Có nhóm chỉ bao gồm vài người nhưng có nhiều nhóm quy tụ tới hàng trăm hoặc hàng ngàn người. Với những nhóm đông như vậy nếu phải đánh tên từng địa chỉ, thì rất cực nhọc và khó khăn. Mặc dù có thể dùng tên hiệu để giảm thiểu việc đánh máy,nhưng một nhóm có thể có thêm người mới hoặc có người rút ra khỏi nhóm, thành ra mỗi người phải sửa chữa bài chứa Tên Hiệu mỗi khi có sự thay đổi. Như vậy là không thực tế cho nên Chương Trình Thư cho phép người sử dụng sắp xếp Cách Chuyển Tiếp Thư. Người sử dụng có thể tạo ra một hộp thư riêng biệt nếu có ai gửi thư về hộp thư đó, Chương Trình Thư sẽ tự động chuyển tiếp lá thư đó cho tất cả mọi người nằm trong danh sách chuyển tiếp.Với phương cách này cho phép việc gửi thư đến một nhóm đông dễ dàng hơn. Thay vì người gửi phải gửi thư cho từng người trong nhóm, người gửi chỉ cần gửi một lá thư đến một hộp thư chung tại một máy điện toán nào đó. Tại nơi đó Chương Trình Thư sẽ chuyển thư đó cho từng người trong danh sách.Vì chỉ có một danh sách chung tại nơi chuyển tiếp, cho nên chuyện sửa chữa thêm bớt thành viên được dễ dàng và chính xác hơn nhiều.

IV - Công Dụng

Thư từ điện tử có rất nhiều công dụng vì sự nhanh chóng và dễ dàng sử dụng của nó. Mọi người có thể trao đổi ý kiến, tài liệu với nhau trong thời gian thật ngắn. Điều thích thú nhất là hoàn toàn miễn phí khi liên lạc, không phải trả tiền tem cũng như tiền phục vụ Email, đa số người sử dụng cũng không phải trả tiền longdistance nếu ở địa phương bạn có domain xài số điện thoại local, chỉ có một số rất nhỏ phải xài longdistance để nối đến domain ở vùng lân cận và thời gian để chuyển, nhận email thường chỉ có 1 phút, lâu lắm là 2 phút, bạn cũng không cần phải mở máy 24/24 như nhiều người thường lầm tưởng, chỉ mở máy khi nào bạn cần gửi thư hay nhận thư, đường dây điện thoại cũng chỉ bận 1 hoặc 2 phút để máy chuyển nhận tin do đó không có trở ngại gì hết trong việc sử dụng điện thoại hàng ngày, tính ra thì quá rẻ so với cái công dụng quá to lớn của email.

Ngoài ra, người ta còn dùng thư từ điện tử để khiến một máy từ xa thi hành một hoặc nhiều mệnh lệnh. Với phương pháp này người sử dụng có thể gửi thư điện cho một máy từ xa yêu cầu máy đó gửi một số tài liệu trở về cho người sử dụng. Phương pháp này giúp cho người sử dụng không cần phải trực tiếp liên lạc với máy xa bằng ftp để lấy tài liệu.

V - Bảo Mật

Sự bảo mật của các thư từ điện tử còn có nhiều khuyết điểm. Trong hệ thống computers, những người có trường mục đặc biệt vẫn có thể đọc thư của người khác trong bất cứ hộp thư nào trên máy. Ngoài ra thư có thể bị đọc tại các Trạm Phục Vụ Thư hoặc trên đường đi. Để tránh tình trạng này, người sử dụng có thể dùng mật mã để làm đảo lộn vị trí và mặt chữ để bảo tồn sự bí mật của lá thư. (Như là trường hợp các bạn xài bộ chữ VSP để bỏ dấu chữ VN trên email mà gửi cho các bạn chưa có bộ chữ đó, khi nhận họ không đọc ra được chữ VN, có nhiều bạn nói chữ VN gì mà giống như chữ Ấn Độ chẳng đọc được)

VI - Tương Lai Của E-Mail

E-Mail đóng một vai trò quan trọng trong đời sống khoa học, kinh tế, xã hội, giáo dục, và an ninh quốc gia. Ngày nay người ta trao đổi với nhau hàng ngày những ý kiến, tài liệu với nhau bằng E-Mail mặc dù cách xa nhau hàng ngàn cây số. Có rất nhiều người tham gia vào Internet chỉ để gửi

hoặc nhận thư điện tử mà thôi. Vì E-Mail dựa vào cấu trúc của Internet, cho nên càng ngày càng bành trướng. Người ta không ngừng tìm cách để khai thác đến mức tối đa về sự hữu dụng của nó. Trong một tương lai gần người ta có thể làm cho E-Mail có những khả năng sau:

- Mỗi bức thư điện sẽ mang một hình chụp của người gửi. Như vậy người nhận sẽ biết ai đã gửi thư cho mình. (optional). - Người ta sẽ dùng E-Mail để gửi thư viết bằng tay. Có nghĩa là người nhận sẽ đọc thư điện mà người gửi đã viết bằng tay (hand writing).

- Thay vì gửi lá thư điện bằng chữ, người gửi có thể dùng E-Mail để gửi tiếng nói. Người nhận sẽ lắng nghe được giọng nói của người gửi khi nhận được thư, gọi là voice-mail phải sử dụng loại voice modem

- Người gửi có thể gửi một cuốn phim hoặc là những hình ảnh lưu động cho người nhận. (Chú ý: Hiện giờ người ta có thể gửi hình ảnh bằng E-Mail nhưng không phải là hình ảnh lưu động.)

Trên đây chỉ là vài thí dụ điển hình mà E-Mail đã làm được hoặc có thể trong tương lai. Với trình độ khoa học kỹ thuật cao như hiện giờ những việc trên sẽ thực hiện không mấy khó khăn. Những trở ngại lớn nhất hiện giờ là đường chuyển tải tín hiệu của Internet còn quá chậm cho nên không thể nào chuyển tải số lượng khổng lồ của tín hiệu. Ngoài ra còn trở ngại khác như máy điện toán không đủ sức chứa hết tất cả tín hiệu mà nó nhận được. Điều nên biết rằng những âm thanh (voice) và hình ảnh (graphics) thường tạo ra những số lượng tín hiệu khổng lồ, (1 tấm hình trung bình chiếm 1MB, cũng bằng một cuốn sách dày hết chữ dày 1,000 trang, trong khi đó 32 tấm hình di chuyển nối tiếp nhau trong giây mới tạo ra 1 hình ảnh di động tự nhiên). Những lúc gần đây người ta đã bắt đầu xây dựng những đường chuyển tải cao tốc trong Internet với lưu lượng nhanh gấp trăm ngàn lần so với đường cũ. Hy vọng với đà tiến triển như vậy, sẽ có một ngày mọi người trên Internet sẽ được nhiều lợi ích về việc sử dụng E-Mail.

Thật là một sự thiếu sót lớn lao, một mất mát to lớn khi các bạn có máy computer mà không biết tận dụng hết mọi khả năng của nó thí dụ như: không sử dụng email (chữ Việt), không vô internet v.v...

Góp vui chuyện đại hội kỳ 3 tại Houston hè 1997

tác giả Đường Tăng

Người can đảm nhứt trong đại hội kỳ 3 là trưởng ban tổ chức LĐ Đình quang Tiến với thành tích thức khuya ham vui với anh em, dậy sớm chạy lại khách sạn hằng ngày chờ anh em "sai bảo, chưởi rủa". Theo lời các chiến hữu bạn thân thiết từ thuở nổi khố xà rông với Đình quang Tiến đang cư ngụ tại Houston cho biết:"

Thằng Tiến mà bỏ ra khỏi nhà là phải lúc mặt trời đứng ngọ, công ăn việc làm kệ mẹ không mần, lo hưởng cái ngũ trước đã, chưa kể nó thức dậy trang điểm diện lên đồ mát hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà kỳ này tui mầy tới nó thức khuya dậy sớm tiếp đón chạy lăng xăng là nó hy sinh hết mình rồi đó".

Chính ĐQTiến cũng xác nhận: '... trời cho tui nó tiền thì tui nó hưởng, còn trời cho tao hưởng (tử khoái: ăn..ngủ...) thêm "nhảy đầm" thì để tao hưởng, mà muốn có sức hưởng thì tao phải ngũ cho đủ đô chớ mậy...'. Vì thế mà anh em tham dự đại hội báỉ phục bầu cho nó là thằng "Can Đảm" nhứt đại hội kỳ 3 tại Houston 1997 chẳng phải nó gan dạ đánh lộn đánh lạo hay vô bưng kháng chiến gì cho cam, chỉ dám bỏ ngũ đá là đáng phục lắm rồi!!! đủ thấy nó thương anh em hết mình rồi.

Người được bầu là cựu SQHQ/LĐ trẻ nhứt trong bọn (chấm điểm theo cái nhìn qua sắc diện hiện tại chớ không có nhìn theo giấy khai ngày chào đời) mà ban giám khảo chính là quý phu nhân, vì tui tui khen tui tui là đồ mèo khen mèo dài đuôi mắc cỡ chết đi thôi. Ban giám khảo âm thầm làm việc

mà tui mầy râu "quặp" tui tui chả biết 'tê mô' gì cả, may nhờ tui tui có gài tình báo chiến lược nằm vùng nên mới rõ ngọn ngành. Số là sau khi tui vô đủ 5 xị với mấy thằng bạn vàng bên phòng độc thân cảm thấy 'sắp sửa cho chó ăn chè' tui bèn "đào ngũ trong lúc chạm địch" bò về phòng, không biết tui 'nằm thao' mà sáng ra bà vui về thủ thí - chỉ có thần ma men tổ sư Lưu Linh Lưu Địa mới biết đêm qua tui làm cái gì, chớ tui còn biết trời đất gì nữa, thêm cái bịnh già chuyện mới ưa quên mà chuyện cũ đánh đấm với những "người tình không chân 'lông'" thời xa xưa thì nhớ dai như đĩa đói vậy - không bị rầy về cái tội gặp bạn xưa uống rượu lèm nhèm quên vợ quên con là tui mừng muốn quý xuống ôm chún bà mà hun chùn chụt rồi, chớ lại còn được thủ thí tâm tình thì ông cố nội tui có bảo cam tui cũng ráng khai hết.

Thật thà khai báo thì "cách mệnh bà" sẽ khoan hồng câu này tui nằm lòng từ dạo chạy ra tàu không kịp - vì các còm mặng đặng nhỏ neo rồi tử thủ, rồi hải hành lui binh lẹ quá hồi tháng 4 năm 1975; bán dầu thì tui nhớ và chớ chia ông mà lúc bỏ chạy thì ông quên tui và không hưởn chờ tui - cho tới ngày ra khám. Nói vòng vo xin trở lại với thanh tra bởi lệnh bà:"... cái anh có cô vợ trẻ với 2 đứa con trai đó, đi lính hồi nào mà trông còn trẻ mặng lại được ngồi ĐM đeo bà um sùm cười dòn dả với mầy ông vậy?".

Sau vài phút thẩm vấn bà cho rõ ràng, tui kêu trời:"

trời:" Mình ơi! thằng đó đi lính trước anh nữa đó, nó là huynh trưởng của băng tụi anh đó, tại nó già mà ăn cỏ non nên còn trông quá trẻ đó mình à". Bà xả tui mới tiết lộ là qua mấy đêm ngày mấy bà ngồi không ngủa ngáy bèn mở cuộc thi chắm Hoa Đế (Hoa Hậu là chắm phái nữ, còn Hoa Đế là chắm phái nam phải không nè) xem ai trẻ đẹp trai nhất trong đám mấy ông già dịch này!! (cũng may nếu mấy bà đòi chắm Hoa "Đế" chắc tui tui chết sớm).

Chưa hết, bà còn hỏi tiếp:" . . . còn cái anh trông cũng rất trẻ đáng người thư sinh (trời gà không chắc) lúc nào cũng cười tươi như hoa có bà vợ mặt phúc hậu (trời vậy mặt vợ tui sư tử chẳng?? sao cũng khen người ta phúc hậu mà quên "cứng" của tui vậy) ngày nào ảnh cũng tới khách sạn đón tiếp anh em thật chí tình chí nghĩa, được tui em chắm là người duyên dáng nhất trong đám mấy ông đó. . .". Cũng phải cật vấn bà dóc váng rõ ràng cho chắc ăn chớ hồ đồ khen làm thằng già ó dâm nào đó thì xệ quá, cuối cùng tui:" Thằng đó dân thể thao ngày xưa, bây giờ nó luyện yoga, học gồng xiêng linh v.v. . . nên người nó rắn chắc trông trẻ đẹp 'lão' 'dziên dzáng' mà thằng nào cũng vậy gần 50 là gần xếp ly hết rồi bà ơi". Bà không chịu thua hải pháo ngay:" Vậy chớ anh Tiến cũng cỡ như anh nhưng lúc nào ăn mặc lịch sự, chải chuốt, nói chuyện hấp dẫn cũng còn cái duyên già vậy chớ bộ . . . còn ai như anh, trông anh thấy phát gớm, lè phê còn ăn nói vô duyên không ai bằng!!!". Trời! mưa từ dưới đất mưa lên trời, đang bầu hoa đế, hoa duyên dáng, bà phát chuyển tông qua bầu "hoa cứt heo" hay "hoa thúì dịch" mà tui là thằng đứng hạng nhất. Lãnh vương miệng xong tui im thin thít lủi thủi bỏ ra lan can xáp vô với mấy thằng "trẻ", "duyên dáng", "lịch sự", "li lợm" để kiếm chút hơi hám mấy thằng bạn vàng cho lấy lại không khí 'hồ hởi' mà mới sáng sớm tui đã được bà vợ "trẻ" cho uống 1 ly cà phê xây chùng mậu đường đắng nghét.

À, mà sao các bà không chắm điểm ai già nhất nhỉ? hay là ai trắng nhất

và ai đen nhất. Nếu "trắng" nhất chắc là LĐ Hồ đắc Thắng đoạt giải (giữ giải này của NTLÉ "trắng" giữ ngôi vị 28 năm qua) và "đen" nhất chắc là LĐ Hynos Đoàn văn Xinh vô địch không đối thủ. Còn giải "tiểu-lâm" nhất thì chắc có nhiều Lưu Đầy đồng hạng nhất lắm riêng năm 1999 họp mặt lần thứ 6 tại San José giải này bảo đảm sẽ về tay "cậu ấm Mỹ Tho" LĐ Trần ngọc On, nếu ai ngon dám cá thì hãy gọi "thằng" hội trưởng DMChâu rồi đặt tiền quẻ xuống.

Sau khi mọi người đã sẵn sàng cho một ngày "hành xác" mà vui mới, tui chạy vô phòng kêu mấy mẹ con nó đi xuống bãi parking tập họp lên đường, thì bà còn vớt vát thêm một câu:" À, còn cái anh cười to lớn làm tui em cứ tưởng mấy ông nhậu bê bết rồi gây gổ lớn tiếng sắp đánh lộn là ai vậy?", Tui trả lời ngay vì tui biết nó là ai:" Thằng Trần văn Bê chớ ai, có cái họng lớn như vậy chớ nó hiền khô hà, cũng là hội viên hội sợ vợ như tui anh mà thôi". Rồi đến phiên bà hỏi hả:" Lẹ lên đi anh đừng để mấy anh trong BTC người ta chờ, tối về nói chuyện tiếp", " Tối về là tui lại quỳnh nữa thì có tỉnh đâu mà nói" tui trả lời. Bà hứ:" May mà mấy đứa nhỏ chơi vui quá suốt ngày vừa nằm xuống là ngủ như chết, chớ không thì ông đừng có hòng". Bà nói cái gì vậy hỏi tổ sư hủ hèm? Vậy là đêm qua tui làm chuyện tầm "phải" đúng thời cơ mà người Mèo gọi là "right place and right time" của cái tuổi Xuân Thu Nhị Kỳ.

Tóm lại chiến hữu "trông" trẻ nhất tại Đại Hội kỳ 3 là LĐ Lê duy Hà, chiến hữu "có" duyên dáng nhất là LĐ Trần văn Cang, chiến hữu "lịch duyệt" nhất là LĐ Đinh quang Tiến, chiến hữu "vui nhộn" nhất LĐ Nguyễn văn San, chiến hữu "li" nhất ca vọng cổ mãi mà chưa bị vợ đánh đòn là LĐ Thiệu quang Tài và sau cùng chiến hữu "lợm giọng" nhất cầm cờ đỏ lá cờ bravo là tui "thằng không tên số chót" Vũ thành Cầm./.

Đường Tăng

HOUSTON



Đất An Tinh Nông

LTG: Nhân dịp xem qua 2 cuốn video ngày Đại Hội Lưu Đày, kẻ hèn này bèn hứng chí ghi lại vài dòng kỷ niệm chuyến đi xuôi Nam. Trí nhớ của tuổi 50 chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Hy vọng các bạn sẽ đánh cho 2 chữ đại xá nếu kẻ hèn này có quên tên những người bạn đáng yêu của đất Houston. Mai Vàng

Chuyến bay dài từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đưa gia đình tôi đến phi trường Intercontinental, mà bây giờ đổi tên là George Bush, lúc 11 giờ ngày 23 tháng 7 năm 1997 Ra đón chúng tôi là Lê Đình Quang Tiến, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội và Lê Nguyễn Ngọc Trinh đến từ California từ hôm qua. Hơn 4 năm kể từ ngày gặp nhau ở Đại Hội tại Seattle lần trước, trông Đình Quang Tiến vẫn không có gì thay đổi. Với dáng dấp của một người làm bussiness, Đình Quang Tiến nhà ta áo cổ cồn cà vạt trong buổi trưa hè của vùng trời Houston là hình ảnh đầu tiên mà tôi ghi nhận được. Sau khi lấy xe thuê từ hãng National, theo sự chỉ dẫn và bản đồ của Ban Tổ chức cung cấp, tôi đưa gia đình về khách sạn Days Inn trên đường Main Street downtown Houston. Đến nơi thì thấy Đại Ủy Bày đang ngồi chờ nơi lobby. Ông ta đi một mình nên đợi người đại diện nhóm đọc thân đến "tiếp thu". Sau khi ghi danh lấy phòng và mang hành lý lên tầng 2, nơi mà Ban Tổ Chức đã thu xếp với khách sạn để tất cả cùng tập trung vào một khu vực cho dễ liên lạc, tôi gặp gia đình Lê Nguyễn Văn Môn cùng gia đình Lê Dương Minh Châu cũng đang khuôn vác đồ đạc chuyển phòng từ tầng 3 xuống tầng 2. Hỏi ra thì 2 gia đình này đến từ tối hôm trước và đã trải qua một đêm hải hùng vì bọn Mỹ say. Nghe vợ Môn tả cảnh mất mát nên bà xã tôi cũng hơi ớn. Nhưng thấy tài sản mình chẳng có gì đáng giá ngoài cái máy ảnh kỷ niệm cũ mèm nên cũng an tâm. Máy đưa con tôi đói quá nên chạy vào ăn buffet ở nhà hàng bên dưới

khách sạn. Sau khi mang hết hành lý lên phòng, vợ chồng tôi cũng định vào ăn với tụi nhỏ nhưng khi hỏi tụi nó đồ ăn có ngon không thì đứa nào cũng lắc đầu le lưỡi. Thế là vợ chồng tôi xách xe chạy hy vọng tìm được cái quán Việt Nam nào gần đó để kiếm một chút gì cho vào bụng. Vì lạ nước lạ cái và cũng vì là lần đầu tiên đến Houston nên thay gì quẹo trái trước cửa khách sạn để xuống khu phố Việt Nam thì tôi quẹo phải chạy xuống khu Đại Học Texas. Chạy một hồi khá xa mà không thấy hàng quán Việt nam nào hết, tôi định tấp vào quán fast food nào đó bên đường như Mc. Donald chẳng hạn để giải quyết cái bao tử đang kêu gào thảm thiết, nhưng bà xã tôi bảo qua xứ này mà đi ăn đồ Mỹ thì chán quá, nên đành quay xe trở về đường cũ. Chạy ngang lại khách sạn tôi quẹo trở vào thì thấy lối nhỏ các gia đình Lê khắp nơi mới tới đang lập thủ tục ghi danh lấy phòng. Tôi kêu gào đói quá nên Phan Thuận lấy xe đưa vợ chồng tôi cùng mấy người khác đến quán phở Thái Bình Dương ở khu chợ Việt Nam cách đó vài block đường. Tới nơi thì thấy Đình Quang Tiến đã ngồi ở đó rồi. Vừa ngồi xuống thì thấy một đám Lê khác kéo tới. Thế là chủ tiệm phở được dịp hốt bạc các của các gia đình Lê phương xa. Giải quyết xong vấn đề bao tử, cả đám kéo nhau đi thăm dân cho biết sự tình. Trời nóng như đổ lửa, nhất là mới ở tiệm phở ra thì phải biết. Đi một vòng chả thấy gì đặc biệt. Bởi vì chợ Việt Nam thì nơi nào cũng vậy. Cũng tiệm vàng, tiệm sách, tiệm tạp hóa, văn phòng bảo hiểm, luật sư, địa ốc

v.v... Do đó lại kéo nhau về khách sạn để chuẩn bị cho đêm tiền hội ngộ. Buổi chiều, số gia đình LB khắp nơi kéo về mỗi lúc một gia tăng. Lại tay bắt mặt mừng, hỏi han riu rít. Ban Tổ Chức đã mượn hội trường bên trong khách sạn để làm nơi họp mặt cho tiện việc đi lại. Gia đình tôi gặp lại đám bạn bè đi tham dự Đại Hội thường xuyên như : gia đình Trần Xuân Tin từ Georgia, Hà Văn Vinh từ Michigan, Bùi Đức Ly từ Seattle, Ngô Hữu Tân từ California, Bò Lục Trần Ứng Nguyễn từ Denver Colorado v.v.... Các bà gặp nhau thì khởi nói, líu lo như những con chim mùa Xuân. Nhân dịp này tôi gặp lại LB Trần Văn Cang, bạn cùng Trường Nam Tiểu Học Tỉnh lý Gia Định ngày xưa. Cang là cựu vô địch bóng bàn của Miền Nam trước 75 và hiện đang định cư tại Houston. Thức ăn gồm rất nhiều món lạ mắt được mấy chị ở địa phương sắp đầy đủ nơi góc phòng. Các bà ngồi quây quần nhau quanh mấy chiếc bàn tròn. Mấy ông thì đứng đầu lảo với lon bia trên tay. Trẻ con thì tùy lớp tuổi mà kết hợp để chơi với nhau. Trong khi đó thì ma bùa Nguyễn San kêu gào mọi người hưởng ứng tập dợt văn nghệ cấp tốc cho đêm sinh hoạt tối mai tại nhà hàng Kim Sơn. Càng về khuya, bia đã với đi kha khá mà thức ăn vẫn còn nhiều. Ở đây phải ghi nhận công khó của các nàng dâu Lưu Đày Houston. Và rồi đến quá nửa khuya thì tạm chia tay về phòng ngủ để lấy sức cho ngày mai quan trọng sắp tới. Buổi sáng sớm, xuống phòng ăn dưới nhà, mà cũng là nơi sẽ tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1997-2001, thì thấy một số anh em đã ngồi vào bàn với ly cà phê trước mặt. Những tấm biểu ngữ tuyệt đẹp, do LB Lê Đức Phẩm thực hiện mang từ California qua, được treo xung quanh tường khiến cho phòng hội sáng hẳn lên. Trong khi chờ đợi cho đầy đủ người thì mấy chị địa phương lại tiếp tế thức ăn sáng gồm bánh mì chả lụa, paté chaud v.v... Đến quá trưa thì cuộc bầu cử cũng xong. Và Ban Chấp Hành kỳ này do dân 2 miền Nam Bắc Cali nắm giữ, ngoại trừ Trưởng Ban Báo Chí là dân Texas. Xong việc thì tản hàng đi ăn trưa tự túc ở khu chợ Việt Nam và hẹn nhau kéo đến nhà hàng Kim Sơn ở đường Jefferson để phụ BTC trang hoàng cho đêm hội ngộ chính thức. Điều đáng ghi nhận là phần triển lãm hình ảnh các chiến hạm và chiến đĩnh do LB Nguyễn Minh Phát mang từ Virginia xuống. Đây là phần độc đáo nhất mà không phải hội Hải quân nào cũng có. Tôi phụ với vài người nữa đề-co phần công tiếp tân phía trước để các gia đình LB có dịp

chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm , nhưng phần này bị vài trở ngại nhỏ vào giờ chót nên phải hủy bỏ. Càng gần tới giờ khai mạc thì quan khách và thân hữu địa phương tới càng đông. Những chiếc xe nối đuôi nhau tìm chỗ đậu. LB Lê Duy Hà đã có mặt ở bàn tiếp tân phía trước để đón quan khách. Phần khai mạc với một sắc thái mới lạ được điều khiển bởi 2 xướng ngôn viên Nguyễn San và Đinh Quang Tiến đã diễn ra thật xuất sắc. Tháp thoảng bên trong hội trường là những bộ đồ thủy thủ của các bà làm tăng thêm nét đặc thù của một buổi sinh hoạt thuần túy Hải Quân. Các quan Houston nhà ta thì mặc demi-season trông rất ư là sáng nước. Phải ghi một điểm son cho Ban Tổ Chức tại Houston về sự chu đáo. Đây là lần Đại Hội mà anh em LB khắp nơi kéo về đông đảo nhất từ trước tới giờ. Đến nỗi LB Liêu Hữu Bấy lâu nay bận "tu tiên" mà cũng chịu khó xuống núi "lý một lam" với bạn. Đêm càng khuya, không khí càng sinh động. Thôi thì chén chú chén anh, ồn ào náo nhiệt, bất kể ca sĩ chuyên nghiệp hay ca sĩ tài tử làm trò gì trên sân khấu thì cũng mặc. Đó cũng lại là nét đặc thù của anh em Lưu Đày. Gặp lại nhau là bất kể thời gian và không gian. Cạn ly đầy rồi rót đầy ly cạn. Tôi để ý thì thấy cái gu của dân Houston là uống Remy với Perrier chứ không phải với soda như dân thủ đô chúng tôi. Tên LB nào cũng cảm thấy mình như được trở về của thời niên thiếu, thời của mấy quan tàu thủy ăn tục nói phét, thời huy hoàng của giang đoàn, hạm đội, hải đội v.v... Phải công nhận là BTC đã thành công trong việc tạo cơ hội cho các bạn bè khắp nơi trở về đây được dịp vui trọn vẹn. Càng về khuya càng ồn ào náo nhiệt. LB Lê Đức Phẩm để ra cái màn chào bàn khiến cho không khí tăng thêm phần vui nhộn. Rồi đến phần cắt bánh và dạ vũ thì chương trình chấm dứt lúc 2 giờ sáng. Mấy tên độc thân thì lại kéo về phòng nhậu cho tới sáng. Các ngày của tuần lễ kế tiếp là đi picnic tắm biển ở nhà Hồ Sĩ Thư Bình, nhậu nhẹt ở nhà Huấn OCS, đớp hít ở nhà Hồ Đắc Thắng, phá phách đấu hót ở nhà ma-bùn Nguyễn San, lai rai ở nhà Phan Thuận v.v ... Ai ai cũng đón tiếp kẻ phương xa với những vòng tay nồng ấm. Tất cả anh chị trong Ban Tổ Chức Đại Hội Lưu Đày Kỳ 3 tại Houston đã đóng trọn vai trò của người chủ nhà tử tế. Xin cảm ơn lắm lắm.

Mai vàng



xứ thân kinh thương nhớ

Nhìn lại đoạn đời mình đã đi qua ; 6-7 năm lính chả là bao so với những thăng trầm mình đã trải qua ,so với tuổi tóc đã bắt đầu điểm bạc.Tuy nhiên đó lại là những năm có nhiều kỷ-niệm nhất ; qua những số Tập-san trước đã lần-lượt được các bạn ghi lại khá đầy đủ từ ngày Nhập ngũ ,các giai đoạn Bạch-Đằng 2, Quang-Trung,Thủ-Đức ,hải nghiệp v.v... Mộng hải-hồ đã khiến chúng ta cùng đứng chung dưới chân đức Thánh Tổ Trần hưng Đạo . Quốc nạn 75 đã khiến ước vọng chu-du khắp vùng quê hương mến yêu ,khám-phá mọi chân trời góc biển của chúng ta bỗng bị cắt đứt . Nhiều bạn trong chúng ta còn nhiều luyến tiếc ,muốn ôn lại những kỷ niệm xưa ,những kỷ-niệm hào-hùng ,kỷ-niệm đẹp ...Hội ái hữu Lưu-Đầy đã được lập ra một phần cũng với mục đích ấy . Theo thiện ý của tôi ,nếu chúng ta mỗi người giới-thiệu 1 vùng quê hương mình đã thuyên chuyển đến , hay nơi con tàu mình tạm ghé bến nhưng nơi ấy có ưu-điểm gì khiến mình phải "lưu-luyến" ,xin các bạn trình bày hầu mọi người chúng ta có dịp biết thêm vài Danh lam thắng cảnh yêu quý mà ai đó chưa có dịp ghé cũng có thể mừng tượng và thưởng thức ké vậy .Để tỏ thiện chí trong lời đề nghị này ,dù tôi có mặc cảm xuất thân dân "Cao-Thắng" không được gò dũa trong thi văn ,chỉ sợ hành văn cọc-lốc sẽ khiến các bạn đọc nhàm chán . Huế ,xứ Thân kinh thương nhớ ,nơi được gọi là Cố đô ,nơi tốn nhiều bút mực cho nhiều văn nhân ,thi sĩ cũng là nơi thu hút tôi chọn lựa đơn-vị đầu đời cho mộng hải-hồ .

Trở lại khúc phim sau khi hưởng phép mãn khóa Thủ-Đức ,chúng ta ai nấy tề-tụ đông đủ tại Câu lạc bộ nổi / Sĩ quan Hải-quân để bắt thăm đơn;từ Bộ tư lệnh ,căn-cứ ,ham đội ,hải đội ,duyên-đoàn ,giang-đoàn v.v...dù đã được giải-thích tường-tận ,những danh xưng đơn vị vẫn rất xa-lạ với

anh em chúng ta .Sau đó cuộc bắt thăm theo thứ-tự ưu-tiên tốt nghiệp bắt đầu .Ồi thôi ! tiếng reo hò như vỡ chợ khiến kẻ tới phiên chọn đơn-vị bị nhiều phân-vân ; sự cổ vũ hào-hùng tăng trội lên khi vài bạn kiêu-hùng chọn những đơn-vị " Chi " như Cù v Kiểm (Hải kích ;theo tôi nhớ không lầm !) hay Võ v Màng (GD/Tuần-Thám) hay bạn Phước chọn Thủy-bộ thay nhà .

Ham vui chuyện người ,đến phiên mình lại chưa chuẩn-bị gì cả ; Bộ tư lệnh và vùng ven đô đã được các bạn chiếm đóng xong ;Vùng 3 còn lai rai vài đơn-vị di động dử dẩn như Xung-phong ,Ngăn-chận;Vùng 4 còn khá nhiều nơi muối mòng và hải-đảo chờ đón ! Vùng 2 Cao Nguyên nhưng có bờ biển trong xanh ,cát trắng ,mực khô nổi tiếng cũng có các dân nhậu bạn tôi nướng sạch .Vùng 1 địa đầu giới tuyến gần "Bác" nhất vẫn còn nhiều chỗ , thằng nào cũng ngại bác rưng râu bác râu bác Rua (bắt tay hỏi thăm) . Phân-vân trong thúc giục ,tiếng LĐ Phan Huế hò bên tai : Huế đẹp và thơ lắm mi ơi ! Đi với tau cho biết !!! Ừ đi thì đi ,chừ mà không đi thì chừng mô mới biết Huế ! Thế là trong lòng đã chủ định ,mộng hải-hồ đi xa cho biết ,mai một thiếu gì dịp về vùng khác . Tay cầm viên phấn với lên hàng chữ TDYT/Thuận-An mà gạch chéo ,cô gái xứ Huế có đứng đầu đây cũng phải cầm nón che mặt e-lệ mỉm cười ?Tiếng bạn bè cổ vũ lưng-bụng bên tai mà lòng còn ngổn-ngang không biết nên vui hay nên buồn . Dựa lan-can trên Ponton nổi của Câu lạc bộ / Hải Quân lơ-dăng nhìn theo những cụm lục-bình nổi-trôi mà không đoán cuộc đời mình trôi nổi về phương trời nào ?

Hai đứa (Huế và tôi) chúng tôi phải ở lại Saigon thêm 4,5 tháng để dự khóa Tiếp liệu HQ và sau đó bay ra Đà-Nẵng bằng phương tiện của Hải quân Mỹ ;tại đây mừng rỡ gặp lại LĐ Đào-Hải và vài bạn đồng khóa

đã thuyền-chuyển ra CCYT/TV/Đà Nẵng từ ban đầu .Tôi còn nhớ lúc đó vào khoảng tháng 9 hay 10 ,trời lúc nào cũng sần-sàng nổi cơn thịnh-nộ ,mưa như trút nước. . .sông Hàn nước đỏ cuồn-cuộn chảy ,đi trên cầu Trịnh minh Thế lớn như thế còn cảm thấy rung rinh ! Mưa ngày ,mưa đêm ,mưa thêm cuối tuần . Vì là dân tạm trú ,chưa có nhiệm sở (đơn vị đang thành lập chưa hoàn-tất) ngày đi rong từ CCYT (Sơn-Trà) qua BTL/HQ /Vùng 1(Tiên-Sa) ghé đài kiểm báo tục gọi là đỉnh Gió hú (chắc đúng nghĩa dành cho những tên bị đầy) tới giờ ăn lại trở về cùng các bạn ăn buffet Mỹ chính hiệu ! Chiều buồn xuống cầu tàu xin quá giang về Đà-Nẵng thường thức nhạc trong quán cà-phê . . .Rảnh-rỗi cũng đến lúc tàn , chúng tôi được hộ-tống ra Huế bằng GMC của cố vấn Mỹ . Xe ra khỏi Đà-Nẵng hướng về phía Bắc một đôi là chuẩn-bị lên đèo Hải-Vân ; đèo ngoằn-ngoè như con rắn ôm theo triền núi , leo từ hòn núi này lại tiếp nối qua dãy núi khác ! Một bên là núi cao ,một bên là biển rộng bao-la nhìn rõ đến tận chân trời , xa-xa lặc PT boats với tốc-độ cao để lại 2 vệt nước trắng dài cả dặm ! Thỉnh-thoảng gần đến đỉnh , xe chui qua đám mây dày đặc cuồn-cuộn hất vào mặt đến mát lạnh .Từ đỉnh núi đổ dốc , xe vùn-vụt thẳng theo hướng Bắc Quốc lộ l vài ba tiếng và chúng tôi tiến vào tỉnh Thừa-Thiên ; tạm dừng tại ngã ba chính của Thị xã Huế , Phan-Huế chỉ-chở giải thích : Huế đó mi ! Cầu Trường-Tiền đó mi ! băng thẳng qua cầu là chợ Đông-Ba , Phú văn Lâu (nơi có kỳ đài vĩ đại và cao nhất nước Việt) Thành Nội với các cửa thành dẫn dắt đến các đền đài cung-cấm trong cảnh tan-tành , hoang-phế rêu phong .Tiếp-tục chỉ về phía bên này cầu : Liên giang đoàn Xung-phong với những chiếc Monitor ,Command lạnh lùng như những chiếc thiết-giáp trên sông ! xa-xa bên kia sông là cả một Hạm-đội chị em đang vén quần . . . thách-thức . (Rất tiếc tôi không thể đi sâu vào chi tiết này được , chỉ biết các Sư đoàn nổi tiếng của con cháu Bác như SĐ Sông Lô , SĐ 3 Sao Vàng nay đang lãnh sao quả Tạ từ Hạm Đội này !) Từ ngã ba ni , mi quẹo trái là gặp ngay 2 trường trung học nổi-tiếng (nữ Đồng Khánh , nam Quốc Học) rồi chùa Từ Đàm , xứ An Cựu , Đền Nam Giao , núi Ngự Bình . . . còn quẹo phải qua Đập Đá , đi ngang qua thôn Vĩ- Dạ nhỏ bé dưới các dặng liễu thưa có mấy em thỏ-thẻ :

- Sao anh không về thăm thôn Vĩ . . .nhìn nắng hàng cau nắng vắn lên ! Anh chỉ muốn hát rằng : Thấy em nhỏ xíu , nhỏ xíu . . . là anh thương ! Đi thẳng chừng 5-7 km đến cuối đường gặp bến phà Tân-Mỹ (nơi mà cuộc di tản chiến thuật miền Trung năm 75 đã ghi lại thật nhiều hỗn loạn) nói là bến phà nhưng Tân-Mỹ có bến cảng lớn cho đủ loại tàu lớn ghé vào ,nó chỉ nhỏ hơn Hải cảng Đà-Nẵng . GMC chúng tôi lên LCM-8 của đơn vị đã chờ sẵn đưa về doanh-trại phía bên kia cồn (15 phút đường phà LCM) , đó cũng là cửa biển Thuận-An , nơi xưa kia quân Pháp tiến vào từ đường biển tấn công kinh đô Huế .

TZYT/ Thuận An tân lập rất khang-trang ,nằm trên cồn đất thoai-thoải sát bên 1 thành lũy cổ do Duyên-đoàn 12 trấn giữ dưới quyền chỉ huy của HQ Đại-Uý Lê kim Lợi mà chúng ta ai đều biết tiếng từ ngày ở Bạch-Đằng 2 .Không lâu sau ông lên Thiếu Tá và thuyền chuyển tới cầu . .Bến Nọc ,xin lỗi cầu Trường Tiền nắm giữ Liên giang đoàn Xung phong và hạm đội , ông cũng thăng cấp Trung Tá tại đây .Trở lại TZYT /Th An do Thiếu tá CK PhạmThọ làm Chỉ huy trưởng , ông là Sĩ quan kỳ cựu khoá 8 Hải quân , làm li ít nói nhưng rất dễ thương . Ông cũng là cấp chỉ huy đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của tôi đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm cảm mến . sic !Tiền Doanh có nhiệm vụ sửa chữa ,tu bổ và tiếp vận cho các đơn vị trực thuộc gồm Duyên đoàn 12 nằm kế cận ; Giang đoàn 60 Tuần-thám (1/2 trú ngụ cùng doanh trại , 1/2 còn lại tại Hội-An ;2 Giang đoàn Xung-phong như đã nói nhiều ở trên ; Giang đoàn 92 Trục lô đóng ở cửa Việt (phía tận Bắc ,địa đầu giới-tuyến có dòng sông Thạch Hãn , có phá Tam Giang (toàn Địa danh lấy lòng chết người không) , ngoài ra còn yểm trợ các đôn vị tăng phái hành quân .

Đà Nẵng phồn-thịnh nhộn nhịp bao nhiêu thì thần kinh Huế lại tĩnh-mịch bấy nhiêu . Vài con đường chính nơi thị tứ còn thấy hoạt động còn không phải nói đây là nơi dành cho du khách đi tìm thế giới cổ lạ : phong cảnh tniên-nhiên hòa quyện giữa sông và núi và những kiến trúc cổ kính ,vĩ đại nay trở thành rêu phong ,ít người lai-vãng . Vì là tháng mưa nên ngoài những cơn mưa tầm-tã cho đúng câu " mưa cho thúí đất " lại tiếp-tục bằng những cơn mưa phùn cho tăng về não nùng (nếu ai có cặp có kẻ thì những lúc này là lúc "share" áo tơi , "share" tình !) . Nhưng khốn nỗi Huế lúc

tôi tới vừa mới qua trận Tết Mậu-Thân nặng nề . Hình ảnh tang tóc , đồ vỡ vẫn còn quanh quẩn mọi nơi ; áo dài tang chế do các mẹ tô điểm trên đường phố với những nét mặt còn in hằn nét kinh hoàng , khốn khổ , chịu đựng . Huế trong tôi vẫn đậm nét rất đẹp , rất thơ , rất tình và . . . rất tội nghiệp ! ! !Cuối tuần rảnh rỗi , một đám Sĩ Quan con bà phước hè nhau lên chiếc Jeep khám phá những di-tích , lăng-tẩm (nói về lăng miếu , không cái nào giống cái nào , nên thơ như lăng Tự-Đức , hùng vĩ như lăng Minh-Mạng ; e 1 lá thơ riêng cũng không đủ để miêu tả chi tiết) Rất tiếc là không khí chiến tranh đang bao trùm , nên còn rất nhiều địa danh đã được chúng tôi chấm điểm nhưng vì lý do an ninh nên đành hủy bỏ . Vài điều lý thú đáng nhớ nữa khi chúng tôi phải học tập " cải-tạo " về cách xưng hô , nghe cho hiểu người Huế cũng tốn thời gian hướng chi " O " cho được gái Huế còn trần thân hơn . Nói vậy thôi chớ đeo Mark trai Saigon cũng như chửi mang nhãn hiệu Việt kiều vậy .

Tổ cha ! tiên khởi chỉ định viết vài hàng " trả nợ quỷ thần " nay chùng mô muốn dành dân chiếm đất Lưu-đầy , chỉ xin thêm vài hàng cho đoạn kết :

Mỗi năm nhân ngày con dân Huế đoàn tụ tổ chúc nhớ Huế , mình đứng xa xa còn cảm thấy chạnh lòng thương cảm ,huống chi họ .Mình cũng nhớ Huế , nhớ Ph.Huế , nhớ cả căn nhà ở đường Nguyễn-Hoàng của gia đình Huế và nhớ tất cả những gì mang chất Huế . Tiếng hò đầu dây mãi còn văng-vẳng :

Ai ra xứ Huế thì ra !

Ai về là về Vĩ-Dạ , ai về là về Thuận-An

Người Thuận An



BÀI THƠ NGÀY XƯA

*Tôi có với anh những ngày những tháng
Đồi Tăng nhơn cùng bước nhịp quân hành.*

*Súng đạn ba lô quen đời sương nắng,
Mồ hôi thao trường bạc áo vải xanh.*



*Tôi có với anh những trưa nắng cháy
Bụi cát mờ bay trên những ngọn đồi,
Miếng cơm trưa nuốt vội vàng trên bãi,*

Mồ hôi từng dòng thấm ướt đất tươi.



*Tôi có với anh những đêm nằm tuyến
vọng gác nửa khuya ngồi đếm một mình
Đạn pháo vang như một đời chinh chiến
Hỏa châu long lanh nước mắt người tình*



*Tôi có với anh một sớm nắng vàng
Ta cùng "đứng dậy các tân sĩ quan"
Giã từ đồi Mẹ với lòng kiêu hãnh
Chung góp tay tìm diệt lũ hung tàn*

LĐ Dương Minh Châu



PHÂN ƯU



Nhận được tin Thân Phụ của

LỢI NGUYỄN HỮU LỢI

CỤ: NGUYỄN HỮU HY

PHÁP DANH: THIÊN ĐỨC

Thất lộc ngày 28 tháng 12 năm 1997

Nhằm ngày 29 tháng 11 năm Đinh Sửu

Tại California, USA.

Hưởng thọ 85 tuổi

Trước sự đau buồn to lớn này.

**Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh chị Nguyễn
hữu Lợi và tang quyến.**

Nguyện cầu hương linh cụ sớm về cõi Niết Bàn

**HỘI ÁI HỮU CỤ SĨ QUAN HẢI QUÂN
CÁC KHÓA LƯU ĐÀY VÀ THÂN HỮU**



Cười

Hôm nọ một người quen của tui đi Houston chơi có đem địa cho tui mấy tờ báo biểu làm quà (hà tiện thấy sợ !) Tui ngồi lật tờ báo Đời Sống thì thấy có đăng truyện ngắn "Chiếc Áo Phong Sương Tinh Anh Nặng" của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị . Cái tựa truyện này lấy mấy chữ đầu của bao thuốc lá CAPSTAN mà đặt thành . Tiếng Việt mình ít có viết tắt như tiếng Mỹ, nhưng nếu viết tắt thường có nhiều ý nghĩa khác nhau .

Hôm nay tui già mồm một chút về mấy chữ viết tắt này .

1/CAPSTAN

Thật ra có nguyên bài thơ về chữ CAPSTAN, câu 1 và 3 thì đọc xuôi, còn câu 2 và 4 thì đọc ngược lại . Trọn bài như sau :

Chiếc áo phong sương tinh anh nặng
Nặng ân tình sao phụ anh chi
Cho anh phát súng tim anh nát
Nhưng anh tin số phận anh còn

Bài thơ hơi cải lương nhưng ít nhất nó cũng nói lên bản tánh "bội bạc" và "tàn nhẫn" vốn dĩ thuộc địa bẩm sinh của đàn bà con gái . Đã "phụ anh rồi" mà còn "cho anh phát súng" nữa, ác sao mà ác quá vậy không biết, nhưng thằng cha tác giả cũng thuộc loại "lì" : "nhưng anh tin số phận anh còn" . Không biết thằng cha tin số phận thằng cha còn để đi "van xin một tí tình yêu" tiếp tục hay là để "cho em một phát súng khác" ? Nếu tiếp tục đi van xin một tí tình yêu của con người bội bạc đó thì hơi ... hèn, còn nếu đi cho em "một phát

súng khác" thì tui đề nghị dùng dao mà lụi, lựa con dao nào lụi một chút, lụi xong còn ngoáy ngoáy mấy mũi nữa để kéo dài thêm sự đau đớn . (May quá hôm nay hồng phải ngày rằm, chứ nếu ngày rằm tui phải ăn chay, ăn nói kiểu này biết bao lâu mới thành chánh quả . Thiệt tai . Thiệt tai .)

2/ SALEM

Có hai câu thơ khác dựa trên bao thuốc lá SALEM như sau :

Sao anh làm em mệt
Mà em làm anh sướng

Tại sao "em mệt" mà "anh sướng" thì tui chịu , không hiểu lỗi. Thằng cha nào tác giả hồng chịu nói rõ ràng để đầu óc u mê của tui hồng hiểu gì ráo .

3/ PALLMALL

Trong truyện ngắn "Phòng Tắm" (đăng trong cuốn Trong Sân Trường Ngày Ấy), nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có kể chuyện một chàng công an và một nàng công an bàn về chữ PALLMALL, Tui nhớ man máng như vậy (hy vọng không sai nguyên tác mấy):

Công an trai : Nè có biết trong Nam người ta đọc chữ PALLMALL làm sao không ?

Công an gái : Thì "Phải Anh Nà Ninh Mời Anh Nên Nầu" chứ gì ?

Công an trai : "Nên nầu" đâu mà "nên nầu" !

Công an gái : Vậy chứ là gì ?

Công an trai liền kề tai vào công an gái nói cái gì đó .

Nghe xong công an gái dẫy nẩy như đĩa phải vôi : Nôm . Tục vừa vừa vậy !

sinh thắc mắc: không biết thằng cha công an giải thích 2 chữ "L" cuối cùng như thế nào mà con mẹ công an lại cho rằng tục tĩu ? Tui lật cuốn tự điển Việt Nam để tìm vãn L thì kiếm được mấy chữ : Lạnh Lùng, Lạnh Lẻo, Le Lói, Lơ Láo, Lờ Lững, Lặng Lẽ, Lẳng Lẳng, La Lối, Lồng Lộn, ... đâu có chữ nào tục tĩu đâu .

Bứt rứt quá tui bèn gọi phone cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn mà "hỏi cho ra nhê" . Ông Ngạn nghe tui hỏi xong mới bật cười mà đáp :

- Chú em à, viết truyện tiểu lâm mà viết toạc móng heo thì còn gì để cười nữa . Nhưng thấy chú em tốn tiền long distance gọi từ Mỹ sang đây thì tôi cũng nể tình cho chú một cái hint : 2 chữ L đó chữ đầu là verb chữ thứ nhì là noun . Cho cái hint như vậy thì không cho còn sướng hơn . Từ hôm đó đến nay tui kiếm thêm được 2 chữ là "Le Lười" và "Liếm Lá", cũng đâu có gì bậy bạ đâu . Quý vị chắc thông minh hơn tui, quý vị chắc cũng đoán được 2 chữ L đó là gì rồi chứ gì ?

4) XHCH

Sau 75 bốn chữ XNCH là một trong những chữ kinh hoàng đối với dân Việt Nam . Bởi vậy nên người ta mới chế ra nhiều câu dựa trên 4 chữ này . Thí dụ như "Xạo Hết Chỗ Nói", hay "Xuống Hố Cả Nút" . Nhưng câu mà tui thấy đúng nhất để diễn tả cho bốn chữ XHCH là "Xã Hội Chủ Nghĩa, Xếp Hạng Con Người, Xuống Hàng Chó Ngựa"

Quý vị có đồng ý với tui không ?

Già mồn

5/ Nhéo tai ,Kí đầu

Thửa nhỏ bị cha mẹ ,thầy cô cú đầu ,xách tai khi có lỗi . Ngoài việc trừng phạt không hiểu họ có dụng ý gì khác chẳng ? Hôm nay tôi kể cho các bạn câu chuyện lý thú sau đây :

Một cặp vợ chồng người hành-tinh mới cưới (Alliens) lái phi thuyền du lịch hưởng tuần trăng mật . Lạc đường ghé vào một nông trại của vợ chồng trẻ người Địa cầu xin tá túc . Tinh thần thân thiện được biểu lộ và ý muốn trao đổi Sex qua đêm hầu học hỏi kinh-nghiệm hiếm có được mọi người đồng ý .

Cặp " nam hành tinh , nữ địa cầu " dặt nhau vô phòng trước . Anh này háo hức

thoát y và hai tay liên-tiếp giựt hai tai (ears) mình xuống ; kéo tới đâu thằng " tí " dài tới đó (Y chang con đội Hydraulic , nghe mà bắt thêm !), chưa xong hẳn còn vỗ tay vô trán đôm-độp , càng vỗ càng nở ! ! ! Nữ Địa cầu chỉ biết trố mắt nhìn của lạ . Cuộc mây-mưa liên-tiếp thâu đêm thoả-mãn nữ ta không tả xiết .

Sáng hôm sau , vừa gặp chồng cô háo-hức muốn biết chồng mình enjoy ra sao ? Anh chồng bơ-phờ tả oán

_ Mẹ kiếp , con nữ đó nguyên đêm dặt tai anh gần muốn đứt , rồi còn cú trán anh sưng chù ù ; đau mắc chết nói chi tới . hưởng .

Tái bút : Vì lý do bảo vệ cặp tai cho các Lưu-đầy . Đề nghị cấm máy bà coi !

6/ Sập bát hi "

Một anh phú thương gốc Chợ lớn cưới được cô vợ trẻ đẹp người Huế . Đêm động phòng , sau vài chung rượu hợp cần tân giai nhân nhẹ nhàng thỏ-thẻ " Song hi " ý muốn khen đám cưới hai họ mọi chuyện tốt đẹp .

Chàng hí hứng hiểu rằng " cá cặp nghen ! " bèn vui-vầy cùng nàng và không quên tặng nàng đủ bộ . Sau cơn say tình nồng , nàng âu yếm cảm tạ chồng : Chừ ngủ hi ?

Tân lang nghĩ vợ còn thêm muốn nữa , vốn đã tắm bồ sẵn sàng từ lâu nên anh cũng ráng chiều vợ đẹp , kéo cày trả nợ thêm 5 cho đúng câu" đêm bảy, ngày ba" cho đáng mặt anh hùng . Xong xuôi , tay chân còn run lẩy-bẩy , miệng lại khô ; anh lần mò trong đêm xuống nhà bếp tìm nước uống . Quờ- quạng đụng ngay rổ bát rơi xuống đất kêu loảng-xoảng , anh vội trở kên nhà trên . Cô vợ trẻ thông minh khúc khích thông-cảm : " Sập bát hi? " (18 , theo tiếng Tàu)

Anh chồng tròn mắt than:" Chời lất ôi! " rồi xỉu .

TB:Truyện chỉ có mục đích cười chút chơi ! không có ý gì khác .

**ĐỌC ,CỔ ĐỘNG, ĐÓNG GÓP
HOMEPAGE LƯU ĐÀY_**

[http://www.erols/maivang.com/_](http://www.erols/maivang.com/)



Hoàng Sa Trường Sa Thuộc về Ai ?

Qua những tin tức tổng hợp, mọi người đều rõ việc tranh chấp dành chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mỗi ngày một trở nên quyết liệt không những bằng lời lẽ ngoại giao tại bàn hội nghị mà ngay cả đến sử dụng vũ lực như Phi luật Tân đã cho không lực đánh trả lại việc chiếm đóng của Trung Cộng vào tháng 3 năm 1995.

Trường hợp Việt Nam, quốc gia ở vị trí tuyến đầu mà Việt cộng thường rêu rao rằng: "Tàu với ta là tình Huynh đệ, núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh" mức độ tranh chấp lại còn ác liệt hơn. Việt Nam không những phải trực tiếp đối phó với Trung Cộng, mà ngay cả Đài Loan đang kiểm soát Itu Aba, một đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, tại đó có cả hải cảng và sân bay.

Bắc Kinh và Đài Bắc cùng cho rằng Hoàng Sa lẫn Trường Sa là lãnh thổ của Tàu. Do đó, tháng 6 năm 1994, Trung Cộng đã không ngần ngại cử một phái đoàn tới Đài Loan, mở Hội nghị về vấn đề này, và sau đó đã ra Thông Cáo chung để xác nhận Trung Quốc có đầy đủ chủ quyền thuộc các quần đảo này. Hành động này đã bộc lộ tham vọng trắng trợn của các chú con trời, bất phân Quốc, Cộng.

Nhiều sử liệu cổ của nước ta soạn từ nhiều thế kỷ trước đã minh xác chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khoảng giữa Thế Kỷ 17, một nho sinh họ Đỗ Bá tự là Đạo Phủ, người Bích Triều, đã căn cứ vào Bộ Hồng Đức Bản Đồ (Hồng Đức là niên hiệu của vua Lê thánh Tông (1470-1496), để soạn thảo bộ Toàn Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư. Trong sách này tác giả Đạo Phủ đã ghi khá rõ về quần đảo Hoàng Sa dưới địa danh là Bãi Cát Vàng .

Trong quyển Nhất của bộ Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, có đoạn nguyên văn (phiên âm) như sau: "Kim Hộ xã địa phận, gianh

lượng, biên hữu, nhị sơn, sơn các hữu kim trường hữu tuần. Hải trung hữu nhất trường sa, danh Bãi Cát Vàng, ước trường tứ bách lý, khoát nhị thập lý trắc lập hải trung. Tự Đại Chiêm hải môn chí sa vinh môn, mỗi tây nam phong tắc chư quốc thượng bạc nội hành phiêu bạt tại thử, tịnh giai cơ tử. Hoá vật các tri kỳ xứ, Nguyễn thị mỗi niên quý đông, nguyệt tri thuyền thập bát chích, lại thử thử hoá đa đặc kim ngân tiền tệ sủng đạn đẳng vật. Tự Đại Chiêm môn việt hải chí thử nhất nhật bán, tự Sa Kỳ môn chí thử bán nhật. Kỳ Trường Sa xứ diệc hữu đại mọi." Nghĩa là: " Ở địa phận xã Kim Hộ, hai bên bờ sông có hai núi, mỗi núi đều có mô vàng, có sở tuần sát. Ở ngoài giữa biển có một dải cát dài gọi là Bãi Cát Vàng, dài không 400 dặm, rộng 20 dặm, đứng sừng sững giữa biển khơi. Từ cửa Đại Chiêm đến cửa Sa Kinh, mỗi khi có gió Tây Nam, thuyền buôn các nước chạy ở phía trong thường trôi dạt lại đây, khi có gió Đông Bắc thì các thuyền buôn chạy ở phía ngoài cũng trôi vào, tất cả đều bị chết đuối. Hàng năm vào cuối mùa đông, họ Nguyễn sai 18 chiếc thuyền ra đây vớt lấy hàng hóa, thu được nhiều vàng bạc, tiền tệ và súng đạn. Thuyền từ cửa biển Đại Chiêm ra đến đây mất một ngày ruổi, tự cửa Sa kỳ ra mất nửa ngày. Chỗ Bãi Cát Vàng cũng còn có cả đồi mồi."

Quyển Nhị trong bộ Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn (1726-1784) viết về Hoàng Sa (phiên âm) như sau: " Tiền Nguyễn thị trí Hoàng Sa đội thất thập suất, dĩ An Vinh nhân sung chi, luân phiên mỗi tuế dĩ chính nguyệt thu thị hành sai tề lục nguyệt lương, giá tư tiểu điều thuyền ngũ chích xuất dương tam nhật tam dạ chí thử đảo cư trú, tứ tỉnh thái thử bổ ngư điều vi thực. Sở đặc tào vật mã kiếm, ngân hoa, ngân tiền, ngân hoàn, đồng

khí, tích khối, ô duyên, súng khẩu, tượng nha, hoàng lập, chiêm cụ, từ khí giữ thái đại mọi giáp, hải sâm, văn loa tạp phá đa. Dĩ bát nguyệt kỳ hồi nhập Yêu môn tựu Phú Xuân thành đầu nạp. Bình nghiệm định hạng vật thí húa tư mai vạn hoa, hải ba, hải sâm, chư vật linh bằng phản hồi. Kỳ sở đắc đa thiếu bất định, diệc hữu không hành giả". Nghĩa là: "Ngày xưa họ Nguyễn lập đội Hoàng Sa gồm 70 suất, chọn người xã An Vĩnh sung vào. Hàng năm họ thay phiên nhau, cứ đến tháng Giêng đến nhận lệnh sai đi, được phát lương đủ ăn trong 6 tháng. Họ dùng 5 chiếc thuyền nhỏ, vượt biển mất 3 ngày 3 đêm mới tới nơi. Ra đến ngoài đảo họ tha hồ bắt chim cá mà ăn. Họ lấy được những vật như gươm, và ngựa đực bằng đồng, hoa bạc, tiền bạc, vòng bạc, đồ đồng, thiếc khối, chì khối, súng ống, ngà voi, sáp ong, đồ chiêm, đồ sứ ... và lượm vỏ đồi mồi, hải sâm, ốc hoa vãn rất nhiều. Đến kỳ tháng 8 thì đội này trở về, vào lối cửa Eo đến thành Phú Xuân để nộp các hóa vật. Sau khi đã xét định và cân các hóa vật xong, mới cho phép bán làm của riêng những thứ ốc vãn, hải ba, hải sâm rồi cấp giấy cho về nhà. Những hóa vật thu lượm được hoặc ít hoặc nhiều cũng không nhất định, có khi chỉ trở về người không".

Sách Hoàng Việt Dư Địa Chí, tác giả Phan Huy Chú (1782-1840) có vẽ một bản đồ Việt Nam gọi là Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, trên đó có ghi quần đảo Trường Sa dưới tên là " Vạn lý Trường Sa " .

Quyển " Quảng Nghĩa Tỉnh " trong bộ " Đại Nam Nhất thống chí " (do Quốc Sử Quán triều Nguyễn biên soạn đời Tự Đức, và khoảng cuối Thế kỷ XIX được Cao Xuân Dục hiệu đính), Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ (soạn khoảng đầu niên hiệu Tự Đức) và nhiều sách chữ Nho khác cũng ghi chép về Hoàng Sa.

Dưới triều Gia Long và Minh Mạng, các vị hoàng đế Việt Nam đã sai các quan ra trông coi và dựng miếu tại Hoàng Sa và Trường Sa .

Trong thời Pháp thuộc, nhà cầm quyền thực dân đã đặt ra các cơ quan thương chánh và khí tượng trên các quần đảo này. Năm 1920, sở Thương Chánh Đông Dương đã phái những tàu đi tuần tiễu quanh vùng quần đảo Hoàng Sa để ngăn chặn hải tặc và bọn buôn lậu, Năm 1925,

Hải học Viện Nha Trang đã cử một phái đoàn chuyên viên ra các quần đảo này để nghiên cứu .

Ngày 15-6-1932 nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương ký nghị định thành lập tại quần đảo Hoàng Sa một Đại lý Hành Chánh (délégation du Croissant et dépendent " và " délégation de L'Amphitrite et dépendent ". Về phía chính phủ Nam triều, ngày 20-3-1933, Hoàng đế Bảo Đại đã ban hành đạo dụ số 10, quy định quần đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Thừa Thiên

Không phải chỉ căn cứ vào các tài liệu của Việt Nam, mà ngay cả sách báo cũ của ngoại quốc cũng đã nói rõ chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Tạp chí Journal de Batavia của Hoà Lan ấn hành vào năm 1635 có ghi: " Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1631-1635) một đoàn tàu Hoà Lan gồm 3 chiếc: Veenhulzen, Schagen và Grootebroek thuộc công ty Đông Ấn, ngày tháng năm khởi hành từ Batavia đến Tourane (Đà Nẵng) rồi tới Formosa (Đài Loan). Ngày 21-7-1634 đoàn thương thuyền gặp bão, hai chiếc Veenhulzen và Schagen đã thoát được cơn giông tố đến Đài Loan, còn chiếc Grootebroek bị chìm gần đảo Paracels (Hoàng Sa) ngang vĩ tuyến 17. Thuyền trưởng Huijich Jansen cùng một số thủy thủ phải dùng thuyền nhỏ bơi vào vùng duyên hải thuộc xứ Đàng Trong, để hy vọng tìm thuyền lớn ra cứu vớt cá nạn nhân bị kẹt ở ngoài Hoàng Sa. Vị thuyền trưởng này đã mang theo 5 thùng bạc và 3570 réaux đựng trong 17 bao. Nhưng khi đến được đất liền, những người kém may mắn này đã không được nhà cầm quyền địa phương giúp đỡ, lại còn bị tịch thu tất cả tiền bạc. Sau đó họ đã tìm được phương tiện để trở về Batavia và báo cáo sự việc với Toàn quyền Hoà Lan. Hai năm sau, Abraham Dutjeker, một thương gia khác người Hòa Lan đã tới Faifo (Hội An) rồi theo đường bộ ra Thuận Hoá (Huế), xin yết kiến Thượng Vương Nguyễn Phúc Lan để xin giao thương và lập thương điểm ở Đàng Trong. Ngoài ra ông ta cũng xin đòi bồi thường số tiền bạc của Huijich Jansen đã bị tịch thu trước đó. Thượng Vương đã tiếp đãi Dutjeker rất lịch sự, nhưng nói viên quan dính líu đến vụ đó đã bị xử trảm vì tội tham nhũng, và lại việc đó xảy ra trong đời Tiên Vương nên nay chẳng còn dấu tích gì. Tuy nhiên để bù lại, ngài chấp thuận

cho Dutjeker đến buôn bán và mở thương điếm theo lời yêu cầu .

Về phía người Pháp, tài liệu lại càng đầy đủ hơn. Quyển "Memoire sur la Cochichine" của Jean Baptiste Chaigneau (1769-1852) và bộ "Univers, Histoire et Description de tous les Peuples " in năm 1833 có đoạn ghi rõ quần đảo Paracels mà người Việt Nam gọi là " Cát Vàng " tức Hoàng Sa, gồm nhiều đảo san hô chằng chịt thuộc quyền cai quản của xứ Đàng Trong. Năm 1816, vua Gia Long đã thân chinh vượt biển để tiếp thu quần đảo này

Quần đảo Trường Sa, Tàu gọi là Namsa (Namsha). Trung Cộng chỉ nói cách mập mờ rằng xưa tổ tiên họ đã đến một vùng gồm 33 hòn đảo nhỏ gọi là Nam Sa. Họ không đưa ra một dẫn chứng khả tín nào và chỉ cãi chày, cãi cối, khác nào họ lý luận rằng, mặt trăng thuộc lãnh thổ Trung Hoa vì ngày xưa vua Đường minh Hoàng mê gái, trong một giấc chiêm bao ngài đã từng du nguyệt điện để tâm sự với nàng Dương quý Phi. Thực tế, quần đảo Trường Sa ở biển Đông, chạy dài hơn 100 dặm, gồm 9 hòn đảo chính là Trường Sa (Spartley Island), An Bang (Amboyna Cay), Sinh Tồn (Sin Cowe), Nam Ai (Nam Yit), Thái Bình (Itu Aba), Loại Ta, Thi Tú, Sông Tử Tây (Youth West Cay) và Sông Tử Đông (North East Cay). Trường Sa ở phía Đông Phan Thiết khoảng 280 hải lý, cách đảo Hải Nam của Trung Cộng 580 hải lý, cách Đài Loan 900 hải lý và Phi luật Tân 310 hải lý. Tất cả những hải lộ quan trọng từ Mã Lai, Singapore, Nam Dương , qua Nhật Bản hay Hồng Kông đều đi ngang qua quần đảo Trường Sa.

Năm 1927, tàu De Lanessan của Pháp đã tới khảo sát địa chất tại Hoàng Sa và Trường Sa. Đến năm 1930, người Pháp đã cử một phái đoàn ra cắm cờ trên đó và 3 năm sau, lại phái một đoàn gồm 3 chiếc tàu Alerte, Astrobale, De Lanessan đến thám sát từng mỗi hòn đảo trong quần đảo Trường Sa và cắm cờ tại đó. Ngoài việc thu nhận các đảo trong nhóm Amboya (gồm các đảo Spartley (đảo Trường Sa), An Bang, Loaita và Thi Tú), sau đó ra thông cáo chính thức cho thế giới để xác định chủ quyền quần đảo Trường Sa. Văn kiện này đã được đăng tải trên Công Báo Đông Dương ngày 25-9-1933. Toàn Quyền Đông Dương Pierre Pasquier ban hành nghị

định sáp nhập quần đảo Trường Sa vào lãnh thổ tỉnh Bà Rịa. Năm 1935, Nha khí tượng Đông Dương đã thiết lập một đài khí tượng tại đảo Itu Aba, với nhiệm vụ quan sát thời tiết toàn vùng duyên hải Việt Nam.

Ngày 30-3-1939, chính phủ Đông Kinh đã đơn phương tuyên bố đổi tên quần đảo Trường Sa thành Shinna Guto, và đặt dưới quyền quản trị của đế quốc Nhật Bản. Nhưng ngày 21-4-1939, toà đại sứ Pháp ở Đông Kinh đã được lệnh gọi công hàm cho bộ ngoại giao Nhật Bản để phản kháng hành động bất hợp pháp này. Sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh và Đệ Nhị Thế Chiến kết liễu, chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đương nhiên phải trả lại cho nhà cầm quyền Đông Dương.

Trong hoà hội quốc tế họp tại thành phố San Francisco, ngày 8-9-1951, chính quyền Đông Kinh đã xác nhận: " Nhật Bản từ bỏ mọi quyền về danh nghĩa lẫn yêu sách tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ". Trước đó một ngày, Thủ Tướng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Việt Nam long trọng tuyên bố: " Và cũng vì thành thật lợi dụng mọi cơ hội hầu dập tắt những mầm mống tranh chấp về sau, chúng tôi tuyên bố xác nhận chủ quyền của chúng tôi tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tự lâu đời những nơi đó vốn thuộc lãnh thổ Việt Nam chúng tôi " Nguyên văn tiếng Pháp như sau : "Et comme il fault franchement profiter de toutes germes de discorde, nous affirmons nos droits sur les iles Spartly et Paracels qui de tout temps ont fait partie du Viet Nam ".

Hội nghị quốc tế tại Geneve để chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương, 21-7-1954 đã ra một bản tuyên cáo, trong đó có đoạn nhấn mạnh: " In their relations with Cambodia, Laos and Vietnam, each member of the Genève Conference undertakes to respect the sovereignty, independence, unity of territorial intergrity of the above-mentioned States and to refrain from interference in their internal affairs " (Trong khi giao thiệp với Cao Miên, Lào và Việt Nam, những quốc gia hội viên tham dự hội nghị Genève này cam kết tôn trọng chủ quyền, nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước kể trên, và không can thiệp vào nội bộ của các nước đó). Chính Trung Cộng đã tham gia

và đóng một vai trò quan trọng tại hội nghị quốc tế này .

Năm 1956, sau khi quân đội Pháp triệt thoái về nước, Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đã ra nhiều văn kiện để xác nhận chủ quyền của mình trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 22-10-1956, Tổng Thống VNCH ban hành sắc lệnh số 143-NV để thay đổi địa giới và danh xưng của Đô Thành Saigon cùng các tỉnh từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Theo đó Bà Rịa, Vũng Tàu và Trường Sa thuộc tỉnh mới Phước Tuy và tỉnh lỵ mang tên là Phước Lễ.

Ngày 14-12-1960, Tổng Trưởng Nội Vụ ký nghị định số 241-BNV/NV/3, bổ nhiệm ông Nguyễn bá Thuốc, một viên chức dân sự, làm đặc phái viên phụ trách công việc hành chánh ngoài quần đảo Hoàng Sa. Sau năm 1963 vì tình trạng chiến tranh, viên chức dân sự ở Hoàng Sa được thay thế bằng một vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà .

Ngày 13-7-1961, Tổng Thống Ngô đình Diệm ban hành sắc lệnh số 174 NV, trong đó ấn định: "Quần đảo Hoàng Sa trước kia thuộc tỉnh Thừa Thiên, nay đặt thuộc tỉnh Quảng Nam. Một đơn vị hành chánh xã bao gồm trọn quần đảo này được thành lập và lấy danh hiệu là xã Định Hải trực thuộc quận Hoà Vang, xã Định Hải đặt dưới quyền một phái viên hành chánh ". Ngày 21-10-1969, Thủ Tướng chính phủ ký nghị định số 709-BNV/HCDP để " Sáp nhập xã Định Hải thuộc quận Hoà Vang tỉnh Quảng Nam vào xã Hoà Long cùng quận " .

Nhân dịp tham dự hội nghị quốc tế tại Phi luật Tân, ngày 13-7-1971, ngoại trưởng Viện Nam Cộng Hoà tuyên bố quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hai ngày hôm sau tại Saigon, Chính phủ VNCH ra tuyên cáo để minh định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .

Ngày 6-9-1973, Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ VNCH ký nghị định để: " Sáp nhập các đảo Trường Sa (Spartly), An Bang (Amboya Cay), Thái Bình (Itu Aba), Song tử Đông (Northeast Cay), Loai Ta (Loaita), Thị Tú (Thitu), Nam Ai (Namyit), Sinh Tồn (Sin Cowe), và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ tỉnh Phước Tuy

Năm 1973, một đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã đến đồn trú tại quần đảo Trường Sa. Chính người viết bài này đã

tháp tùng phái đoàn Bộ Tổng Tham Muờu quân lực VNCH ra thăm viếng và ủy lạo anh em binh sĩ trú đóng ngoài đảo, và tận mắt thấy những công sự chiến đấu, lại được nhìn những đoàn chim biển bay rợp trời trên các hải đảo .

Về vấn đề chủ quyền, tục dao La Mã có câu: "Res nullius, res vilis " (của vô chủ, ai thủ đắc trước nhất sẽ được làm chủ). Do nguyên tắc này mà Liên Xô khi đã thấy Hoa Kỳ cắm được quốc kỳ của họ trên nguyệt cầu thì phải chuyển hướng chương trình thi đua lên mặt trăng. Công pháp quốc tế đã ấn định về duyên hải và lãnh hải :Hòn đảo ở gần quốc gia nào nhất thì thuộc quyền sở hữu của nước đó. Còn thêm lục địa, hội nghị Stockhom đã định nghĩa như sau: "Thềm lục địa là phần đất nằm dưới mặt nước biển, nối từ bờ biển của một quốc gia trải dài cho tới lúc có độ sâu là 200fathom(mỗi đơn vị fathom =1.820 mét).Về phương diện địa chất học, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, không có độ sâu quá mức theo quốc tế công pháp qui định . Những chứng minh lịch sử cũng như địa lý chứng tỏ cho mọi người thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam. Trung Cộng cũng như một số nước khác đã viện dẫn những luận cứ mơ hồ, những sử liệu bất khả tín để đòi chia chác chủ quyền tại đó là " thấy lợi thì dính máu ăn phần "Nhưng việc này xét cho cùng cũng chính tại bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã không muốn, hay không dám cương quyết bảo vệ lãnh thổ của giang sơn Tổ Quốc do tiên tổ để lại .Trong bức công hàm gửi Thủ Tướng Trung Cộng Chu Ân Lai ngày 14-9-1958, Phạm văn Đồng, Thủ Tướng Hà Nội đã muối mặt xác nhận và hoan hỉ tán thành bản công bố của Trung Cộng ngày 4-8-1958. Qua văn kiện này, Bắc Kinh công khai đòi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Nhật báo Nhân Dân số 1653 ngày 22-9-1958). Ngoài ra để tỏ lòng khuyến mã trung thành với quan thầy Bắc Kinh, Hà Nội đã chối bỏ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, chỉ dám nhận các đảo Tây Sa và Namsha như Bắc Kinh đã ghi trên bản đồ. Tệ hại hơn nữa, khi Trung Cộng dùng bạo lực để cưỡng đoạt Hoàng Sa ngày 19 và 20-1-1994 (*), nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không một lời phản đối, mà trái lại còn hoan hỉ vui mừng đón tiếp đoàn bóng bàn Bắc Kinh

SÔ VÀNG GÂY QUỸ LỢI

1/ TRẦN XUÂN TIN	\$20	17/ NGUYỄN VĂN MINH	\$20
2/ PHẠM PHƯỚC TỀ	\$20	18/ THIỀU QUANG TÀI	(\$20 + \$60
3/ NGUYỄN VĂN BÉ	(\$20 + \$10)	19/ TRUỞNG VĂN ANH	\$20
4/ DƯƠNG VĂN THẮNG	\$100	20/ TRẦN ỨNG NGUYỄN	\$20
5/ TRẦN VĂN CANG	\$20	21/ HỒ BỀN	\$60
6/ ĐÌNH QUANG TIẾNG	\$20	22/ TRẦN MINH CHÁNH	\$60
7/ MAI VÀNG	\$20	23/ NGUYỄN VĂN LẠC	\$60
8/ ĐÀM VĂN HÒA	\$20	24/ LƯƠNG QUANG BÌNH	\$60
9/ TRÀ TRUNG SANH	\$20	25/ PHẠM NGỌC ĐÌNH	\$60
10/ DƯƠNG MINH CHÁU	(\$30 + \$100)	26/ HỒ ĐẮC THẮNG	\$20
11/ NGÔ HỮU TÂN	\$20	27/ PHAN THUẬN	\$60
12/ NGUYỄN MINH PHÁT	\$50	28/ LÊ ĐỨC PHẨM	(\$20 + \$60)
13/ CÙ VĂN KIỂM	\$20	29/ NGUYỄN ĐỨC LUY	\$20
14/ LÊ CHÍ HÂN	\$100	30/ TRẦN TẤN BÁ	\$60
15/ NGUYỄN TIẾN LỄ	\$20		
16/ BUI ĐỨC LỸ	\$20		

đoàn bóng bản Bắc Kinh một cách nồng nhiệt. Hành động này của bọn ma đầu Hà Nội đã đủ chứng tỏ Cộng Sản Viện Nam là bè lũ bán nước, không đếm xỉa gì đến quyền lợi chính đáng và thiết thực của dân tộc .

Tóm lại, trước năm 1975, vì nhu cầu chính trị và muốn đẹp lòng đàn anh Trung Cộng. Cộng sản Hà Nội đã phản bội quyền lợi Tổ quốc mà nhượng các quần đảo cho Bắc Kinh. Ngày nay đã thống nhất hai miền Nam Bắc, nhà cầm quyền Hà Nội mới nhận thức được mình đã đắc tội với tiền nhân và hổ thẹn với đồng bào. Chúng đã sử dụng những luận cứ và các tài liệu của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công bố trước đây mà đòi lại chủ quyền ở hai quần đảo này. Nhưng Hà Nội thấp cổ, bé miệng lại không quyết tâm bảo vệ lãnh thổ quốc gia, và bị áp lực kinh tế cũng như quân sự của nhiều nước trong vùng nên chúng không có khả năng để thực hiện được đòi hỏi này . Vì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trên các đường hải hành ở Thái bình Dương, nên trở thành địa điểm chiến lược trọng yếu trong vùng Đông Nam Á. Ngoài ra các hải đảo đó lại chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên như Phốtphát, và nhất là dưới thềm lục địa là những mỏ dầu lửa quan trọng khiến cuộc tranh chấp chủ quyền giữa các nước

trong vùng lại càng thêm phức tạp và gay gắt. Một số nhà phân tích thời cuộc đã tiên đoán, sớm muộn gì vùng Hoàng Sa - Trường Sa cũng sẽ trở thành "lò thuốc súng" .

Hồ chí Minh trước đây đã không ngừng rêu rao: " Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước " . Nhưng chính bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã nhẫn tâm đem giang sơn dâng cho ngoại bang một cách trắng trợn như vậy .

Chúng ta, Những người Việt Nam Hải Ngoại nghĩ sao về giang sơn đang bị mấy nước láng giềng xúm lại xâu xé Chúng ta sống trong thế giới Tự Do, không bị ràng buộc bởi một thể chế chính trị đảng phái độc tài không lẽ chúng ta cũng cứ im hơi lặng tiếng như đồng bào trong nước và thản nhiên như khách bàng quang. Chúng tôi rất mong các bậc thức giả và n hững ai nhận mình là quan tâm đến tiền đồ dân tộc, đến danh dự Tổ quốc, hãy bày tỏ quan điểm về vụ Hoàng Sa, một vấn đề tối trọng đại của đất nước thân yêu . ** Phùng Ngọc Sa **

ĐỌC - CỐ ĐỘNG - ĐÓNG GÓP
TẬP SAN LƯU ĐÀU



Diễn Đàn Tự Do

LTS: Bài viết đăng trong mục Diễn Đàn Tự Do là ý kiến riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm, chủ trương của Hội. Tuy nhiên Ban báo Chí sẽ chọn đăng những bài vở có liên quan đến những sinh hoạt của Hội để mọi người có cơ hội bàn luận, góp ý, rút ưu khuyết điểm để cải tiến, và đề ra phương hướng mới cho tương lai.

PHIẾM LOẠN

Cái Điều và em lại giận nhau quý vị ạ. Thật ra đến bi giờ, ngần này tuổi đầu rồi mà còn hờn mí lì giận thì chước quá. Nhưng em đã tự hứa 'lần ni phải trị cho cô ả một phen mới được'. Kỳ họp khóa Lưu Đày vừa qua ở Texas em cũng có quên nó đâu, nào chả bò thìa là, dôi chiên, ô mai mơ, ô mai mạn, nhân lồng, vú sữa v.v... đặc biệt 'ông xả xệ' của em cũng có quà cho cô ả nữa - ấy thế mà có chuyện mới giận chứ. Chả là cái tật của em ưa tỉ tê tâm sự với bạn - vì bạn nghĩa là gì nhỉ? Có phải là để chia xẻ không nào? Quý vị thử nghĩ xem chúng em lớn lên trong cùng một thành phố, cùng đi học một trường, cùng chia nhau những đêm thức trắng gạo bài thi, cùng đổ nước mắt vì thi ... rớt, cùng biết bao tâm sự của thời mới lớn. Rồi từ từ bọn em bỏ cuộc như:

*Một mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.*

Rồi giống bào nổi lên, tan nhà mất nước - bạn em nhanh chân rời quê hương ngay trong tháng 4 đen - bọn em ở lại chịu sự đọa đày của loài Cộng phi. Gặp lại nhau cuối thập niên 80 - bạn em môi vẫn hồng, mắt vẫn sáng, nhưng nụ cười kém tươi. Như để bù đắp thời gian khốn khổ của em ở Sài Gòn, bạn em quan tâm đến em nhiều hơn, săn sóc kỹ hơn, chú ý từng hoạt động của gia đình em (mà bi giờ y thị coi như gia đình mình) - và điều quan trọng hơn là làm ... 'hư em nhiều hơn

Tác-giả: Thụy-Lém

xưa' (đó là nhận xét của ông xả em). Chẳng dám dấu quý vị, em hư có thừa chứ chả thiếu đâu. Một tí dụ be bé cái thói hư của em mà bạn em chịu đựng là: ngày xưa mùa Đông của Sài Gòn, buổi sáng trời lạnh lạnh một tẹo thôi, đủ để bọn con gái tụi em khoác thêm cái áo ấm khác màu bên ngoài bộ đồng phục trắng của nhà trường - bạn em từ đường Tự Đức lái Honda qua Cầu Bông đón em đi học. Trên đường đi bạn em ngừng ở xe bánh mì Bảy Hồ góc đường Huỳnh Khương Ninh và Đinh Tiên Hoàng mua ổ bánh mì thịt hoặc paté cắt đôi ra rồi mới thả dài xuống Đinh Tiên Hoàng, qua Cầu Bông đến đường Lê Văn Duyệt vào nhà em. Biết bao buổi sáng mùa Đông, Ba Điều phải mò vào giường lôi em dậy trong khi em đi làm vệ sinh cá nhân thì bạn em lại lò mò soạn sách vở cho em mang đến trường, có nhiều hôm thứ hai đầu tuần chào cờ bạn em lại phải cầm bàn ủi, ủi vội cho em hai vạt áo dài - quý vị chớ ngạc nhiên, bọn em đều là lũ lười có license mà - vì phần trên đã có áo ấm che cho rồi, ủi làm gì cho phí công - trước mắt các cha giám hiệu trong trường tụi em được coi như áo quần tề chỉnh lắm rồi !!! Khi em xong công tác vệ sinh buổi sáng, vào phòng thì tất cả đã sẵn sàng, em chỉ việc thay quần áo sau khi nhờ bạn em cài hộ cái nịt ngực - ra xe em ngoan ngoãn vòng tay ôm bụng bạn rồi gục đầu vào lưng bạn và ... ngủ tiếp - ấy là chuyện xảy ra ở Sài Gòn năm một ngàn chín trăm ... hồi đó - chứ ở Hoa Kỳ này, hai đứa con gái mà ôm eo nhau ngoài

phổ thì coi bộ ... 'bình' dữ à, phải không thưa quý vị.

Trở lại chuyện Đại Hội Lưu Đày khai diễn cuối tháng 7 thì tháng 4 em vào bệnh viện giải phẫu, tháng 5 lại tái nhập nhà thương - bạn em không đồng ý cho em đi Texas - vì gần cuối tháng 7 - đi ăn hàng ở Virginia, em chỉ ăn được một nửa order mà thôi - bạn em lo nhiều - cô ta chỉ chiết em đủ kiểu - chỉ sợ em đổ bệnh bên Texas - ôi thân em ví xẻ làm đôi - một bên là gia đình, bên kia là bạn thiết. Ông xã em viện cố mấy năm mới được gặp bạn một lần, mấy cô con gái của em đứa thì năn nỉ 'tụi con chưa được qua Texas lần nào' - đứa lại 'con đã hẹn đi thăm bạn bên Louisiana - không có mẹ mất vui' ... Cuối cùng em đã tháp tùng đi dự Đại Hội Lưu Đày Kỳ 3 với gia đình - xem nào, gánh hát bầu Tèo của Virginia bọn em có lực lượng hùng hậu hơn tất cả các tiểu bang khác . Ngoài thành phần tham dự thường xuyên như Hòa Đàm, Phát Thọ, Thiệu Tài, Mai Vàng còn có Trà Trung Sanh, Nguyễn Long Hải, Lê Bá Tông. Lại thêm gia đình thân hữu Nguyễn Minh Mẫn, tay đàn vắn cổ bù lon - ủa vọng cổ kiêm ảo thuật gia Trần Văn Bi và ai nữa nhỉ ? - à còn 'em gái hậu phương' của các ông Lưu Đày nhà ta. Có cần phải mở ngoặc đơn ở đây để nói cho rõ hơn không nè ? Cái tên này là do các ông đặt ra cho cô ta chứ không phải Lém em đâu nha quý vị. Mà cái trò 'em gái hậu phương' và 'anh trai từng tưng' (đọc trại ra từ câu hát 'em gái hậu phương anh trai tiền tuyến') bị giờ coi như lỗi thời quá rồi, xưa rồi, củ rồi, đáng bỏ sọt rác rồi - mang danh từ này ra đánh bóng lại càng thêm cho thấy sự tồi tệ đến tội nghiệp. nhưng cũng xin 'bỏ nhỏ' các anh Lưu Đày một tí : tập thể của chúng ta là một tập hợp lành mạnh đáng yêu, lấy gia đình làm căn bản, lấy tình thân làm gạch nối, xin đừng vì lý do 'cho vui' mà bôi đen bộ mặt của tập thể chúng ta dưới mắt của những người ở hội đoàn khác hay thân hữu ở những địa phương tổ chức họp khóa hoặc ở những nơi xa về dự họp. Xin 'bật mí' chút ít bí mật của 'Hội Golden Lion' là nếu cái trò 'em gái hậu phương và anh trai từng tưng' còn tiếp diễn thì cái Hội LD của các anh sẽ ... khó thọ lắm đó. Lúc ấy đừng kêu ca là tại sao chị em chúng tôi xuống tay mà không chút lưu ... tình (bật đèn đỏ, xuống xề) - Anh Chậu, anh Thành Voi ớI ờI - liệu

cách mà 'lèo lái' con thuyền LD qua cơn 'bão dữ' của kỳ họp tới đây nhà - đây là điều cảnh cáo của các chị ở Houston, California, Seattle, Georgia, Michigan, Florida chú dân Virginia chúng em thì 'rõ như ban ngày' chả cần ngôn luận, thêm thắt gì cả - các anh có thể phone một vòng để kiểm chứng - kéo lại bảo rằng em nói ngoa thì tội nghiệp cho tám thân 'bồ tượng' của em lắm lắm. Nói nào ngay, bất cứ tập thể nào cũng có vài 'con sâu làm rầu nồi canh' - khốn nỗi, con 'sâu róm' này có nằm trong tập thể LD của mình đâu mà lại làm cho nồi canh của bọn mình rầu - đương nhiên sẽ có các anh Garant M1 (mệt?) - ủa ga lẳng - có thừa của quân chủng hai quần bệnh vực. Nhưng thưa các anh rằng : chúng mình không còn trẻ trung gì nữa, phải giữ bộ mặt cho tập thể của bọn mình, vì còn có 'người ta trông vào' và nhất là bọn con cháu chúng mình dòm ngó. Vui đồng ý, nhưng phải để cho bọn nhỏ 'kính nể' chú bác của bọn nó một chút - đừng hô hào sống đạo đức, giữ đạo lý cương thường mà chính mình lại bày ra một cuộc sống phi đạo đức thì té ra các bậc trưởng thượng của chúng đều là bọn đạo đức giả cả sao ? Ủa mà sao em lại 'mặn' cái dzụ này vậy cà? Thôi cho em sang số đến mục khác. - 'dù rần cũng như dù sọc' - phải không các chị Tin, Cang, Ly, Vân, Hoàng, Xinh ... v.v... Báo ra có bài này chắc em lại bị 'nổ napalm' như bài viết về cái nhà anh Bobbitt ngày nọ. Cô bạn thân của em đã phán : 'Các quan Lưu Đày của mi khó thí ... mẹ, viết thì không viết, chỉ quai mồm ra chửi thì giỏi thôi, ông mà như mày, ông cóc viết nữa, để thì giờ đi shopping cho nó sướng con ả' - Kim khẩu của bạn em đã ảnh hưởng em không ít. - nên quý vị không thường thấy em trên 'trường văn trận bút' - kỳ ni có bài là vì (công hay tội?) của Tân trưởng Ban Báo chí. Chả là trước khi rời Houston, vợ chồng kẻ nhà quê này có ghé thăm nhà anh Tân Trưởng Ban Báo chí. Em là con nhỏ mê cây (nói rõ ra là cây kiểng chứ không phải 'cây vàng' như dân Việt Nam mình vẫn thường dùng để vượt biên ngày trước). Khi em tỏ lòng hâm mộ cây lá chua mà anh chị đã mang đãi ăn với cá nướng ở nhà nghỉ mát của anh Hồ Sĩ Thư Bình thì anh đã không quản công sức ra đào cho em 2 chậu. Về chuyện 2 chậu lá chua này, em sẽ có bài dài tường thuật sau, để quý vị thấy thân phận 'nổi trôi' của chúng từ Houston

đến Virginia. Bi giờ chỉ biết là em đã chia 2 chậu cây ấy ra để phân phối cho bằng hữu ở Virginia trồng và phần chúng em hiện giờ làm chủ 4 chậu trong nhà, 3 bụi ngoài vườn. Virginia đang vào Đông, 4 chậu lá chua trong nhà em sồn sờ tươi tốt. Hôm Thanksgiving, bọn em cắt một mớ đem đi ăn tiệc, bạn bè trầm trồ tán thưởng. Thành thật mà nói, mỗi khi tưới cây em đều nhớ tới anh chị Xinh và lời hứa 'viết bài ủng hộ' báo nhà. Lương tâm em mọc răng dài ra gặm nhấm. Coi như bài này là trả nợ 2 chậu cây lá chua nha anh Trưởng Ban Báo chí. Coi bộ Lém em 'tham những hối mại quyền thế' quá phải không hè ?

Ấy chết, cái tật của em xưa nay vậy đó, (ông xả xệ nhà em thường ngôn : bệnh còn có thuốc chữa chứ tật thì ... noway, kèm theo cái lắc đầu chán nản). Em chắc phải xì tốp ở đây, chứ em mà cứ 'cà kê dề ngỗng' dọn tiệc, thì e tờ báo hay bản tin của các ông Lưu Đày nhà mình bị bội thực quá. Thật tình em muốn Hội Lưu Đày cứ sống hùng sống mạnh, sống mãi cho

đến khi trong Hội không còn một mống nào nữa, đừng em lại có cơ hội đi phiêu lưu ký như chú đế mèn của Tô Hoài - để gặp thêm nhiều bằng hữu để thương như chị Tâm vợ ông ma bùn San, chị Cang, chị Hương, chị Hà. chị Xinh, chị Thuận, chị Huấn OCS, chị Bình, chi Thắng, chị Tiến v.v... ngoài những chị em đã có dịp gặp trong các lần họp mặt trước để vòng tay cứ nổi lớn dần như những kỳ họp ở Virginia, California, Seattle, Georgia, Houston. Mỗi lần họp mặt là bọn em lại có thêm được những chị để thương vô cùng thân ái như Huyền, Vân, Hương, Oanh, Tuyết ... ơi ời. Hai năm nữa sao mà lâu quá, có cách nào để gặp nhau mau hơn nữa không nè ? Có nên chăng một kỳ tiểu hội hàng năm?

Em phải ngưng ngay kéo làm nhiều vị bực mình - chuyện Cái Điều và em , em sẽ tường trình sau nếu có vị nào muốn biết chuyện 'đầu cua tai nheo' của bọn em (nghĩa là chuyện hồng giống ai). Hẹn quý vị kỳ sau. Thân ái.

Thuy Lém

Lời Bàn : (Của người ngoài phố).

Nói nghe chơi, nghe qua rồi bỏ , không phải góp ý mà cũng không phải phê bình ; chỉ đưa ra các trường hợp có thể xảy ra , rơi đúng vào ai người đó hưởng..Ha..ha...

Có các trường hợp sau đây sẽ xảy ra:

Trường hợp 1:

Nếu Cô Em gái hậu phương đi tìm Anh trai tiền tuyến năm xưa, và Anh vẫn còn độc thân thì còn tình nghĩa nào bằng, tình xưa nghĩa cũ, cây đa củ bến đò xưa , châu về hợp phố...Nói vòng tay lớn ; đó là việc đáng khuyến khích

Trường hợp 2:

Nếu Cô Em gái hậu phương nhắm vô mấy Anh trai từng tưng đã có gia đình rồi, thì tội lỗi tài trời đáng đem ra chợ cạo đầu bôi vôi, tội phá gia can người ta.

Trường hợp 3:

Nếu Anh trai từng tưng đã có gia đình rồi mà vẫn còn cái tật dề (đạo lộ: dề ngoài đại lộ để cho con vợ nó thấy và mọi người cùng thấy) thì Anh chàng đáng cho đi đày ra ngủ ngoài chuồng heo không có chuồng heo cho ngủ ngoài garage cũng được , chuồng nào cải tạo tốt thì mới cho đi ra đường. Còn cải tạo không có tiến bộ thì theo gương của Em Bobbit.. gì đó , thà cắt bỏ trôi sông..

Trường hợp 4:

Còn mấy Anh trai độc thân tại chỗ (đã có gia đình nhưng không dẫn vợ theo) đã cố tình cố ý, đã có âm mưu sẵn để thả cái cần câu dề đã quẹo móc để móc người khác, thì hãy coi chừng...Vi con vợ ở nhà sẽ nhận được đầy đủ tin tức hình ảnh do nhiều thám tử tư của Hội (Thà chết ta quyết giữ lấy của quý) cung cấp thì chỉ có nước từ chết đến bị thương mà thôi ..Đã cảnh cáo mà không hối cải thì bụng làm dạ chịu chứ có than van

Người ngoài phố



TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI LƯU ĐÀY KỲ 3 TẠI HOUSTON, TEXAS

Từ 25-7-97 đến 03-08-97

Tác giả: Ông thư ký "điệu"

LTG: Thông thường viết hồi 2 thì tóm tắt hồi 1 cho đến lúc lâm ly thì vô tiếp cho "tới luôn bác tài", nhưng tại, bị, bởi vì hồi 1 với lý do "Kỹ Thuật" của cái còm-piú-tơ nên bài phóng sự đã mất đi 1 đoạn, nay tôi bắt đầu ghi lại từ chỗ mất đó và có mố-đi-phày lại chút đỉnh cho vô thêm tí đường, muối, tiêu, hành, tỏi, ớt để đậm đà đầy đủ ý nghĩa, ly kỳ và gay cấn làm cho hấp dẫn cái thú đi họp mặt đại hội kỳ 3 SQHQ/LĐ.

****Thằng Xinh Hynos trong đám bọn quân hùng LĐ nói về văn chương thì nó mới được phép đứng chề củi trong hậu liêu của chùa Tiểu Lâm thôi, chưa đủ trình độ được phép châm trà cho các sư ông đâu - mà chề củi thì hàng lỗ đưa ở cái trình độ đó - còn lên đến châm trà là rớt lộp độp chỉ còn vài chú ba vá mà thôi. Xinh hynos mà còn có tài năng chữ nghĩa thông lẻo như thế, vậy thì trình độ của Phương Trưởng và các Đại Hộ Pháp LĐ tinh thông cỡ nào nữa???

Nhân tiện đây cũng xin kể tiếp luôn về lai lịch, võ nghệ và công lực của thằng San Ma Bùn, xa xưa nó chuyên nghề mài võ bán thuốc dán sơn đông "ăn tặc nói phét" dưới chân núi, gần đây nó giác ngộ nên mới bò lên chùa Tiểu Lâm Lưu Đày, rồi đem hết tài nghệ ra biểu diễn cho các sư LĐ xem, vậy mà sau 1 năm được thu nhận làm môn đệ. Đến hôm ngày đại hội LĐ thì trình độ của nó chỉ mới được xếp vào hàng gánh nước cho chùa thôi, nó mới chống khu thối ra chiêu "Hàm Mô Răng Khểnh" lấy ra từ chiêu thức "Cóc Ngồi Dưới Đáy Hàm Cá Vờ" đã làm cho bà con khiếp đảm, chưa thấm thía gì đâu! Đối với môn phái Tiểu Lâm Lưu Đày trình độ cỡ đó - San Ma Bùn và đồng môn - đi gánh nước đầy rẫy trong chùa và mới chỉ xứng đáng xếp hạng công phu 3 vá trên đầu, mới là hạng "bá láp" thôi; trong sảnh đường còn các tổ sư vua ăn nói ngồi trong đó dạy dỗ nó từng chiêu đấ các bạn ạ. Tiết mục làm bài vận ghép tên họ cho thành văn của LĐ Nguyễn văn San làm cho anh em cười nghiêng 'thùng' đổ 'rượu'. San đã làm một việc nhắc nhở lại cái cảnh thuở nhỏ còn cấp sách đến trường ở

cấp tiểu và trung học, lúc đó là khoảng thập niên 60, thuở còn bận quần xà lỏn mà văn chương có vẻ Tây một chút thì gọi là quần sọt, chúng ta cứ nhè tên ông già bà già thằng bạn học mà kêu réo gọi lia lịa. Lối kêu đó được gọi là kêu "tên tộc" (nick name) của thằng bạn học được nhìn qua 2 chiều: nếu được kêu để nói lên sự thương yêu "thân thiết" trong bọn với nhau là vì đám bạn đó đi chơi với nhau nhiều khi cần đám móc túi đem mở bạc được ba má cho ra "chai-hia"; còn ngược lại kêu tên tộc để diễn tả sự "tru tréo" cũng dùng tên ông và bà già của thằng bạn học giống như vậy nhưng có nghĩa là gọi trả thù vì thua một trận đá đế hay một bàn đánh đáo lỗ nhảy cò cò té rồi bị bọn con gái nó cười, rồi nhè mình đứng gần đó nó bèn kêu tên tộc của gia phả mình ra để gỡ nợ cho đỡ 'quê' v.v. . . lối gọi lúc đó là chọc quê gọi đánh đầu, gọi vì "thù oán", vì hờn giận chuyện gì đó. Nếu có bạn nào quên cảnh "ngày xưa Hoàng Thị" đó thì hy vọng đọc đến đây các bạn đã hồi tưởng những ngày còn ở trường tắm mưa dưới mái hiên, kêu gọi 'tên tộc' lẫn nhau túi bụi. Đến nay nhờ San gợi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ quên đó. Đang ngồi ghi lại chuyện gọi tên tộc mà tôi thêm gặp được những thằng bạn cho dù ngày xưa nó có từng gọi thương hay gọi ghét cay đắng tru tréo, để cho nó gọi trùng phóc cái tên tộc cúng cơm của "Những Ngày Xưa Thân Ái" đó thì tôi sướng rên mé điều hiu. Trong bạn hữu LĐ tôi biết chắc chắn 100% có vài thằng còn nhớ tên ông bu bà bu của tôi, tôi chờ cho nó kêu đúng tên tộc đó thì tôi đái nó 1

chai nước mắ Martell Madellion hợp gu "toa". Riêng tôi cho dù đã cố hồi tưởng lại nhưng tôi đã quên khá nhiều tên ông già bà già mấy thằng bạn mắc dịch của cái thuở quần sọt đó, mà giờ đây tôi chỉ còn nhớ rất ít tên tộc của những thằng bạn đời của thời trẻ trung đó mà thôi.

Bây giờ nghe lại cái trò kêu 'tên tộc' này thấy ngỡ ngợ, nhưng ngày xưa là một hiện đại, vì thế thỉnh thoảng khi trên telephone được nghe thằng bạn củ gọi đúng cái tên cúng cơm đó tôi sướng tê rần. Tôi nhớ 'tên tộc' đó có 2 loại: loại thứ 1 là tên ông già thì gọi là "anh Kiếm". . hay bà già thì là "chị Lan" . .loại thứ 2 là căn cứ vào bắttật của giọng họ hắtt mà gọi, thí dụ như: thằng . quá đắtt, petite, 10 liếm, 9 bú, 8 hướtt, 3 đốtt, 6 cu, 7 bò, 4 thò lò, 2 bánh kẹtt, 12 đեն cầtt, 5 rau muốtt, 11 giá sồtt, chú còtt, hùttng vồtt, đầttu bòtt, sáo sáo, ba lờtt, sùtt môi, té thùttng đừttng, cà khềttu v. v. Ngày xưa mà gọi trước mặt tụi nó với các cái bí danh đó là có bữa ăn đòn sắtt máu, nhưng ngày nay tui biết có vài thằng đã dùng cái "bí danh" đó ứng dụng làm thành "PASSWORD" cho cái computer của hắtt. Ai không tin cứ thử xài software PCAnyWhere vào password mở computer của bạn ta như "anhbaycha" hay"thaidui" hoặc "2bravolima" là work ngay. Đắtt, bây giờ không ai kêu réo đắtt ra ghiền rồi mình tự gọi mình mỗi ngày khi mở mátt computer.

Có phải dĩ vắttng xắttu hay đẹtt đều là dĩ vắttng vắttng son quý bátt của ta cả hay không???? Chương trình văn nghệ 'vắttng gừttng tồtt hành' đượtt 50% người trong đắtti sắtttt đườttng Kim Sơn I hắttt mình thườttng thắtttt, 50% còn lại thì cũttng vắtttt thườttng thắtttt văn nghệ vắtttt thắtttt hỏttt riêng tư hòa lắtttt với lờtttt ca tiếttttng nhắtttt trong cái không khí òtttt ào nátttt nhiệt. Người người vắtttt chào hỏtttt nhau tay bắtttt mặt mừng, khoe nhau vợ đẹtttt con ngoátttt và cũttttng vắtttt nhắtttt lên sắtttt khắtttt hò hắtttt tán thườttttng nhắtttt liệt.

Đắtt có đỀtt warm-up rồi mà mátt ông còn xắtt quần xắtt nẹtt với nhau như vắtt chớtt nếu không có warm-up thì không ai chịu nổi cái bọtt trên đườtt 50 mà hỏtt nay tưởttg chừttng như thờtt còn HQ Trung Ủytt 'quan hai tàtt thủy' đắtt làm cho các gia đừttng Cựu Sĩ Quan Hải Quân các khỏtt Lưu Đắtt và gia đừttng Thầtt Hữu đỀtt cảm thắtt trẻ lại, sồttng lại cái thờtt sồttng rắtttt hải hồtt.

Mở đầtt chương trình văn nghệ "cátt nhà lá vườtt" của gia đừttng LĐ là tiếttg hắtt của chắtt Quỳnh, con gắtt của LĐ TXTin hắtt tặng các chú gắtt các bátt các cô nhữttng bài hắtt với

giốttng ca hay như nữ ca sĩ nhà nghề "NHƯ" Như Quỳnh, vắtt hát hay mà lại vắtt "CUTE - theo như lờtt của các chắtt teens hậu đườtt LĐ nói", làm không riêng các bátt hò hắttt mà các teenagers cũttg hắttt hò ùttg hộ: Bên già bis, bis, còn bên trẻ one moretime . one moretime rồi huýt sáo khỏtt ly khỏtt chén ùttg hộ vắttng đắtt 1 gótt của xótt "nhà chồtt" nhi đờttng và còn yêu cầu bài hắtt " You're so beautiful to 'mí' . Tại sao không có cắtt 'mồ' can đắtt đứttng lên yêu cầu bắtt "ngộ átt nựtt" nhắtt, mà "nườttng" chừtt nói: Yeah! Thì thầtt già này cũttng các bạn ta lại có đặtt đi ăn đắtt "I DO" của con chắtt phe ta.

Rồtt thì nhữttng giốttng ca quen thườtt xuất hiện như Trần xuầtt Tin, Hà vắtt Vinh, Nguyễn đuy Thầttng, Thiềtt quang Tài, (Nguyễn tiếttng Lể chắtt chưa thườtt bài mới hay 'cắttng đầttu' hát không nổi? nên không xuất hiện trên sắtt khắtttt kỳ này) . lầtttt này thì ngon lành là vì bắttng củ mà 'rựtt' mới cho nên tuy nhữttng khườttng mặt củ nhữttng lại ca nhữttng bài ca mới và còn thềtt cái giốttng xasophon rềtt rềtt hơn một chừtt vì già, thềtt mà átt hơn xưa nên đượtt anh em hắtttt mộtt ùttg hộ hắtttt mình.

Rồtt tớtt chương trình của Lê đứtt Phắtttt đỀtttt sáo cho Nguyễn đắtt Diềttng ngắtttt thơ (đượtt phiềtttt âm chừttttng ngữ như sau) "Ai ra xứ Huế thì ra . " mà ta ra xứ Huế . . thì ban ngày ta la cà trườttng Đờttng Khắttttng rồtttt tớtttt lại ta ngũ đờtttt sông Hườttttng .đỀtttt hườttttng ly 'xắtttt chừttttng' . sắtttt ra trắtttt lại sông Hườttttng ly ''tátttt nắtttt" . Và rồtttt bên đốtttt cầu Trườttttng Tiềtttt ta tắttttng cồtttt đứttttng vắttttng gótttt cây ta vắtttt . ''rắtttt" bátttt thỏ vắtttt ra nước mátttt vừa đỀtttttt xem cầu có đứtttt 12 hay nhắtttt hay không? ĐỀtttt về bắttttng xátttt ta làm tồtt trườttttng trình uắtttt khắtttt 'bể ống khỏtttt' rồtttt ta nhắtttt tồtt di chừttttng tớtttt hành hótttt tiềtttt Apollo 1 triềtttt rườtttt .ôtttt em sông Hườttttng ôtttt! chỉ 1 phứtttt mua vui mà cả ngày ta ngồtttt đầtttt là é cái bắttttng tặtttt chổtttt đó, mà đi đứttttng thì ta cà nhắtttt cà lắtttt. Bài thơ lắtttt ly ứótttt átttt như vắtttt đắtttt làm mềm lỏttttng các chắttttng sĩ Lưu Đắtttt, anh em thềtttt muốttttng nhỏtttt rátttt, cảm đốttttng nhớ quềtttt nhà nhớ GĐ 11 XP đốttttng tátttt Thuận An quá xátttt vồtttt tay lia lặtttt và cảm thắtttt sao trong người sung sắtttt lại quá xátttt mátttt.

Thồtt Diềtttt-Phắtttt ớtttt! Nhắtttt chỉ chừttttng củ làm lỏttttng già này thềtttt rắttttng rắttttng khó chừtttt, thềtttt là cả bọtttt nhắtttt mátttt bắttttng trẻ mà lỏttttng rắttttng rắttttng rắttttng, các báttttng lại tưởttttg hỏttttng nay các óttttng vì gắttttng bạn đờttttng lựttttng vui quá gắttttng đầtttt đồtttt nên óttttng cườttttng có đuyềttttng gồttttng bèn cườttttng miếttttng chi "sử tử" trắttttng lểttttng và thầttttng thềttttng hẹttttng 'see you tonight". Vì khi ra đi bà có đắttttng rắttttng chỉ dzồttttng đứttttng theo "chầttttng ngồttttng" của bà như sau:



PHÂN-ƯU



**Nhận được tin Thân Mẫu của :
LD NGUYỄN NGỌC CHÓT :
NGUYỄN THUYỀN TRƯỞNG
WPB HQ 701 HD3ZP**

Cụ Bà: Phạm thị Phai

Tạ thế ngày 27 tháng 11 năm 1997 .
Nhằm ngày 28 tháng 10 năm Đinh Sửu
Tại :Thủ Đức ,Việt Nam
Hưởng thọ : 90 tuổi

Trước sự đau buồn to lớn này.Chúng tôi thành thật chia
buồn cùng Anh Chị Nguyễn ngọc Chót và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Niết Bàn

**HỘI ÁI HỮU CỰU SĨ QUAN HẢI QUÂN
CÁC KHÓA LƯU ĐÀY VÀ THÂN HỮU**

"2 xì thì: nếm tốt . 'làm', còn hơn 1 lít thì: chạy làng . 'khôn'!!', cứ thế rồi liệu hồn mà nhậu" trời ơi! Sấm Trạng Trình tiên đoán còn thua bà xa lơ xa lắc hướng hồ gì đây là "châm ngôn" của bà thì y như là làm point theo Thiên Văn trong lúc tàu hải hành viễn duên vậy, thế thì đương nhiên "cái ấy" - cái châm ngôn 'ấy' mà đúng 100% mà không đúng thì bà cũng sẽ sửa lại cho đúng. Không biết lời thề hiệu quả ra sao thế mà khi về đến khách sạn có một số chiến hữu đã 'đào ngũ trước (tiếng hét the thé) địch quân' quần hồng.

Nói đến ngâm thơ là nhớ chị Huyền-Trần xuân Tin, lần này chúng ta không được dịp thường thức giọng ngâm trầm bổng của chị trong chương trình thơ văn "Tao Đàn"; có người hỏi tại sao thì bà chị cười tươi như hoa hàm tiếu và trả lời:" Nhờ ông đọc diễn năm nay, sang lần họp mặt tới thì phe nữ chúng tôi cũng có tiếng sáo đেম và giọng ngâm nữ để thi tài hội Golden Lions và hội Lưu Đày" (xem hội nào gân ở cần cổ nổi nhiều vì là già gân, già dẻo, già dai phải không bà chị quý mến).

Đặc biệt lần họp mặt kỳ này trong phần văn nghệ Lưu Đày tự biên tự diễn tự hát chúng ta thấy xuất nhiều giọng ca mới của các chiến hữu Lưu Đày mới ra lò, mới rửa 'giọng', mới cầm 'micrô', mới 'đi sô', mới cắc chỉ, mới khám phá, ở dưới quê mới lên đã có thiên tài văn nghệ lạ lùng qua những làn hơi ấm ngọt ngào tuyệt vời - có lẽ nhờ bộ môn Karaoke đang phát triển mạnh nên "lòi" ra nhiều ca sĩ có tài mà lâu nay ẩn sĩ ẩn danh - nhưng tôi chỉ còn nhớ mang máng vì lúc đó 'xóm nhà lá' bọn nó rủ đi chào bàn qua một tua tôi lết về tới chỗ ngồi là muốn lão đảo phải nhờ thằng Cang 'bóng bàn' nó giúp cho vài cú rờ-que hô hấp thiên khí đạo và điểm cho vài huyết nên tỉnh lại một chút.

Rồi sáng qua đầu lảo lẩy điểm với tân Hội Trường (chớ không phải là tui muốn 'kiss ass' hấn như vài thằng ăn mắm ăn muối gán cho tui cái tội đi đội 'mâm xe' vác 'láp tàu', mà tàu của hấn bể ống khói rồi, láp mắc cạn cong mẹ nó rồi thì còn láp đầu mà tui vác) Dương minh Châu 'Efron', chớ không phải Châu Exxon, qua đây có vài thằng nghe mang máng gọi nó là Châu Exxon, nó nhận đại là lúc mới qua nó "cầm 'vòi' chó đá" ở cây xăng Exxon. Thôi thì đổi đời kể từ khi "tắt máy thả trôi tháng 4/1975" cho nên anh em có kêu nó bằng Châu Exxon thì cũng là hợp cảnh hợp tình thay vì xưa là

"Châu Efron bán dầu" nay trở thành "Châu Exxon bán xăng" cũng được. Nó gấp bỏ vô đĩa cho vài món đồ biển nuốt vô thấy tỉnh tỉnh lại vì từ chiều tới lúc đó ham vui chả có ăn gì bao nhiêu mà cứ tự đi chào bàn cá nhân rồi đi chào bàn tập thể với các chiến hữu LD nên ngà ngà sớm.

Những ca sĩ quen thuộc 'rời vùng công tác' thì các ca sĩ mới 'nhập vùng' bàn giao nhíp nhàng, có lúc lại 'bắt tay' hợp ca như cặp HVVinh và LKHiệp; các ca sĩ LD mới xuất hiện như: Lê kiếm Hiệp - hấn mới qua nên thân hình còn đúng size "diet" lý tưởng, không bụng phệ như các đại quan nếm quá nhiều bơ sữa của 'mẫu quốc', phối hợp với bộ râu tóc đúng là gốc con người Việt Nam ta - trông hấn phong độ ghê gồm oai phong như Lệnh Hồ Xung đã vô 5 xì, hấn cất giọng lên ấm áp lạ lùng làm anh em hồ hết om sòm như thời Beattle đang lên, anh em yêu cầu bàn " Đường Sơn Đại-Du Huynh Đài Ôi!!! " . . . lúc Lý tiểu Long đang mài kiếm gió; sau khi hấn chấm dứt bài ca thì tiếng la hét bis bis tới tấp. Rồi Bùi ngưng Bảy tuy già rồi mà đáng vóc của hấn còn thơ sinh gồm, người cũng roi roi lại có làn hơi giọng hát cũng ngọt ngào gồm, và nụ cười của hấn còn đủ sức " Làm 'Cho' Giết Được Người Trong Mộng" dễ như trở bàn tay. Còn vài anh giúp vui được anh em hoan hô hết mình như Đoàn văn Xinh - lẽ ra Xinh Hynos phải ca bản 'Hận Đồ Long' mới được sáng tác 1997 chào mừng Đại Hội Lưu Đày kỳ 3 tại Houston nhưng ca sĩ Việt Ấn năn nỉ để hấn ta ca trước vì sợ Xinh Hynos ca xong hấn sẽ bị thất nghiệp (bảo đảm Xinh Chà Và mà cất giọng "cà ri nị" lên thì ăn đứt Việt Ấn Độ ngay). Riêng anh Nguyễn văn Bé mặc quân phục HQ. Đại Úy, một thân hữu rất hết lòng với nhiều sáng kiến làm kỹ vật phối hợp với anh em LD trong thời gian qua và cũng đã từng phục vụ tại HD4ZP, anh Bé gốc là Sĩ Quan Hàng Hải Thương Thuyền thụ huấn quân sự tại trường Bộ Binh Thủ Đức, cũng cống hiến trong chương trình văn nghệ những bài ca " Đầy Mũi Biển Mặn".

Xen kẽ vào phần văn nghệ BTC giới thiệu các bạn hữu và gia đình LD cư ngụ khắp năm châu bốn biển về Houston dự đại hội kỳ 3, cả gia đình khi được xướng ngôn đứng dậy chào và anh em LD cùng quan khách chú ý vỗ tay chúc mừng.

Đến đây mọi người mới công nhận là lời đồn ngày hôm qua của chị nào đó phu nhân của các chiến hữu trong BTC 'xi' ra cho biết " . . . mấy ông đặt đồ ăn thiệt ngon

tại nhà hàng Thân nhân (của một chiến hữu LH) đang cư ngụ tại Houston hiện diện trong bữa cơm tối nói: "Mấy chú đãi ăn ngon lành quá, ở đây tôi đi ăn tiệc cũng nhiều ít thấy ai đặt đồ ăn mắc tiền như vậy, đã vậy mà còn cho uống Martell Madellion 'FREE' đặc biệt pha với Perrier nữa chứ! phần đông người ta đãi Club Soda; mấy chú chơi sang quá như vậy, sang hết mức. Đã vậy thấy mấy chú tui tôi cũng vui lây, thiệt là đi chơi một đêm đáng đồng tiền bát gạo". Còn tui mình vui mấy đêm đáng mấy bao gạo rồi nhĩ. Như vậy phải hoan hô HSTBinh, PThuận và ĐQTiến vì đây là 3 ông thần ẩm thực đi chợ cho đêm dạ tiệc.

Trở lại ánh đèn sân khấu, càng về khuya càng hấp dẫn -- lúc ban đầu có vài bạn hiểu lầm tưởng BTC "bựa" cắt ngang để nhót vì giờ nhót đã tới -- nhưng "tam đầu chế: Thuận, San, Tiến" quyết định tiếp tục chương trình văn nghệ lần lượt với những tiếng hát nhí nhảnh tươi vui như Thanh Lan của chị Oanh--Ngô hữu Tân, ngọt ngào truyền cảm như Phương Hoài Tâm của chị Vân Bình--Trần ứng Nguyên, cao ngất thanh vút và réo rất như Thái Thanh của chị Huệ Mỹ--Nguyễn tiến Lễ. Trong lúc các chị đó trình bày các bản nhạc trữ tình thì các chiến hữu đồng thanh đứng dậy, đặc biệt là xóm nhà lá Lưu Đày hò hét ủng hộ khua tay múa chân làm các chị đứng trên sân khấu vừa lên tinh thần cất giọng ca xuất thần; các chị nhìn xuống các ông mà tâm tư vừa cảm động vừa lo cho các ông già la quá có thể bị đứt gân máu hay stroke thì mấy chị sẽ nhớ đời mỗi khi có dịp trình diễn trên sân khấu. Có chàng hăng quá tìm đâu ra cành hoa đem lên tặng những người đẹp Bạch Hoa Thôn trong hội Golden Lion nữa chứ. Sau đó là màn ảo thuật riêng tặng Lưu Đày, tiết mục cuối của màn này là tờ báo xếp lại kéo ra một xâu chuỗi hàng chữ "Chào Mừng Đại Hội Sĩ Quan Hải Quân Lưu Đày Kỳ III Houston 1997".

Rồi đến tiết mục chánh mà các đại quan đã không quản ngại đường xá xa xôi vắn dặm 2 năm lặn lội họp mặt một lần để được ca bài "Hải Quân Hành Khúc" có đăng trong bìa sau của tờ Đặc San Lưu Đày phát hành nhân dịp đại hội kỳ 3 tại Houston, Texas hè 1997; " . . . 2,3. Bao người con trai kiêu hùng cùng nhau tách bến . 2,3,4 ..1, ..2, . . 3, . 4, ..1-2-3-4, 1-2-3-4-, . 1, 2, . . Đem thân nam nhi giữ vững cõi bờ Việt Nam ". Hợp mặt đại hội kỳ 3 này anh em không đòi hát thêm 1 lần nữa có lẽ vì thấy đã trễ giờ "hay" họp mặt lần thứ 5 này các bạn ta

già hơn lần thứ 4 mà trẻ hơn lần thứ 6 nên hết gân cốt "hoặc" là hát trễ quá hết xí quách vì mấy chai gu moa vật tả tơi hoa biển hết rồi nên chẳng còn hơi hám và sức đâu mà yêu cầu hát lại 1 lần nữa chẳng??.

Sau đó chương trình dạ vũ bắt đầu, có nhiều bạn tiếp tục uống, nhót, nói chuyện tâm tình .tùy theo sở thích, thậm chí có vài người bạn không nhảy nhót nhưng vẫn nấn ná ngồi chơi khoảng 1/2 giờ sau thì kiếu về khách sạn trước. Riêng Minh Bò lúc mới gặp hấn đêm thứ 6 hấn còn băng vải cái bàn chân và đi cà nhắc, thế mà vẫn lết về Houston họp mặt nên anh em quá cảm động. Đêm nay thì hấn nhót NONSTOP, thấy vậy vài thằng bạn thân hỏi thì hấn trả lời: " Tao lờ đại và hà tiện xài Queen size nên bị cắn song giường gây chấn thương cái bàn chân ngọc ngà. Mấy hôm nay qua đây ở thặng số tại "tạm trú hạm LDHà" nó trang bị giường King size nên làm ăn ngon lành "hải pháo" chính xác 100% thế thì cái chân hết đau luôn, vì thế tao mới có cơ hội nhót tưng bừng. Chuyển này về Cali. tao nhất quyết rinh cái King size về nhà là ăn chắc, lần họp mặt tới ở San José mây thấy tao "bò mút mùa" xứng đáng là Minh Bò cho tui mây coi". Người thứ nhì nhót lia lịa là Phạm thái Hoàng Cotab, hấn cũng "ôm, ca" mút chỉ, bản nào cũng có mặt. Mới qua sao mà sung sức thế, biết vậy tui tao ở lại đi "FLY PEOPLE" (H.O.) cho dai sức như hấn; chớ trốn chui trốn nhủi làm "BOAT PEOPLE, WALK PEOPLE" qua đây bọn Mèo nó dạy môn "lady first" nên bị Golden Lions hành hạ tan nát đời "hải hồ" sùm bà chè hết ráo. Nghe anh em than thân tủi phận khóc thầm như vậy Hoàng Cotab cảm động giải bày: " Tui bây không biết chớ trong lúc chờ giấy tờ đi H.O., tao bị xa thái thất nghiệp, mọi việc buôn gánh bán bưng vợ con chạy, cứ thế rảnh rỗi thì đi "dân-xinh" miết đâm ghìen. Qua đây đi vũ trường thấy mình 'bị' kêu bằng Bác già quá và càng già càng nhất gan thấy "6 khổ" phát rét nhảy quíu giò nên không dám nhảy nhiều, hôm nay tui mình không tao cảm thấy trẻ trung nên nhảy cho đã 1 bữa đó thôi", (ngày xưa hấn - Hoàng Chùa là "6 quậy" ở chợ Tân Định - bây giờ hết thời thấy "6 khổ" đâm tè, chưa kể qua Mỹ đi cày học máu để ôm tờ giấy xanh rồi mặt mây xanh lè nên đổi thành "6 xanh". Chưa hết đâu, chờ cho hấn ở Mỹ vài năm thụ huấn lớp "lady-phát" thì hấn sẽ thành "6 mâm" như những chiến hữu boat hay walk people ngày nay thôi; lúc đó mặc sức than thở bài bản "phát-lady").



Trời nắng chang chang cá nướng cá
Ở trên cá Hồng, dưới cá Hạnh

Chụp hình lên lên! Nắng quá



Có chàng thì dzô hết mình cho tới lúc ra xe là chó ăn chè . táo sợn. Trong lúc ca sĩ ban nhạc nghĩ giải lao, vì khi chơi nhạc nhảy đầm là nhạc tua nên ban nhạc họ dành riêng cho ca sĩ của họ và không thích cho ca sĩ bọn mình xen vào nên có lúc họ phải ngừng nghĩ mệt, thế là BTC cho lồng vào bằng chương trình cắt bánh " mừng sinh nhật " Lưu Đày, nói nghe cho bù tai nhưng thật ra là hình thức để có phần bánh tráng miệng nói cho sang như Tây là ăn "la-sét Các anh và các chị hát tự động cùng nhau quây quần ca: "mừng ngày sinh nhật của 'tôi' mừng ngày 'nó' sinh ra đời . mừng ngày 'chúng tôi' Lưu Đày ." với điệu twist mà ông nào ông nấy đã xin lác lư con tàu đi, nếu chiến hữu hải quân Phạm Văn Khôn tức nhạc sĩ Anh Thy còn tại thế thấy cái cảnh gia đình SQHQ/Lưu Đày trong tư thế 10 giờ 10 này thì chắc chắn sẽ cảm hứng viết thêm bài " Hoa Xỉn" để riêng tặng bọn Lưu Đày quá.

Không khí càng khuya càng sôi nổi - mạnh ai nấy nói mạnh ai nấy nghe, kẻ nói không cần người nghe, kẻ nghe không hiểu người nói muốn nói cái gì -cứ châu đầu nhau gục gạ gục gật cười ha hả.Các chiến hạm bạn lần lượt cập cầu chúc mừng liên hoan như Đại Diện Nhóm Thân Hữu OCS (hải ngoại và Houston) là OC Đỗ Huấn, kế tiếp là hội trưởng hội Hải Quân Houston; đại đế 2 chiến hữu đó đều phát biểu cảm tưởng là đa tạ các gia đình Lưu Đày đã có 1 buổi dạ tiệc thật là vui đầm ấm trong cái tình "Mỏ Neo Bất Diệt, Mỏ Sơn Muôn Năm, Mỏ Dầu Vạn Tuế !!!Gõ Sét NoGood,Biến Động Núp Sóng,Về Bến là Vọt".Ban nhạc trở lại sân khấu, thế là nhót hiệp nhì tiếp tục, rồi thì lại nhảy nhót các xi bùm mà bum không bị bể nên chơi mót mùa cho đến chủ nhà hàng yêu cầu đẹp BUM mới chịu ngưng với liên khúc Twist cuối cùng " Với biển cả anh là Quan Hai, với lòng "Bà" anh là Đày Tớ ơ .ơ. Nhớ hồi bà sinh sống ở Hà Đông .sao ta "khôn"ta rước em về sau ta "ngu" ta luôn "SAY: YES, I DO" , rồi thì vô luôn: " Càng đi xa ta càng nhớ em, nhớ cái tát mà em nện anh úi chà . . . úi chà em ơi hình dáng em luôn luôn trong đầu anh, dù em có "chết" nó cũng vẫn luôn không phai mờ à! mà em à! anh thương em đến thế sao em không chết sớm để cho anh .nhờ" . Trưởng Ban Tổ chức: "Bye Bye, thân chào các bạn và gia đình LĐ, chúng ta hẹn 2 năm sau tại San José, California, họp mặt lần thứ 6 vào năm 1999.

Một lần nữa BTC Đại Hội Houston kỳ 3 xin chân thành cảm tạ quý bạn hữu đã tham

dự cho đến giờ phút cuối vẫn đồng đảo. Thân chúc tất cả 1 đêm ngủ ngon". (ĐQTiến đầu có biết bọn "6 Lưu Đày" chúng ta lâu lắm mới có dịp đi "nhảy Đầm mướn" như vậy cho nên chơi mót chỉ cà tha đó thôi).

Tàu đêm dần tàn ta tiễn ta ra xe mà còn bịn rịn gần cả tiếng đồng hồ, đặc biệt 36 tấm hình được thu hồi nguyên vẹn mà người đem cất lại không phải là người đã lãnh trách nhiệm phân công ban chiều - vì hẳn đã gần quắc cần câu cha nó rồi. Có người sáng tỉnh lại hỏi đêm qua ai là người quây nhót nhót, xin nhót trong đám già? Không có câu trả lời vì những cái vui đó chứng minh các bạn đã vui hết mình và có gì đâu mà phải nhắc nhở cho mệt, chuyện nhỏ thôi mà. Có vui như vậy là BTC mãn nguyện lắm rồi.

Về đến khách sạn là gần 2 giờ sáng, đêm nay thì không ai cảm rằm chưa đủ độ nữa mà là ai còn ham vui tiếp nữa nổi hay không?. Chỉ tội nghiệp cho Nguyễn đức Lũy tửu lượng cao nên còn quá tỉnh phải tiếp cứu các bạn đi không vững nhưng nói "hơi to", nếu không có những LĐ to con như "lũy" (nói theo tiếng Tây) thì lại chắc các "toa và mỏa" cũng được "bạn dân" thăm viếng mời đi ngủ. Tội nghiệp thứ hai là PThuận, vợ chồng Lê duy Hà, và vợ chồng Minh "bò" đem rượu còn dư tổng cộng 4 chai và đồ ăn trong những gói "doggy bags" quá nhiều ẽ hề từ nhà hàng về khách sạn vì muốn lo lắng cho các bọm nhậu có đủ mồi, và còn kiên nhẫn ngồi nghe các bạn ta hò hét (nhất là các chị Hà và chị Minh chưa từng nếm mùi khu gia binh của cái thuở 25 năm về trước, nay được thưởng thức có lẽ các chị đêm về ngủ mớ dài dài và nghe nhắc tới Lưu Đày là tỉnh ngủ luôn). Cả 3 gia đình - Hà, Thuận, và Minh - ngồi tiếp khách "thập phương" một hồi rồi mới rút lui cáo từ hẹn gặp lại sáng mai . . . làm tiếp.

Đêm đó các bạn vàng sống trong "khu gia binh Sĩ Quan độc thân Days Inn" phe ta khui rượu ra uống tiếp tục, cuối cùng thì chạy đạn từ từ rồi vón vẹn còn hai chàng "độc thân" Cù Văn Kiêm và Lê Chí Công ngồi với Thiệu Quang Tài cho tới sáng. Đêm đó một là Tài 'già' uống thuốc liều 'HETSOVO', hai là nhà của nó có mướn hiến binh gát cửa nên nó đi chơi suốt đêm tới sáng khỏe re như con bò kéo xe không, mà không phải lo sợ hay lo nghĩ vợ vẫn ấm ở gì cả.

Mãi cho đến lúc Cang và Hà đến đánh thức anh em dậy đi biển picnic ở Galveston thì chàng Tài Thiệu đã thức "suốt đêm không

ngũ bên tách Martell" dzô đều đều với xa luân chiến Kiếm và Công, do đó Tài già có ngũ đầu mà đánh thức; còn Kiếm và Công có luân phiên xin Tài già cho tụi nó mỗi thằng ngả lưng 15 phút nghỉ xả hơi 'đờ mi tăng'.

Sáng chủ nhật ra đến bờ biển "3 chàng ngự lâm pháo thủ Martell" đó như 3 cái thây ma biết ngồi 'thiền'. Đến đây xin thưa với các chị trong gia đình Lưu Đầy đừng vội rầy rà các ông về tội uống hoài cho phí lời nói, độ vài lần nữa là BTC họp mặt sẽ đãi trà vì quá già, lúc đó các chị có tặng cho 1 cục vàng và phải uống 1 ly Cognac tụi tui cũng chào thua. Đến lúc đó các chị có lạy tụi tui đi ngũ thì tụi tui cũng không ngũ được vì càng già càng ít ngũ, lúc đó tụi tui sẽ thi đấu ai ngũ trước và ngũ nhiều là thắng cuộc nhưng tụi tui sẽ không tranh tài ai ngũ luôn là vô địch đầu nhè.

SUNDAY JULY 27, 1997

Sau 1 đêm "thao diễn hải hành tập đội . . . Lá Đa (lối gọi 2 chữ LĐ theo NAVY của khối Đông Âu WARSAW - WácSò chớ không xài Lima Delta theo NAVY của khối Tây Âu NATO) "đêm dạ tiệc mừng Đại Hội kỳ 3, mọi chàng "Thủ Thủy" bớ phờ thức dây kéo nhau ra nằm dật dật dưỡng ngoài hành lang khách sạn đầu lảo tằm khào chờ cho mọi người thức dậy và sửa soạn đi biển Galveston. Trong thành phần BTC đến khách sạn thật sớm là TVCang và LDHà (lại ONTIME nữa) kế tiếp là PThuận, TVBê, LVBình, TNNhuận, HSTBình . . .

Có 1 số chiến hữu đã bắt đầu nói chuyện với âm giọng khàn khàn như vịt đục vì suốt đêm qua hò hét liên tục, có những chiến hữu "bất bình thường" từ ồn ào chuyển qua "tông" nhạc ngoại quốc êm dịu thì ra nói gần hết ra tiếng chớ không phải hiền từ gì đó. Trong khi chờ tập họp điểm danh quân số đi "thăm nuôi" tại "vũ đình trường" Galveston thì PTHoàng và DMMẩn xách xô, khăn, hũng hục đi tạt nước "xả xui" theo kiểu mấy má thấy lâu quá tạt phông lông chằng? Không! 2 chàng đi ra xe van "clean-up" bãi mìn "chè của chó" một chiến tích của Cô Gái Đồ Long và đêm qua thì NĐLũy cũng đã làm "roomcleaner" những bãi Sư Tử Hống của những ngài Lưu Đầy "Tạ Tống" ('tống' ra, phun ra xối xả như những lúc đi giang đoàn Thủy Bộ đưng trận lớn xài K79 tức là M79 bắn 'la-phanh' vậy, phun không kịp thắng lại).

Gánh hát tạp lục LĐ gồm có "các bà bầu, các kếp nhí, các đào tơ" xong xuôi hết thì đã trễ hơn giờ khởi hành như chương trình dự định 1 tiếng đồng hồ - lại trễ nữa - nhớ lại đại hội kỳ 2 tại Seattle "huynh trưởng" Đào Hải, xếp xòng BTC, lúc nào cũng 8:00H sáng là đã có mặt tại "giao cầu điểm" một cách chính xác làm bà con thức dậy chạy hối hả vẫn không kịp còn bị huynh trưởng rầy rà cần nhần với cái giọng the thé của ông ta nữa chớ làm bà con im thin thít; còn bây giờ thì cà rịch cà tang uốn éo xong mà ông xếp xòng là "HỒ Đại Bại" vẫn chưa tới. Các chiếc xe lambretta đã đầy người đi thăm nuôi thế mà trưởng đoàn xe vận tải "huynh trưởng" Hồ Chắc Thua chưa mở cổng dẫn đường cho thân nhân "thăm nuôi".

Theo tin tình báo thì HỒ huynh trưởng đang chớ 1 nhóm "phờ-ren-đờ-ly" mà "LẤP" mới đại kỳ tại CCYT/TV/BồnLửa BếnLức đi ủi bãi, mà các thành phần được tuyển chọn đó lâu nay "bị cong láp có báo cáo Bravo Kilo Zulu - Bất Khiển Dụng" cùng nhau tách bến chạy thử đường trường xem các "cây láp vừa được tân trang" đó có "Bị RUNG" hay không? đặng mà còn "chêm dây bớ" lại. Nói theo lối "bach văn" thì HỒ Đại Bại dẫn các bạn "láp bị BKZ" đi lạng ca-nô gần bãi tắm "cởi trường" cách chỗ chúng ta sẽ đến tụ tập khoảng 50 miles. Hấn sẽ bỏ bọn đó ở đó ngắm "Mặt Trăng" rồi chạy về đây dẫn đường bọn ta ra Galveston picnic. Bà con nhón nháo lên: "Cú này là 'bóp đế' giống như ăn mặc tinh chè trên đường ra thăm nuôi nhưng vận rủi đi đường tắt vượt qua sân banh gặp các huynh trưởng mồ côi hấn quay bầu nhau rồi mới cho ra gặp đào nhí lên thăm thì bỏ mẹ rồi".

Hôm thứ bảy tính từ sáng tới chiều thì LDHà đá đèn vô lưới được 2-0, còn HĐThắng bị lọt lưới 0-2; sáng nay Chủ Nhật hy vọng gỡ gạt thì LDHà vì "đúng hẹn" nên phá lũng 3-0 và HĐThắng lại "lỗi hẹn" nên ôm thúng 0-3. Nghe tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển rằng: "Từ chỗ bãi tắm của "ông Adam và bà Eva" đến khách sạn khoảng 2 tiếng lái xe, mà ai dám chắc là bọn "láp BKZ" chạy thử hồi sáng sớm và HỒ huynh trưởng sắp tới khách sạn??

Trước khí thế đặng đặng sát khí "nản chí", mặt mày các cô các cậu các bà như cái "mền rách" còn các ông thì xiu như "trái chuối chùng bột bán". Thế thì BTC do ĐQTiến 'lãnh đạn' điều động gấp 1 cặp ALPHA là TVCang và LDHà lên vùng hành quân tăng viện - họ đành phải hy sinh các công tác đã



Cá nướng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn

LĐ PTHoàng: "Sale..on sale..Mua 1,tặng 1.Trả 2



chuẩn bị khác, theo như lời của Cang và Hà:" Tụi tao có 'công tác' đi help gia đình người bạn tại Houston quan hôn tang chế, định ghé thăm tụi mày lên đường xong là tạt ngang qua chia buồn với họ rồi xuống "bãi Galveston" sau, thôi thì tụi tao phải hy sinh cái đám ma đó vì tụi mày chớ làm sao bây giờ" - và 2 chiếc Alpha đã đổi hướng đi tiền đạo mở đường lên Galveston. Còn các chiến hữu khác trong BTC chạy đi lấy thực phẩm mang ra 'nhà bàn' ở bãi biển "lành mạnh có mặc đồ tắm".

Rồi thì gần đúng giờ Ngọ, đoàn người thăm nuôi cũng tới cổng quân trường "Hồ Bình", chỉ tội 1 điều là BTC in lộn số nhà, làm vài chiếc xe 'lam' xung phong đi đầu do bác tài NLHải phải lạng đi lạng lại mấy lần mới dám vô cổng. Cuối cùng cả đoàn xe đến đầy đủ, một số ông bà và các cháu tụ tập nấu nướng nấu lẩu; số còn lại thì ăn vội vàng rồi đi ngâm mình trong nước "Biển Mặn" và ẩm áp của mùa hè Texas tề quá không muốn leo lên bờ. Mở màn "fastfood" là heo quay, vịt quay, gà quay, cà-ri, bò kho bánh mì đệm thêm pizza Hut cho các em khó tánh không thích đồ ăn Việt Nam.

Sau màn lót dạ đó, BTC cho hay là sẽ còn nhiều món đồ biển lai rai được tiếp tế từ giờ cho tới chiều bà con đừng có lo đói. Không khí bắt đầu vui nhộn với màn hò ca ngâm thơ đó tục giảng thanh, tiểu lâm đầu đầu v. v. . . , chương trình được tiếp nối liên tục là nhờ xuất hiện nhiều nhân tài văn nghệ bỏ túi phối hợp với cái cột trụ San Ma Bùn. Anh em tỉnh lại dần dần ngoại trừ "tam sư đang đặc đạo nhập Thiên" là Tài Già, Công Ngũ, Kiếm Cù Lũ Nhí như đã diễn tả phần trên. Và các chàng lính thủy bắt đầu chữa lửa với "Lite" hay "Bud". Vài phu nhân và vài cháu teenagers phải trở lại trình diện " đơn vị gốc ở Bộ Tư Lệnh Hạm Đội " để ra khơi đi công tác nên lần lượt ra phi trường, mà cái ngon lành của các bà Golden Lions đó là về solo để chông con ở lại hưởng tiếp tục cuộc vui. Hoan hô các chị LĐ phu nhân giống Bà Trưng Bà Triệu đó như là chị Môn, chị Nguyễn v.v. . . và cháu Khoa . . . Lâu nay các ông nói cho lắm nhưng có ông nào chịu hy sinh cho cái vui "của con của vợ" được trọn vẹn chưa??? Xin thú thật là chưa có thấy. Lần đại hội này hội GL (Gia Long Golden Lions) đã thắng hội LĐ qua trận thư hùng 1-0 một cách ngon lành và nhẹ nhàng. Vậy thì chính các ông LĐ mới là đám đàn ông "đái không 'ướt' qua ngon cỏ" mới đúng, từ rày về sau

đừng có huênh hoang sửa bữa sửa bạ gây um sùm nữa các ông LĐ nhé.

Nắng lên chói chang quá giờ Ngọ nhưng nhờ sát bờ biển nên không nóng lắm. Rồi đại bang Xinh Hynos cơ hữu của lực lượng HD3ZP từ Phước Tỉnh đi "danh ca" (đánh cá) tới, anh em nhào vô tiếp gia đình hấn khiêng lò than (hấn chuyên thổi lửa lò than và quạt cho mau "khô" nên mới thành Xinh Lộ Nội), khiêng cá mà cha con hấn mới bắt bằng cần câu, nợ giây gân, lưỡi câu hiệu "Dollars". Trong phút chốc mùi cá nướng, mùi thịt sườn nướng, sò nướng, cua lột bốc lên thơm phưng phức dưới bàn tay đầu bếp đại tài Xinh Đen. Xinh vừa nướng vừa nhai vừa uống bia vừa rao hàng và hấn nấu nướng chia ra nhiều đợt cho các bạn bè và gia đình lúc nào đói là có thịt cá nóng hổi vừa thổi vừa nhai.

Máy chụp hình có dịp bấm lia lịa để lưu niệm nào là cá nhân, gia đình, rồi đến chung tất cả, làm đi làm lại mãi cho hết phim mới chịu nghỉ xả hơi làm mấy bác máy thiếu mấy cháu phải học gồng ngoài nắng *** nhưng đã mất gần hết 1/2 năm trôi qua công "dãi nắng dầm (mò) hôi" của mấy thằng bự con đứng trên cao nhỏ xuống từng giọt từng giọt, rồi sửa bộ sửa điều để hứng mùi dầm đĩa rơi lộp độp của thằng khác, kệ miễn sao có được chụp hình lưu niệm là vui rồi. Với 4, 5 máy chớp lia chớp lịa mà hình chả thấy bạn hiền nào gởi tặng 1 tấm, cùng lắm thì cũng nên gởi Ban Báo Chí 1 tấm để Xinh Hynos cho lên báo để xem anh em nhớ lại "dung nhan mùa Hạ" Houston 1997. Một số gia đình rút vào trong nhà có quạt máy nhưng tính ra thì bên ngoài lại mát hơn vì quạt gió của trời cho lại ngon hơn.

Chàng LĐ Xinh Đen đứng "sùng sùng" giữa 2 cái nóng: Nóng của ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt "cục than hầm" của nó và Nóng của cái lò than hồng hồng hực hực mà hấn cứ tiếp tục "cook" mệt không nghỉ mệt. Đúng là số phần, trời sanh cho hấn cái nét đen 'kinh' để dễ gần gũi với trận chiến tranh khốc liệt đầy "khói lửa". Giá mà khi xưa ông trạng Quỳnh lúc đi tán bà Đoàn thị Điểm được dịp tham dự picnic đại hội Lưu Đày thấy cảnh Xinh Hynos như vậy thì ông đã bỏ bà Điểm một cách ngon lành vì ngài Trạng Quỳnh đã tìm ra câu vận họa lại câu đó của bà Đoàn thị Điểm: " Trời nắng (cục) chang chang, người trói người " rồi. Đúng là ông Trạng sanh làm thế kỷ, ông Trạng Quỳnh chỉ cần đối:" Thằng 'ấy' đen đen, sườn nướng sườn " là xong ngay, easy job!!! Vì lúc

cong sương sống thổi lửa, nóng quá cho nên Xinh Đen ở trần trùng trực quan Trang thấy lòi ba "Sườn" số 8 đang chảy mồ hôi nhể nhại mà lại đang nướng thịt "Sườn" tỏa khắp mùi 'hoa sứ nhà chàng'. Thế là tuyệt cú mèo! Về vận luật bằng trắc cũng ngon lành mà về ý thanh hay tục cũng hết sảy, bà ĐTDiểm chê Trang là đồ năng . . . cực máu quờ quạng, Trang Quỳnh vừa "khoe của" mà còn khêu gợi sẽ dùng thế cộ sườn cho đến khi bốc khói bay mùi, vậy thì "cô" Đoàn thị Điểm chỉ còn nước là READY thôi.

Vài thằng bạn và gia đình tắm biển đã lên khoe:" Đúng là Texas, nước biển ở đây ấm quá, tắm đã quá. Trong trại tù cải tạo mỗi tuần mà được 1 lần cho tắm nước biển ấm như vậy thì mấy chai thuốc lác thuốc lông ben hiệu Ông Già đem vứt bỏ hết ". Thằng ông nội ơi, đồ mắc dịch nhắc lại làm chi, cái đó nó ăn tận trong sương tủy rồi, nghe nhắc tới là anh em ngứa ngáy chống khu gãi sồn sột. Có người tắm biển đến 2 hoặc 3 lần, cứ dưới nước biển lên là tỉnh táo thì làm vài lon lai rai rồi xuống biển ngâm tiếp cho đã rượu, làm hao bia quá. Do đó BTC lại 1 lần nữa tính sai tửu lượng các đại quan sau 1 đêm như tử mí chỉ cà tha say sưa, nên mua chỉ có vài cases bia, thế là lại phải chạy đi mua thêm bia. BTC nên nhớ: " Say sưa nghĩ cũng hư đời (như lời vợ 'dạy bảo'), hư thời hư vậy say thời cứ say (lời của quan hai) ". Do đó hề có ai dám khui dám rót là quan dám uống, nhưng mặt mày 'lắm la lắm lét' đéo dám ngó bà xã vì sợ mắt bà trợn lên thì run quá lại để lon xuống hoặc xệ quá thì cầm hoài để "hâm" cho lon bia mau nóng thì bị chúng bạn 'già' nó cười thì thúí quá !!!

Đang dòm ngó vào cái thùng cá của Xinh Hynos cạn dần cạn dần mọi người nghĩ tiệc sắp tàn mà còn sớm quá mới có 15:00H nên tiệc hùi hụi và lại bia mới được châm thêm. Bỗng nhiên có 1 chiếc tàu nằm trên ụ nề được kéo vô bãi parking. Mọi người vui mừng khi thấy cậu con trai của Binh Hồ lòi xuống từ chiếc tàu các con cá Yellow Pink Tuna (bòn ơi) dài hơn các cây ga-răng của các lùn mà tử đang đi bãi. Vài bạn nhào vô chụp hình lấy le cầm con cá muốn té chúi nhủi.

Một số thì quay quần ca hát văn nghệ, một số thì quay quần nói chuyện xa xưa, một số thì thảo luận rút ừ khuyết điểm bữa dạ tiệc chánh đêm qua "dạy dỗ" BTC San José cho lần họp mặt kỳ 6 làm sao cho perfect; riêng LD PTHoàng đi vòng vòng kêu gọi các bạn hữu mua áo thun giúp BTC đang lổ lỏ,

rốt cuộc Hoàng Cotab đã help bán được thêm hơn 50 cái dù gỡ vốn cho BTC mà người mừng nhứt là thủ quỹ PThuận. Theo sách Tàu là Nhân vô Thập toàn, sách Mỹ là No one Bỏ-Phạch. Sách vở của các chiến hữu Lưu Đày viết là Dám tổ chức là hay rồi, là Thập toàn rồi, là Bờ-Phách-Tịt (perfected) rồi. Tóm lại, đa số anh em đồng ý:" Mỗi địa phương mỗi kiểu thích nghi với sinh hoạt tại địa phương đó cũng như mỗi loại tàu WPB, PCF, Yabo cây, Alpha, Tango, PBR . . . mỗi kiểu 'bán dầu' thích nghi theo nhu cầu của người mua ". (chưa kể kiểu chia, kiểu 'cẩn' cũng thích nghi theo từng đơn vị). Nghe như vậy bọn San José mừng hùm:" Tụi bây dễ dãi, xuề xòa như vậy thì tao tổ chức ngon lành đéo có run. Chớ từ hôm nhận tổ chức tới nay có mấy đêm qua bà xã tao đã lo sợ địa phương San José không đủ khả năng làm hài lòng gia đình tụi mày, công sức và tiền của bỏ ra không ngán chỉ ngán bị cần nhằn nhèo nhẹo như đĩa đói làm tao cũng rét theo". Còn bọn Houston:" Nói như tụi mày vậy thì khi nào hội cần thì tụi Houston tao sẽ làm nữa " .

Tới lúc sắp tan hàng mà Xinh còn kêu gào anh em ăn thêm đợt chót cá tươi nướng mới vừa chín tới, quê hần ở Chắc Cà Đào nên hần pha mắm nêm trộn với mắm bò hóc ngon quá làm bà con húp thiệt tình cho đến lúc cần mắm nêm ăn với con cá cuối cùng thì đã hết nên đành phải xài nước mắm chanh ớt, may là gia chủ Binh Hồ lúc nào cũng có sẵn trong nhà nghỉ mát mấy chai nước mắm (để hửi trong lúc ghiền) không thì ăn cá nướng quẩn bánh tráng và rau một cách lạt nhách.

Mặt Trời đỏ ửng và từ từ rớt xuống biển thì anh em tan hàng, khách thập phương bá tánh lục đục kéo nhau lên xe về trước còn anh chị Binh Hồ cùng các cháu trong gia đình và vài gia đình trong BTC ở lại 'tạp dịch' thanh toán chiến trường U Minh Thượng, U Minh Hạ (vì có cái chòi hóng mát cao bọn nhỏ xả rác trên sân " U Minh Thượng" đó, sân trước sân sau la liệt ly tách chén . . . Hạ người xuống mà nhật là "U Minh Hạ"). TVCang vừa dọn dẹp vừa tâm tình:" Gia đình tao hôm nay bận việc rất quan trọng nhưng vì tụi mày nên tao đành để bà đi 1 mình, còn tao đến đây với tụi mày là tao xâm mình bữa nay, ngày mai thì rảnh rồi OK". LDHà cũng thổ thê:" Tao và thằng Binh lẻ ra phải đi dự đám ma 'wake' ông già thằng bạn thân ở đây mà hôm nay cũng đành xin cáo lỗi vì tụi mày đó ". Tình nghĩa LD đến như thế là số 1.



Vui chơi ngoài trời ở nhà nghỉ mát
Galveston của Thân hữu HSTBinh

Ảnh lưu niệm hôm picnic



Tất cả mọi người thấy BTC hao 'dầu' sau bao nhiêu ngày 2 máy tiến full rồi, thử tính lại xem chỉ chi có \$100 / 1 nóc nhà, mà ăn nhậu túi bụi làm gì BTC còn chi nổi nữa, bọn uống thì như "hũ chìm" bọn ăn thì như "tầm ăn"; cho dù \$100 / 1 trự cũng lỗ nữa. Nên mọi người đồng thanh đề nghị tìm 1 nhà hàng Việt Nam mở cửa trễ vì lúc đó đã gần 19:00H rồi, lái xe về đến đó là khoảng 21:00H, mọi người sẽ "tự túc tự lực tự CHI" tự bảo lộc lấy thân mình; riêng BTC anh em ở xa hùn lại đãi (BTC cảm ơn lòng tốt đó, họ xin cũng tự móc túi ra chi - BTC nghe bà con volunteer đòi tự CHI là mừng hết "già" rồi nói gì tới chữ BAO, thôi cảm ơn cho lẹ bằng không sợ bọn nó đổi ý kêu BTC thầu nữa là có nước bị đuổi ra khỏi nhà bỏ má bày trẻ đi theo tụi nó luôn). Thế là đoàn tàu LĐ ta hướng dẫn bởi PThuận tà tà cập cầu restaurant Vạn Lộc cũng gần khách sạn - nhứt cử lưỡng tiện.

Nhà hàng đang ngồi ngáp ruồi tự nhiên thầy bói nói vô mệnh, nguyên bọn gia đình LĐ kéo vào làm trúng mệnh. Cảnh này làm gợi nhớ lại cảnh tượng giống như đi Sài Gòn - Đà Lạt mà tài xế xe đồ tấp vô Đình Quán ăn cơm hay nói như NVLạc kể là ông đi từ Trung vô Nam lẫn lóc, ông khoái nhứt là đi xe đồ Sài Gòn - Bắc Mỹ Thuận ghé vô Cai Lậy ăn bún ngon dẻo chẻ được mà ngắm em miền "Lam" trắng như giá sống mềm mại như cọng bún thấy phát thèm nhỏ rãi (hắn quên nước mắm Cai Lậy - Mỹ Tho thơm phưng phức). Đến lúc này thì 3 thiền sư Tài, Công, Kiềm đã trở lại dương trần, bắt đầu ăn uống và đòi uống nữa!!! Nhà hàng nấu ngon nên mọi người hỉ hà mà BTC cũng hà hê, tất cả vui về cả làng, phe local hay phe faraway từ trẻ đến sồn sồn đều ồn ào "nổ" dòn như tàu đang yểm trợ hải pháo.

Cơm nước xong về đến khách sạn cũng hơn 22:00H, sương sương một chút lấy trớn để đi ngủ cho ngon nên anh em hè nhau kéo vào phòng băng độc thân Rm 254, điểm danh thì cũng là người củ tinh xưa nào là CVKiềm, LeCid, NHTân, ĐVHòa, TTSanh, NLHải, NDThành, DMChâu, BKDiển, PTHoàng, TXTin . . . còn LCCông thì trở về nhiệm sở Người Nhái lặn qua phòng mấy thằng có gia đình lay lục như té sao như cầu tự cầu hồn như bị Hà Bá thiến để nộp đơn xin tỵ nạn 'tránh rượu', còn TQTài làm 1 lon xong là "lẳng lẳng người ngồi tổ cũng đông" chạy về phòng lãnh ráp-ben vì hôm qua nó nhảy lớp.

Đêm thứ 3 này thì anh em mới thấy câu nói của ông bà ta rất đúng, đó là " Đường

dài mới biết ngựa hay "; tới 6 giờ sáng rồi mà TXTin còn ngồi sùng sùng với PTHoàng 'tâm tình' nhừa nhựa.

Tuy nhiên PTHoàng và TXTin về phòng tắm rửa xong ngồi nghỉ hơn 1 tiếng đồng hồ là tỉnh dậy nhập bọn tiếp tục chớ không có đi tìm chỗ ngồi thiền suốt ngày như tam sư Tài-Kiểm-Công.

Cũng cần nên kể rõ 1 chút câu chuyện sau đây để các bạn thấy cái tình LĐ nó có 1 cái quyền lực lay chuyển cả vũ trụ. Vì mới qua có 2 năm hơn, vì lần đầu tiên dự đại hội gặp đầy đủ bạn hiền, nên Hoàng Cotab vui mừng quá rồi hình như có "mía rà cồ" làm thằng Hoàng Cotab từ xưa tới nay kim chỉ nam của nó là uống cầm chừng chút chút cho vui rồi lặn đi ngủ sớm, trong tú đố tưởng hần chỉ dựa 1 cửa sắc tức là trai gái thì lấy gái bỏ trai. Không biết lần đi dự đại hội quần "đùi" ngồi xếp bằng vô đảng ve chai này Hoàng Cotab uống thuốc liều hoặc có học gồng hay có võ cà tha sao mà đêm nào hần cũng " Thức trọn đêm nay để nhớ thương . . . TAO ", hể phòng độc thân còn welcome sự hiện diện của hần là hần có mặt, chỉ ngoại trừ đêm đầu tiên hần gặp anh em lần đầu sau hơn 22 năm xa cách, hần ta mừng quá uống không chờ ai mời rồi hần xin đi ngáy sớm. Về đến phòng thì bà vợ sợ quá vì mới thấy hần xin lần đầu sau 20 năm "ôm ấp" bên nhau vì thế bèn tắm cho hần mấy trái chanh cho tỉnh rượu. Tỉnh xong thì hần bị phạt "hít đất" nhưng hần hít không ra trò trống gì cả nên bà mất hứng bèn phạt nằm dưới gầm giường cho bỏ cái tạt 1 lít tẹ hơn 2 xị. Hèn cho hần lúc đó CVKiềm, LCCông, TQTài đang thi đấu "đêm uống không ngủ" chợt có thần Lưu Linh báo mộng cho hay tự sự cho nên TQTài bèn đi dẫn thân xâm mình đi cứu bạn hiền đang bị khổ hạnh; TQTài xông vô phòng đi thẳng tới rồi lôi hần ra từ gầm giường mang về phòng độc thân đấm bóp làm bà xả hần tưởng bọn LĐ có gài "cà mé rà".

MONDAY July 28, 1997 Nhứt quá tam, để giữ cho câu nói ấy đúng, hồi 3 sẽ là hồi cuối kết thúc câu chuyện tạp ghi về đại hội kỳ 3, bạn nào thích thú thì xin đón đọc trong số TSLĐ số 26. Hồi 3 gay cấn và hấp dẫn vì Hồ đại huynh chuyển Bại thành Thắng nên anh em và gia đình LĐ vô cùng hoan hỉ kéo tới Hồ gia trang dự 1 bữa tiệc đầy tình nghĩa.

(Còn tiếp)

Đón đọc hồi 3 trong số 26



Số:25
Năm thứ 9
Tháng giêng, 1998